

17 - İSRÂ Sûresi ; 111 âyet...

İSRÂ = GECE YÜRÜYÜŞÜ - anlamında.

Sûrenin adından anlaşılacağı gibi ;
Hz.MUHAMMED'in sav, **MİRÂC** mucizesinin,
MEKKE'deki MESCİD'i HARAM'dan -> KUDÜS'teki MESCİD'i AKSÂ'ya gitmesi,
 Olayının - **ÖZET** olarak açıklaması..
 Önceki **KUDÜS'teki KIBLE -> MESCİD'i AKSÂ'yı** Hz.SÜLEYMAN'a.s.inşa ettirmiş.
 17/4->8.âyetlerde **YAHUDİ'lerin** başına gelecek büyük **2'BELÂ** haberi var.!

KUR'AN-ı KERİM'de belirtilen - İLÂHİ CEZA'lardan birisi ;

→ **MUSALLAT ETMEK** kelimesi ile açıklanıyor..

KÖTÜ kimseler -> KÖTÜ kimselere - MUSALLAT ettirilmesiyle,

KÖTÜ kimseler -> PERİŞAN ettiriliyor.! HALK ; **"İTİ - İTE KIRDIRMAK"** diyor.

15.CÜZ başı

BismillâhirRahmânirRahîm.

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla.

17/1.

KULU MUHAMMED'i bir gece, âyetlerimizden bir kısmını göstermek için **MESCİD'i HARAM'dan** - çevresini kutsal kıldığımız **MESCİD'i AKSA'ya** götüren **ALLAH** çok yücedir-SÜBHÂN'dır noksan sıfatlardan MÜNEZZEH-uzaktır.. Muhakkak ki ALLAH gerçekten duyar ve görür.

17/2.

BİZ MÛSÂ'ya da bir KİTAP verdik ve O'Kitapta İSRAİL'oğullarına :
"BENDEN BAŞKA hiçbir koruyucu güvenilir TANRI-İLÂH tanımayın."
 diyerek, O'KİTABI bir doğruluk rehberi kıldık...

17/3.

Ey NÛH ile birlikte GEMİYE bindirerek kurtardığımız insanların **SOYU olanlar**.! Şüphe yok ki NÛH, çok ŞÜKR'eden bir KUL'umuzdu.

17/4.5.

Ve **BİZ O'Kitapta**, İSRAİL'oğullarına şu haberi vermiştik :
"Mutlaka, yeryüzünde 2-Kere BOZGUNCULUK edecek ve
2-Kere baş kaldıracak ve büyük TAŞKINLIKLAR yapacaksınız.!'
 Bunlardan birincisinin mukadder vakti gelince, **ÜZERİNİZE PEK GÜÇLÜ OLAN KULLARIMI GÖNDERECEĞİM** ve bunlar, yurtlarınızda **HER KÖŞEYİ** araştıracaklar ve bu, yerine gelecek bir sözdür."

17/6.

Bunun arkasından **SİZİ**, onlara karşı **GALİP** getirdik ve **SİZİ**, mallar ve oğullarla tekrar çoğalttık..

17/7.

Eğer **iyi** davranırsanız faydası kendinize ve fakat **KÖTÜLÜK'ler** yaparsanız, kendinize etmiş olursunuz - **ZARARI SİZE'dir**.!
2.CEZA'nın zamanı geldiğinde ; **Yüzlerinizi kap-kara etmek** ve

ilk girdikleri gibi mescidiniz MESCİD'i AKSÂ'yı tahrip etmek ve ellerine geçirdikleri her şeyi yıkıp yok etmeleri için **düşmanlarınızı SİZE MUSALLAT** ederek, üzerinize göndereceğiz..

17/8.

Belki RABBİNİZ SİZE ACIR merhamet edebilir. Eğer SİZ, tekrar FİTNE'ciliğe dönerseniz. BİZ de SİZİ tekrar cezalandıracağız. Ve **BİZ CEHENNEMİ**, kâfirler için bir ZİNDAN-Hapishane yaptık..

NOT ; Tefsirlerdeki rivâyetlere göre ; ALLAH'ın GÜÇLÜ KULLARI ; NİNOVA'lı-Sencârib - BÂBİL'li-Buhtünnaşr veya 2/249.âyette CÂLUT'un ordusu olduğu tahmin edilmiş. Ancak, Alman HİTLER'in de Avrupa Yahudilerine karşı giriştiği İMHA hareketi ise, İSRAİL'oğullarına yönelik büyük bir BELÂ'dır. * HİRİSTİYAN'lar, HAÇLI seferlerinde de-> KUDÜS'te 40.000 YAHUDİ öldürmüş. * Dini kitaplarda ; âhir zamanda Yahudilerin başına daha büyük bir belânın geleceği ve HZ.HEHDÎ ordularının bu işte görevli olacağı anlatılıyor. Bu belâların sebepleri var ve en büyük sebepleri ise ; * Kendilerine gönderilen Peygamberlerini üzmeleri ve inananlara da tâciz, işkence etmeleri - Hz.ZEKERİYÂ'yı ve YAHYÂ'yı öldürmeleri - ERMİYÂ'yı hapsetmeleri ve Hz.İSÂ'nın öldürülmesi girişimine göz yummalarıdır.. * Son belânın sebebi belki ; Çıkarılan bütün FİTNE'lerin yalnız YAHUDİLER tarafından çıkarılmış olması ve FİLİSTİN deki zulümlerdir. ALLAH bilir.

17/9.10.

Şüphesiz ki bu KUR'AN, insanları doğru yola sevk eder... ve iyi-hayırlı iş-amel yapan, İNANMIŞ kimselere de ; gerçekten çok büyük mükâfatlara erişeceklerini MÜJDE EDER ve Âhirete inananlara da ELEMLİ AZAP hazırlandığını bildirir..

17/11.

İNSAN ; DUA'da HAYIR-İYİLİK İSTEDİĞİ gibi ŞER-BELÂ da İSTER.!
İNSAN ; Gerçekten ÇOK ACELECI'dir...

NOT ; Bu husus gerçekten önemli.! Çünkü insanlar ; ÖFKE veya SIKINTI gibi veya ÜMİTSİZ'liğe düşülen psikolojik durumlarda, SABIR yolundan gitmeyip, ŞEYTANIN kışkırtmasıyla -> ACELE ediyor yanlış yollara sapıyor ve Haksız, Hukuksuz işler veya BED'dualar yaparak kendilerine zararlar veriyorlar... Yanlış TAHMİN-ZAN ile başkalarına yaptığımız haksız BED'dualar veya daha da ileri giderek, yaptıracağı BÜYÜ v.s.işler ise kendisini çarpıyor.!

17/12.

BİZ - GECE ile GÜNDÜZ'ü de, birer delil-kanıt olarak yattık ve Gecenin karanlığını yok eden **GÜNDÜZ'ü** ; Rabbinizin nimetlerini aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz-anlamanız için AYDINLIK olarak yarattık ve **her şeyi de gerektiği gibi anlattık.**

17/13.14.

Ve her İNSANIN yaptığı işini onların BOYUN'larına astık.
KIYÂMET gününde bunları yazılmış bir KİTAP olarak meydana çıkaracağız ve herkes ne yapmışsa hepsini bu kitapta, yazılmış olarak bulacak ve ONLARA denecek ki :
"HADİ.!. KİTABINI OKU. BUGÜN KENDİ HESABINI KENDİN GÖRECEKSİN"

NOT ; Bak-> **NE EKERSEN ONU BİÇERSİN.!** ile ilgili âyetlere.!

4/79. 6/111. 8/51. 36/54. 39/24. 40/17.40. 45/22. 81/14.

17/15.

KİM doğru yolu seçerse, ancak kendi Kârı-FAYDASI içindir ve **KİM doğru yoldan saparsa** ancak kendine ZARAR-Ziyân vermiş olur. ve GÜNAHKÂR kimseler, bir başkasının günahını İSTEKLİ olarak yüklenemez. **BİZ, Peygamber göndermedikçe kimseye AZAP etmeyiz.**

17/16.

BİZ, bir ŞEHİRİ yok etmek istersek; **O'ŞEHİRİN** ileri gelenlerine emrimizi bildiririz. Fakat ONLAR HADDİ ÇOK AŞARLAR ve artık **O'ŞEHİR** yok olmayı HAK eder. **BİZ** de onları tamamen YOK ederiz

17/17.

Ve **NÛH'dan sonra nice nesilleri helâk ile YOK ettik** ve **RABBİN** kullarının SUÇ'larından ve **GÜNAH'larından** elbette haberdardır ve ONLARI görmesi - bilmesi, CEZA vermesi için yeterlidir..

NOT ; 13.->16.âyetlerdeki hususlar ;

- * Herkesin yaptığı iyi-kötü işler boynuna asılı bir kitap olacak ve âhir zamanın kitapları DİSKET veya SİDİ veya MODEM denilen küçük bir bant.. Rivayete göre - İNSANIN OMZUNDAKİ 2-MELEK benzer bir kitabı yazıyor ve insanlar, Meleği de yazılanları da göremiyor. Demek ki, **AMEL KİTABI!** sayfalara yazılı bir kitap olmasa gerek..
 - * Âhirette, bu Kitaba göre - herkes kendi hesabını kendisi görecektir..
 - * Dünya yaşamında herkes kendi İRADESİYLE tutacağı yolu kendisi seçiyor.
 - * İNSANLARA HABER vermeden onları ikaz-İHTAR-Tehdit etmeden CEZA verilmez.
 - * Şehin ÖNDER'leri önce İKAZ ediliyor fakat onlar GURUR - KİBİR ve İNATLA direnyor ve HADDİ AŞIYOR, artık cezayı HAK EDİP ve HELÂK ediliyorlar..
- Bak->6/44.Öğütlerimizi unuttukları zaman EĞLENCELİ şeylerin kapısını açtık ve şımarıklarını zaman da ONLARI ansızın yakaladık ve mahvettik..

17/18.

Her **KİM** ki, çabucak geçen **BU DÜNYAYI** diler - isterse eğer.! **BİZ** de, dilediğimiz kimselere dilediğimiz ölçüde ancak bu dünyada veririz ve sonra da ONU CEHENNEME göndeririz ve oraya KINANMIŞ ve Rabbinin rahmetinden KOVULMUŞ olarak atılır..

17/19.

Her **KİM** ki **İNANARAK ÂHİRETİ** diler ve bu hususta çalışırsa, böyle kimseler de çalışmalarının mükâfatını mutlaka görürler.

17/20.

ONLARA ve **BUNLARA da** ve herkese **RABBİNİN NİMETİ'**nden veririz. Zaten - **RABBİNİN NİMETİ, dünyada kimseden MEN EDİLMEMİŞ'tir.**

NOT ; İşte, İRADEYE bağlı olan KADER BU.! ve 15.âyette belirtildiği gibi insanın dileğine-isteğine göre, KENDİ SEÇTİĞİ yolda yaptığı İYİ veya KÖTÜ işlerinin karşılığı olarak **ALLAH TEALÂ tarafından** düzenlenip yazılıyor ve RIZIK, dünyada hiç kimseye yasaklanmamış ve herkesin bir kısmeti var ancak, **ÂHİRET NİMETLERİ** ve **CENNET, Kâfirlere** ve **2-Yüzlü Münâfıklara YASAK'lanmış.**

17/21.

BAKIN-Görün ki ; insanların bir kısmını, bir kısmından nasıl **ÜSTÜN** tutuyoruz ve muhakkak ki **ÂHİRETTE**, dünyadakinden daha büyük daha farklı üstünlükler dereceler ve yücelikler vardır.

17/22.

ALLAH ile birlikte, başka bir İLÂH - TANRI tanımayın sakın...
Sonra kınanmış olarak TERK edilir ve tek başınıza kalırsınız.!

17/23.24.

Ve **RABBİN SİZE** şunları emrediyor ;
yalnız ALLAH'a TAPIN KUL OLUN ve **ANA'ya-BABA'ya** iyilik edin.
Eğer bunlardan biri veya her ikisi de SENİN yanında yaşlanır ve İHTİYAR olurlarsa eğer, **BUNLARA** : "**ÖF.!**" bile demeyin ve **BUNLARI** asla azarlamayın kırmayın ve **BUNLARA** hoş güzel sözler **söyleyin** ve acıyarak ve alçak gönüllü olarak **BUNLARI** korumak için kanatlarınızın altına alın ve deyin ki :
Ey RABBİMİZ.! Küçüklüğümde **BUNLAR BANA** nasıl merhamet etmişse **SEN** de bunlara öyle **MERHAMET** et."

NOT ; Yalnız ALLAH'a TAPMAK ve ANA-BABA'ya İYİLİK ETMEK aynı yerde geçiyor.
* **Yalnız ALLAH'a TAPMAK** = ALLAH'ı Kudretli-Azametli-Hamde lââyık-Merhametli olarak bilip, yalnız ALLAH'tan korkmak ve yalnız ONA KUL OLMAK - demektir..
* **Değeri 2.Sırada olan ANA-BABA'ya İYİLİK ETMENİN** şekli âyette açıklanmış..
Bu hususta **Bak->4/1. 6/151. 14/41. 17/26. 26/214.215. 31/14. 46/15.17.**
Ancak, ANA ve BABA'nın ALLAH'a-DİNE-PEYGAMBERE İMÂN ETMİŞ olmaları ve DİN yolundan saptırmamaları şartı var **Bak-> 9/113.114. 29/8. 31/15.âyetlere.**

17/25.

Kalpte-GÖNÜL'de ne varsa, RABBİNİZ bunu sizden daha iyi bilir.
Eğer, SİZLER iyilerden olursanız, şunu iyi bilin ki ALLAH ; kötülükten yüz çevirip, TÖVBE edenleri affeder bağışlar...

17/26. **Bak-> 16/90. 30/38.**benzer âyetler..

AKRABAYA ve **YOKSULA** ve **YOLDA KALMIŞA** gerekli haklarını verin.
ve gereksiz-BOŞ işlere, **MAL'ınızı** saçıp-savurup İSRAF etmeyin..

17/27.

Muhakkak ki MALINI boş yere SAÇIP savuranlar, ancak ŞEYTANA KARDEŞ-ARKADAŞ OLUR ve **ŞEYTAN, RABBİNE karşı çok NANKÖR'dür.**

17/28.29.

Eğer RABBİNDEN umduğun-beklediğin bir RAHMET sebebiyle Onlara YARDIM edemiyor ve onlardan yüz çevirmek ZORUNDA kalıyorsanız **hiç olmazsa ONLARA - gönül alıcı - GÜZEL SÖZ'ler söyleyin...**
ve elinizi boynunuza bağlayıp, **CİMRİ** olmaktan da sakının ve būs-bütün açılıp-saçılıp **TUTUMSUZ-SAVURGAN** da olmayın sakın.
Sonra **PİŞMAN** olur ve kendiniz açıkta kalırsınız.!

NOT ; Rivâyete göre ; Hz.**Bilâl-Suheyb-Sâlim-Habbâb** gibi **YOKSUL** sahâbeler ; Hz.**MUHAMMED'in'sav,** yardımı ile geçiniyorlar ve bazen kendilerine verecek bir şey olmadığı zaman **PEYGAMBER MAHCUP** olup, başını çevirir ve bir şey de söyleyemezmiş. Bu âyet **GÖNÜL ALICI** ve umutlandırıcı sözlerin veya duaların söylenmesinin önemli ve gerekli olduğunu öğütlemektedir.. - **ÖRNEK** :
* **ALLAH bize de size de bol rızık versin** * **ALLAH, açlıkla sınamasın.** gibi.
Ayrıca, **İŞLERİMİZDE ORTA YOLU BULMAMIZ** - DİNİ emirdir ve uyulmalıdır..
Ayrıca, **HAYIR-HASENÂTI** muhtaç kimselere vermeyerek, **CİMRİ-PİNTİ damgası yiyenlerin ŞEYTAN** gibi Cehenneme lââyık oldukları da belirtilmiş.
Ayrıca, **SAVURGANLIK** veya **HADDİ AŞAN BİR CÖMERT** olmak da, uygun bulunmuyor.
Çünkü ; Kendimizin veya âilemizin sıkıntıya düşme ihtimâli hatırlatılıyor.

17/30.

Şüphe yok ki **RABBİN**, dilediği kimsenin **RIZKINI** bolllaştırır ve dilediğinin rızkını da bir **ÖLÇÜYE** göre verir veya darlaştırır. Şüphe yok ki O, kullarını görmektedir ve onlardan haberdardır.

17/31.

GEÇİM sıkıntısı yoksulluk korkusuyla ÇOCUK'larınızı ÖLDÜRMEYİN BİZ, onların da sizlerinde rızkınızı veririz.. ONLARI ÖLDÜRMEK gerçekten büyük bir SUÇ'tur, büyük günahlardandır..

17/32.

Ve **ZİNÂ'ya da yaklaşımdan sakının!**

Çünkü ZİNÂ, hayâsızlıktır ve çok KÖTÜ bir yoldur...

17/33.

Ve HAKLI sebep olmadıkça **ALLAH'ın HARAM ettiği cana kıymayın** ve **KİM** haksız yere öldürülürse, BİZ onun velîsine mirasçısına, **KISÂS** için **YETKİ** verdik - artık O'da kısâsta ileri gitmesin.! Çünkü verdiğimiz yetki ile - O, katımızdan yardım görmüştür..

17/34.

Ve ERGENLİK çağına erişene kadar **YETİM MALI'**na yaklaşmayın.! Ancak bu MALI en güzel şekilde idare edebilirsiniz ve BUNLARA **verdiğiniz sözleri tutun çünkü verilen sözlerden SORUMLU'sunuz.**

17/35.

Ve **ÖLÇTÜĞÜNÜZ şeyleri TAM ÖLÇÜN** ve **DOĞRU TERAZİ** ile **TARTIN!** **BU İŞ** sizin için hem daha hayırlı hem de sonucu daha güzeldir.

17/36.

Ve **bilmediğiniz şeylerin, ardına düşmeyin!** (GIYBET etmeyin) Çünkü ; **KULAK - GÖZ - GÖNÜL** - bunların hepsi, **SORUMLU'dur**...

17/37.

Ve yeryüzünde **GURUR-KİBİR'le, böbürlenerek azametle yürümeyin!** Çünkü ne YERİ delebilirsiniz, ne de boyunuz DAĞLARA erişebilir.

17/38.39.

Bunların hepsi RABBİNİN katında kötüdür hoş olmayan şeylerdir İşte bunlar, RABBİNİN SANA VAHY'ettiği HİKMET'li şeylerdir. **ALLAH ile birlikte başka bir İLÂH-TANRI tanımaktan sakının.** Sonra, kınamış ve kovulmuş olarak CEHENNEME atılırsınız....

NOT ; 26.âyetten itibaren İLÂHİ EMİRLERİN bir kısmı tek-tek belirtilmiş ve buna rağmen - maalesef günümüzde bunların ÇOĞUNA UYULMADIĞI için, dünya üzerindeki insanlık âleminde RAHAT-HUZUR kalmamış. Tarihte, İLÂHİ emir ve yasaklara uymayanlar -> HELÂK edilmiş ve artık KİYÂMET beklentileri var.

17/40.

Ey MÜŞRİKLER.! RABBİNİZ, ERKEK çocuklarını size verdi ve Kendine de MELEK'lerden, KIZ çocukları mı edindi.? **SİZ gerçekten, GÜNAHI ÇOK BÜYÜK olan bir söz söylüyorsunuz.!**

NOT ; MÜŞRİK ve KÂFİR'ler - KUTSAL şeyler için bazı sözler söylemiş ve ALLAH'ı ve PEYGAMBERİNİ ÜZEN -> YALAN ve İFTİRA olan bazı sözler için ; **Bak-> 2/116. 3/181.182. 4/171. 5/64.72.73. 6/100. 9/30. 10/68. 16/57. 17/40.90->95. 18/1->5. 19/88->91. 21/26. 23/91. 37/149->158.43/19.Ayetlere** **Bak-> KÂFİR'lerin sözleri ile ilgili 33/57.âyette geniş açıklama var.!**

17/41.

BİZ, onların ÖĞÜT almaları için **KUR'AN**-da her şeyi, apaçık olarak ve çeşitli şekillerde tekrar-tekrar açıkladık. Fakat bu açıklamalar, ONLARIN sadece NEFRET'ini artırıyor.!

17/42.

Ey MUHAMMED.! Onlara de ki : "Eğer, İDDİA ettiğiniz gibi, **ALLAH**'la birlikte başka **TANRI** ve **İLÂHLAR** da olsaydı.! O'zaman hepsi de **ARŞ**'ın sahibi olan **ALLAH**'a yaklaşmak için, bir yol ararlar veya **ONA ÜSTÜN** gelmek için çareler ararlardı.!

17/43.

ALLAH SÜBHÂN'dır, **HAYRET** ettirici mükemmellik ve güzellikte ve **TEALÂ**'dır, her çeşit noksan ve kusurdan uzak-münezzektir ve **ALLAH KEBİR**'dir, erişilemeyecek bir yücelik sahibidir.

17/44.

7-GÖK ve **YER** ve bunlarda bulunan kimseler, **ONU tesbih ederler** **ONU HAMD**-> **ÖVGÜ** ile **TESBİH** etmeyen-anmayan hiçbir şey yoktur. Fakat **SİZ** onların **TESBİH** edişlerini anlayamazsınız. Muhakkak ki **ALLAH HALİM**'dir-şefkatli-sâkin ve **GAFÜR**'dur-Bağışlayandır.

NOT ; Âyetlerde, **ALLAH TEALÂ**'nın bazı sıfatları belirtilmiş ve biz onları **ANLAMLARINI** da birlikte özet olarak yazdık. Kâinat ve Dünyanın sahibi olan **ALLAH TEALÂ**'nın **99-KUTSAL İSMİ SIFATLARI** ve **KÂİNÂTTAKİ SINIRSIZ - SORUMSUZ SALTANATINI** övmeye veya yüceltmeye, muhakkak ki kelimeler yetersiz kalır..

17/45.46.

Ey MUHAMMED.! **KUR'AN** okunduğu zaman **BİZ**, seninle -> âhirete inanmayanların arasına **GİZLİ engelleyici BİR PERDE** çekeriz.! Ve ayrıca, **KUR'AN-ı ANLAMAMALARI** için kalplerini de kapatır ve kulaklarına da **AĞIRLIK** veririz ve **SEN KUR'AN-da RABBİNİ BİR-TEK** olarak andığın zaman **ONLAR NEFRET** ederek uzaklaşırlar

NOT ; Buradaki özellik, yanlış anlaşılmalıdır.! Çünkü **KALBİN-KULAĞIN MÜHRÜ** bu âyette **PERDE** olarak belirtilmiş ve bu olay, **İNANMAYANA VERİLEN EN AĞIR CEZADIR..** İnsanlara yapılan - verilen çeşitli ÖĞÜT, İHTAR, SÜRE sonunda, **inkârcılıkta inatla direnmelerinin bir sonucu** oluyor ve artık bundan sonra **KALBİ MÜHÜRLENENİ** Hz.**MUHAMMED**'in, sav **BİLE, DİNE-İMÂNA GETİRME YETKİSİ YOK.** Bak->4/115. 6/25. 7/146. 8/24. 9/77.127. 10/74.96.97. 13/32.33. 16/37.108.

17/47.48.

Ve **ONLAR SENİ** dinlerken, **BİZ** de O'zalimlerin, **GİZLİ** maksatlarını biliriz ve kendi aralarında birbirlerine : "**SİZ, BÜYÜCÜ BÜYÜLEYİCİ BİR ADAMA UYMAK MI İSTİYOR'SUNUZ.?**" Dedikleri, fısıltılı **GİZLİ** konuşmalarından da **ONLARI** biliriz. Bak-GÖR.! Nasıl bir örnek veriyor, **SENİ** neye benzetiyorlar.! İşte bu sebeple **SAPANLAR**, artık doğru yolu da bulamayacaklar.

NOT ; **İMÂNSIZ MÜŞRİK**'lerin **KÖTÜ İŞİ** -> **HZ.ALLAH TEALÂ**'ya ve **HZ.PEYGAMBERE** karşı gelmeleri ve çeşitli **YALAN**'lar uydurup -> **İFTİRA**'lar atmalarıdır.. **KUTSAL ŞEYLERE** karşı gelmenin dil uzatmanın cezası ; Dünyada rezil yaşam ve âhirette de **CEHENNEM** olduğu, çeşitli Sûrelerde belirtilmiştir.

17/49.

Ayrıca ONLAR : "BİZLER ÖLÜP, kemik kırıntısı yığını ve toprak olduktan sonra yeniden yaratılıp DİRİLTİLECEK'miyiz.?" derler 17/50.51.

ONLARA de ki: "İster TAŞ veya ister DEMİR olun veya çok büyük SERT görünen bir YARATIK olun, mutlaka DİRİLTİLECEK'siniz.."

ONLAR : "BİZİ, tekrar hayata KİM döndürecek.?" diye sorulursa DE Kİ : "SİZİ İLK YARATAN, ELBETTE SİZİ TEKRAR DİRİLTECEK.."

cevabını aldıkları zaman, ALAY ederek ve başlarını sallayıp, "Bu iş ne zaman olacak.?" diye sorduklarında da ONLARA : "UMARIM ki, PEK YAKINDA OLACAK.!" deyin..

17/52.

ALLAH O'GÜN SİZİ ÇAĞIRACAK, SİZ de ONA HAMD ederek bu çağrıya uyacak ve kabirlerde az bir süre kaldığınızı sanacaksınız..

NOT ; MÜŞRİK KÂFİR ve MÜNÂFİK'lar, ALLAH'ı İNKÂR etmeseler bile ÂHİRETE ve ÖLÜMDEN SONRAKİ DİRİLMEMEYE inanmadıklarına - çok âyette işaret edilmiş.. Bu sebeple birçok âyette de İNSANLARIN ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLTİLECEĞİ ve ÂHİRET hayatının olduğu - çeşitli şekillerde örneklerle açıklanmıştır... En akılsız insanın, KENDİSİNİN İLK YARATILIŞINI DÜŞÜNMESİ ve yaratılışın tekrar edilmesinin de MÜMKÜN olduğunu düşünmesi - bulması gerekmektedir ve YARATMA -> YAĞMUR YAĞINCA HER YERİN YEŞERİP - CANLANDIĞI GİBİ olacakmış..

17/53.

Ey MUHAMMED.! İNANAN kullarıma söyle ki :

"Müşriklere ve Kâfirlere yumuşak - GÜZEL SÖZ'ler söylesinler.. Muhakkak ki ŞEYTAN, onların aralarına fitne - fesat sokar ve ARALARINI BOZAR. Çünkü ŞEYTAN -> insanın apaçık DÜŞMANI'dır..

17/54.

RABBİNİZ SİZİ çok iyi bilir. Dilerse SİZE ACIR veya AZAP eder. Ey MUHAMMED.! BİZ SENİ, onlara bir VEKİL olarak göndermedik...

17/55.

Göklerle yerde ne varsa RABBİN çok iyi bilir ve Andolsun ki PEYGAMBER'lerin bir kısmını, diğerlerinden ÜSTÜN kıldık ve DÂVUD'a da ZEBÛR verdik...

NOT ; VEKİL-> ASIL sahibinin yerine KARAR verebilen YETKİ SAHİBİ - demek. ALLAH TEALÂ'nın vekili YOK'tur olamaz. Olsaydı şayet ŞİRK = ORTAK olurdu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki ilgili tüm âyetlerde Peygamberlerin hiç birini ALLAH TEALÂ -> VEKİL olarak değil - ancak onlara TEBLİĞ = BİLDİRME görevi verilmiş ve bu hususta da YUMUŞAK - HOŞGÖRÜLÜ davranmaları emredilmiş. Peygamberlerin derecelerinin farklı olduğuna da işaret ediliyor ve bu fark maddi ve mânevi olarak çeşitli şekillerde. Örnek -> Hz.DÂVUD'un SESİ.!

17/56.

Ey MUHAMMED.! ONLARA de ki : "ALLAH'ı bırakıp da, TANRI-İLÂH olduğuna inandığınız PUT'larınıza YALVARIN da, görelim bakalım PUT'lar SİZDEN hangi sıkıntınızı, nasıl uzaklaştırabilirler ve neyi değiştirebilirler.!

17/57.

Taptıklarını PUT'lar bile, RABBLERİNE daha yakın olabilmek için sebep arar ve ONUN RAHMETİNİ umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü RABBİNİN AZABI gerçekten çetindir ve sakınmak gerekir.

17/58.

KİYÂMET'ten önce her şey yok olmaya mahkûmdur ve suçlularla CEZAYI hak eden her ŞEHİR-Kasaba şiddetli bir AZABA uğratılır ve bu, **TAKDİR edilmiş** ve Kitap-LEVH'i MAHFÛZ'da yazılmıştır.

NOT ; KİYÂMET'ten önce YOK OLMAK -> HER ŞEYİN ÖLÜMÜ TATMASI - anlamında ve BU İŞLER OLACAK ve YAPILACAK şeklindeki SÖZ -> BU KÖTÜLÜKLERİ İŞLEYENLERE, LEVH'i MAHFUZ'a ezelde yazılan ve kötülüklerin karşılığı olan CEZALAR'dır Maalesef bu durum insanlara yanlış olarak aktarılmış ve aktarılıyor. Çünkü **"ALLAH TEALÂ EZELDE BÖYLE YAZMIŞ ve BİZİM BAŞIMIZA BUNLAR ZATEN GELECEK.!"** diye ALLAH TEALÂ SUÇLANIYOR ve insan suçu kendinde görmüyor GÜNAHA GİRİYOR.

17/59.

BİZİ, MÛCİZE göndermekten alıkoyan şey ; SİZDEN öncekilerin, mucizelerimizi yalanlamış olmalarıdır. Nitekim **SEMÛD** kavminin gözlerinin önünde **DİŞİ BİR DEVE YARATMIŞTIK** ve ONLAR da, **DEVE'yi ÖLDÜRÜP ZALİM** oldular ve kendilerine YAZIK ettiler.! **BİZ mucizeleri, ancak KORKUTMAK - İnanırmak için göndeririz.**

NOT ; MÛCİZELER - tamamen ALLAH TEALÂ Hazretlerinin tasarrufunda oluyor ve burada da YETKİ sahibi yalnız kendisidir. PUT'lara inanan sapık kimselerin, bu alışkanlıktan kopması ve kendilerine gönderilen PEYGAMBERLERE inanması güçtür.! Bu sebeple - SAPIK kavimler, Peygamberlerinden çeşitli MÛCİZE'ler göstermesini istemişler ve Peygamberler ALLAH TEALÂ'ya yalvarıp İZİN almış ve inanılmaz hârikalar olan bazı mucizeleri göstermiş ve bunlar K.KERİM'de yazılı. PUT'perestlerin, bu taleplerinde HADDİ AŞMALARI sebebiyle, HELÂK edildikleri de apaçık belirtilmiş. **HZ.MUHAMMED'ten de -> SAFÂ tepesinin, ALTIN ve GÜMÜŞ olmasını istemişler** ve bu istekleri kabul edilmemiş. Çünkü, İLÂHÎ KANUNA göre istenen mucize gerçekleştiği zaman, **İNKÂR DEVAM EDERSE ;** diğer milletlere uygulanan CEZA UYGULANIR ve helâk ile yok edilirlerdi..

17/60. (Bak-> 40/77.)

Ey MUHAMMED.! SANA demiştik ki : "RABBİN insanları çepeçevre kuşatmıştır. SANA gösterdiğimiz RÛYÂ ve KUR'AN-da lânetlenen AĞACI da **insanların imânını SINAMAK için SANA gösterdik..**

BİZ, insanları korkutmaktayız, fakat ne yazık ki bu ; onların TAŞKINLIĞINI artırmaktan başka bir işe yaramıyor.!

NOT ; RÛYÂ -> MİRAC olayıdır ve Hz.MUHAMMED'in,sav, bir gece MEKKE'den KUDÛS'e ve GÖKLERE götürülüp CENNET ve CEHENNEMİN ONA GÖSTERİLMESİ olayı.! Ve **İNSANLARIN İNANCI ve İMÂN DERESESİ ÖLÇÜLMEK İÇİN** - bu olay yaratılmış.! Bu olayın GERÇEK olup-olmadığı veya **BİR RÛYÂ** olduğu tartışmaları her zaman söz konusu olmuş ve **İMÂN-İHLÂS SAHİPLERİ, ŞÜPHE DUYMADAN BU OLAYA İNANIR..** Çünkü, ALLAH TEALÂ'nın KUDRETİ her şeye elbette yeterlidir. Fakat, İNANCI sağlam olmayanlar elbette şüphe ve tereddüt içinde bocalar ve tartışırlar. **LÂNETLİ AĞAÇ** da-> Kâfirlerin meyvesini yiyeceği Cehennemdeki **ZAKKUM** ağacı.

17/61. (**SECDE** kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır) MELEK'lere : "**ÂDEM'e SECDE EDİN.**" dediğimiz zaman, **İBLİS'ten** başka hepsi SECDE edince, İBLİS de : "**SENİN ÇAMURDAN YARATTIĞINA BEN SECDE EDER'MİYİM.?!**" demişti.

17/62.

Ve **İBLİS** : "**BENDEN daha ŞEREFLİ ve ÜSTÜN olarak yarattığın İNSAN KİM'dir**, BANA BİLDİR.! Eğer BANA, Kıyâmete kadar SÜRE verirsen, çok azı hariç **ONUN SOYUNU da EMRİM'e alacağım**" dedi.

17/63.64.

ALLAH da buyurdu ki : "**HAYDİ DEFOL.! Onlardan KİM SANA UYARSA, İYİ bilin ki hepinizin cezası CEHENNEM'dir ve bu tam CEZA'dır.. HANGİ insana gücün yetiyorsa seslen çağır ve ONU yerinden oynat. ATLI veya YAYA olarak bütün ORDUNLA onların üstlerine yürü ve mallarına ve evlâtlarına da ORTAK OL ve ONLARA vaatlerde bulun. Fakat ŞEYTAN, sadece aldatıcı yalandan başka bir vaat edemez.**"

17/65.

"**Şu muhakkak ki ; BENİM İMÂNLİ - İHLÂSLİ kullarım üzerinde, SENİN hiçbir hâkimiyetin - hükümrânlığın olamayacaktır. Çünkü RABBİN, koruyucu olarak onlara yeter...**

NOT ; CENNETTE yıllarca MELEKLERİN HOCASI olan İBLİS, ALLAH TEALÂ'ya karşı gelip CENNETTEN kovulduktan sonra ŞEYTAN-> **Başı çeken ELEBAŞI.** adını almış ve Yüce Yaratacılı ile, âyetlerde belirtildiği gibi tartışmış ve **insanların hepsini, etkisi altına alıp SAPTIRMAK için İZİN istemiş ve bu izni almış.!** Bu sebeple dünyadaki huzur ve mutluluk çok kısa sürüyor. Çünkü ŞEYTAN'lar her zaman huzursuzluk kaynağı olup, İnsan çoğunluğuna ETKİ ederek Dünyayı CEHENNEME çeviriyor.! Ancak ALLAH'a Sağlam olarak bağlanan, İLÂHÎ emirlere ve yasaklara eksiksiz uyan kimselerin ALLAH'ın KORUMASI ALTINDA olduğu ve İHLÂSLİ kimselere -> ŞEYTANIN zarar veremeyeceği de açıkça belirtilmiş..

17/66.

ALLAH'ın, GEMİ'leri denizde yüzdürmesinin sebebi ; Sizlerin, Rabbinizin lütuf ve ihsanlarına ulaşabilmeniz içindir. Çünkü RABBİNİZ, gerçekten size karşı çok MERHAMETLİ'dir...

17/67.

Ve **DENİZ'de bir sıkıntıya düştüğünüz zaman**, ALLAH'tan başka tapıp-yalvarılan PUT'ların hepsi kaybolur-gider.! Fakat ALLAH, SİZİ kurtarıp karaya çıkardığı zamanda da - yine DÖNEKLİK EDER ve ALLAH'tan yüz çevirirsiniz. Çünkü **İNSAN, PEK NANKÖR'dür..**

17/68.

Bu sebeple, ALLAH'ın SİZİ herhangi bir yerde, **yerin dibine** geçirmeyeceğinden veya SİZİN **başınıza TAŞ** yağdırmayacağından, **EMİN MİSİNİZ.?** Sonra kendinize bir yardımcı da bulamazsınız.!

17/69.

Veya SİZİ tekrar denize döndürüp, üzerinize de çok sert bir KASIRGA göndermeyeceğinden ve **NANKÖR'lüğünüz sebebiyle SİZİ,** SUDA BOĞUP öldürmeyeceğinden, **EMİN MİSİNİZ.?** ve bunlardan SİZİ kurtaracak veya BİZE KARŞI, kendinize bir dost veya yardımcı da bulamazsınız..!

17/70.

Andolsun ki **BİZ**, **ÂDEM** oğlu olan **İNSAN'ları ŞEREFLİ kıldık** ve ONLARA, denizlerde ve karada taşıyıcı olan **ARAÇLAR** verdik ve ONLARA, temiz RIZIK'lar da verdik ve ONLARI, yarattıklarımızın bir çoğundan **ÜSTÜN kıldık...**

NOT ; Bu âyette ALLAH TEALÂ'nın İNSAN'a verdiği DEĞER'e işaret var..
Bu konu için Bak-> Sûrenin sonunda belgeler var.!

17/71.

Bir gün bütün **İNSANLARI, ÖNDER'leriyle birlikte** çağıracağız.! Ve O'GÜN kimin kitabı **SAG'**ından verilirse, ONLAR kıl kadar haksızlığa uğramadan kendi AMEL defterlerini okuyacaklar..

17/72.

BU DÜNYADA KÖR OLAN, ÂHİRETTE DAHA KÖR ve ŞAŞKIN OLACAK'tır..

NOT ; Buradaki **KÖR**, gerçekten gözleri görmeyenler için kullanılmamış, ALLAH TEALÂ'nın büyüklüğünü göremeyen - PEYGAMBERİ ve KUR'AN-ın âyetlerini tanımayan veya şüphe içinde bocalayan - **düşüncesiz inatçılara KÖR** denmiş..
Dünyada en güzel iş olan -> İMÂN-İTAAT-İBÂDET için KÖR gibi davrananların Âhiretteki İlâhi gerçekleri gözleriyle görmelerine rağmen, artık onlara O'GÜNKÜ İMÂNIN fayda vermeyeceği ve ONLARA, **AMEL DEFTERLERİNİN de SOL'dan** verileceği ve ÂHİRET'te **ŞAŞKIN** olacaklarına işaret var. **Bak-> 20/123->126.** GAYB ve ÂHİRET GİZEMİ'nin insanı HAYRETE düşüreceği Hk. **Bak-> 15/14.15.**

17/73.

Ey MUHAMMED.! ONLAR SENİ, SANA VAHY'ettiğimiz şeylerden ayırıp, başka bir şeyi BİZE karşı İFTİRA etmen için uğraşıyorlardı ve Eğer bunu başarsalardı, bu suretle SENİ DOST edineceklerdi.!

17/74.75.

Ve eğer **BİZ SANA SABİR-SEBAT vermiş olmasaydık**, Andolsun ki, **SEN de onlara biraz bile olsa meyledecek ve uyacaktın.!**

Eğer böyle bir yanlışı yapsaydın ; SANA, hayatın ve ölümün de sıkıntısını - azabını kat-kat artırırdık.. Sonra da SEN, BİZE karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamayacaktın..

17/76.

ONLAR, SENİ de yurdundan çıkarmak için zorlayacak. Fakat SEN, yurdundan çıktuktan sonra ONLAR da orada fazla kalamazlar.!

NOT ; Hz.MUHAMMED'sav PEYGAMBER olduktan sonra, PUT'perest MÜŞRİK'ler, İSLÂM Dininden döndürmek için ONA büyük BASKILAR yapmış ve bu âyetler, Bu durumu açıklıyor.. Ayrıca, Hz.MUHAMMED'in bu baskılar karşısında, SAĞLAM kalabilmesi için GAYB'den MÂNEVİ BİR YARDIM yapıldığı açıklanmış..
Buna rağmen, Hz.MUHAMMED'in MÜŞRİK'lere uyup - uymamakta SERBEST olduğu.! ve Hz.MUHAMMED'in KENDİ İRADESİNİN SINANDIĞI da âyetlerden anlaşılıyor..
Hz.MUHAMMED'e,sav, yapılan **ZORLAMA**, İLK Müslümanlara da yapılmış ve **Hz.MUHAMMED'** İLK Müslümanların MEDİNE ve YEMEN'e geçici olarak göçmelerini TAVSİYE etmiş çünkü O'devirdeki YEMEN hükümdarı merhametli bir insanmış ve göçen Müslümanları korumuş. Sonra MEKKE'de Kâfirlerin baskısı artmış ve ALLAH TEALÂ'nın izniyle **Hz.MUHAMMED'** sadık arkadaşı olan **Hz.EBÛBEKİR'** ile MEKKE'den -> MEDİNE'ye göçmüşler ve MÜSLÜMANLAR MEDİNE'de güçlenerek, İSLÂM DİNİNİ YAYMAK için mücadeleye devam edilmiş ve BAŞARI kazanılmış..

17/77.

Ey MUHAMMED.! Senden önce gönderdiğimiz Peygamberlerimize de, UYGULADIĞIMIZ KANUN - YASA işte böyledir ve SEN, BİZİM yasamızda hiçbir değişik - sapma bulamazsın...

NOT ; ALLAH TEALÂ'nın yasalarının ANA YASASI-> LEVH'i MAHFUZ olduğu için, tarih içinde insanlara gönderilen bütün PEYGAMBER'lere verilen emirlerde hiçbir değişiklik olmadığı - açıklanmış. Ancak İBÂDET ŞEKİL'lerinin FARKLI olduğu ve DEVİRLER değiştikçe insanlar çoğalıp İHTİYAÇLARI da arttığı için ANAYASAL KANUNLARA uygun olarak - İLÂHİ KANUNLAR zamanla çoğaltılmış. ÖRNEK ; Hz.İBRAHİM'e ve Hz.MÛSÂ'ya ve Hz.DÂVUD'a verilen KİTAP'lar küçük, ve Hz.MUHAMMED'e sav verilen KUR'AN daha geniş - daha büyük.

17/78.

GÜNEŞ'in batıya kaymasından - GECE'nin kararmasına kadar NAMAZ kıl. SABAH vaktinde de NAMAZ'ı kıl çünkü SABAH NAMAZI, MELEK'lerin ŞAHİT olduğu bir NAMAZ'dır...

17/79. (Bak-> 25/64.âyette - TEHECCÜD = GECE NAMAZI)

Ey MUHAMMED.! GECE'leyin de uyan ve NAMAZ kıl. Bu NAMAZ, yalnız SANA mahsus bir İBÂDET'tir ve umulur ki RABBİN SENİ, MAKAM'ı MAHMÛD'a - övülmeye lâayık ŞEFÂAT makamına yükseltir.

17/80.81

Ve de ki : "RABBİM.! BENİ, gireceğim yere doğrulukla girmemi SAĞLA ve çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı SAĞLA..

Ve katından BANA, BENİ destekleyecek bir Kuvvet-KUDRET ver.

Ve de ki : "Gerçek - HAK GELDİ ve BÂTİL da YOK OLDU.

Çünkü BÂTİL - yıkılıp yok olmaya MAHKÛM'dur."

NOT ; Tefsirciler - 78.âyette 5-VAKİT NAMAZ olduğunu bildirmiş. Çünkü ; ÖĞLE Namazı, güneşin batıya kaydığı zaman kılınır, sonra İKİNDİ ve AKŞAM Namazları gelir ve gecenin tam kararmasından önce de YATSI Namazı kılınır. Gün aydınlanmadan evvel - geceli ve gündüzcü Meleklerin görev değiştirdiği zamanda kılınan ve çok DEĞERLİ olduğu bilinen SABAH Namazına görevli bütün MELEKLER ŞAHİT olmakta ve 5-Vakit NAMAZ Hz.MUHAMMED'in-sav, SÛNETİ'dir.. Bu günkü İBÂDET şekilleri, Peygamberimiz zamanından bizlere kadar ulaşmış. 79.âyette işâret edilen NAMAZ, Yatsı ile Sabah namazı arasında kılınması istenen GECE NAMAZI, sadece Hz.MUHAMMED'e sav emrediliyor. Fakat SÛNETE uymak için, FARZ OLMAYAN bu TEHECCÛT NAMAZINI da kılmak, elbette sevap..

17/82. (Bak-> 41/44.âyet gibi..!)

BİZ - KUR'AN-ı, İNSANLARA ŞİFÂ ve RAHMET olarak indirdik. ZALİM'lerin de, sadece zararlarını - ziyanlarını artırır..

NOT ; TIP İLMİ ; Bir çok hastalıkların RUH'sal BOZULMA'dan kaynaklandığını bildirir ve RUH sağlığının korunması ise ; İNANÇ-İMÂN ile sağlanabiliyor. İnsanların yaşamı problemlidir, bazı zararlara uğranır veya darda kalınır. İşte böyle sıkıntılı durumda İNSAN, Mucizevi kuvvet ve kudrete bağlanmakla RUHSAL rahatlık sağlanabiliyor ve her devrin İLÂHİ KİTABI -> ŞİFÂ olmuş.. Çünkü HİRİSTİYAN'lar da bunu bildikleri için - İÇİ SIKILAN MÜŞTERİ okusun ŞİFA bulsun, içi rahatlasın, huzura kavuşsun - faydalı olsun DÜŞÜNCE İLE, OTEL odalarının bir çekmecesinde, dâima BİR İNCİL bulunduruyorlarmış.. ALLAH'a, DİN'e, KİTABA İNANIP GÜVENMEK-> MÛCİZEVİ KORUNMA ve ŞİFÂ sebebi. * BİTKİ'lerdeki ŞİFÂ nasıl öğrenildi.? Bak-> MESNEVİ 4/1287.Beyitlere.!

17/83.

İNSANA bir NİMET verdik mi, yüz çevirerek bizden uzaklaşır.!
Başına bir **ZARAR** gelince de **ÜMİDİNİ** kaybeder karamsar olur..

17/84.

De ki : "**HERKES, İNANCINA - ALIŞKANLIĞINA GÖRE HAREKET EDER**
Ve **RABBİNİZ**, doğru yolda olan kimseleri - çok iyi bilir..."

17/85.

Ey MUHAMMED.! SANA - RÛH hakkında soruyorlar, onlara de ki :
"**RÛH -> RABBİMİN EMRİNDEN İBÂRET'tir ve**
SİZE BU HUSUSTA PEK AZ BİLGİ VERİLMİŞ'tir."

NOT ; RÛH, Tarih boyunca GİZEMLİ bir SIR olarak insanların ilgisini çekmiş ve kıyâmete kadar da bu ilgi eksilmeyeceği gibi **KESİN BİR BİLGİ** edinmek de İmkânsız gibi görünüyor. Buna rağmen yetki sahibi bazı evliyâlar **RUH = CAN** hakkında bazı küçük bilgiler vermiş.. **ÖRNEK ; Hz.MEVLÂNA MESNEVÎ'de;**
2/56.beyit: RÛH İLİMLE AKILLA DOSTTUR. RÛH'un Arapça Türkçeyle ne işi var.
2/3253.b.: CİSİM zâhiridir RÛH gizli. Cisim YEN gibidir, RÛH EL gibi ve
AKIL, RÛH'tan daha GİZLİ'dir. Duygu, RÛHU çabucak anmalı.!
2/3258.b.: VAHYİ kabûl eden RUH'sa, AKIL'dan da GİZLİ'dir.!" buyurmuş ve böyle bilgilerden de somut bir anlam çıkmıyor. RÛH'un çeşitleri de var ve DERİN bilgilere de rastlamak mümkün. Fakat, anlama frekansına girmek zor.!
85.âyetin son cümlesinde ; BU KONUYA FAZLA GİRMEYİN -- şeklinde ikaz var..

17/86.87.

Ey MUHAMMED.! Dilersek SANA VAHY'ettiklerimizi de yok ederiz.
Sonra **SEN, BİZE** karşı koyacak bir kimse-VEKİL de bulamazsın..
Ancak **RABBİNİN RAHMETİ sebebiyle KUR'AN, Kıyâmete kadar BÂKİ kalacaktır.** Çünkü, ONUN SANA lütfu ve ihsânı çok büyüktür..
17/88.89.

ONLARA de ki : "**Eğer bütün İNSANLAR ve CİNLER,**
KUR'AN-ın benzerini meydana getirmek için, bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine de KUR'AN-ın benzerini meydana getiremezler..."Muhakkak ki **BİZ,**
bu KUR'AN-da insanlara bütün örnekleri tekrar tekrar anlattık buna rağmen **İNSANLARIN ÇOĞU İNKÂR ETTİ - NANKÖR OLDU..**

NOT ; 86.âyette, bilhassa DİN ÂLİMLERİNE çok önemli İKAZ'lar var ;
* **ÂLİM KİMSELERE VERİLECEK CEZA -> BİLGİLERİN YOK EDİLMESİ** hususu.!
Hz.HASAN,r.a, buyurmuş : "**ÂLİM'lere VERİLEN CEZA-> KALP'lerinin ÖLMESİ'dir**
Bunun sebebi ise ONLARIN, DİN İŞLERİNDEN DÜNYALIK İSTEMELERİ'dir" demiş ve Çoğunun bundan daha büyük suçları ; **BİLDİKLERİ DİNİ EMİRLERİ BAŞKALARINA TAVSİYE ETMELERİNE RAĞMEN, KENDİLERİ DİNİ EMİRLERE UYMUYOR"** Hadisle sabit.
* **Bu sebeple âlimlere verilen hikmetler, mucizevi olarak yok edilebiliyor.**
* **Ayrıca Bazı Evliyâların KİYÂMET ALÂMETLERİ** hakkındaki belgelerine göre ; Kıyâmete yakın zamanda, Müslümanlar tarafından önemsenmeyip - uygulanmayan **KUR'AN-ı KERİM ÂYETLERİ** Kitaptan mucizevi olarak silinip - yok edilecek ve **KUR'AN-ı KERİM** Kitabını açanlar da, BOŞ sayfalarla karşılaşacakmış.!
* **Buna rağmen, ÂYET'lerin hükümlerinin Kıyâmete kadar geçerli olacağına ve bu hükümlere göre insanların sorumlu olacağına da âyette işaret edilmiş.**
* **İnsanların ve Cinlerin KUR'AN-ın benzerini asla yapamayacakları kesin.**
* **KUR'AN-ı KERİM'de ibretli olaylar çeşitli örnekleriyle anlatılmış ve ikazlar, âyetlerde tekrar edildiği halde İNSANLARIN ÇOĞU yüz çeviriyor.!**

17/90.->92.

Ve **MÜŞRİK'**ler dediler ki : "**SEN BİZE** yerden bir kaynak çıkarıp fıskırtmadıkça **SANA** inanmayacağız veya **SENİN** bir **HURMA** bahçen, **ÜZÜM** bağın olmalı ve aralarından da gürül-gürül bir **IRMAK** akıtmalısın veya **İDDİA** ettiğin gibi üzerimize **GÖKTEN** parçalar düşürmelisin veya **ALLAH'**la **MELEK'**lerini karşımıza getirmelisin veya **ALTIN'**dan yapılmış bir **EVİN** olmalı veya **gözümüzün önünde** **GÖKLERE** çıkmalısın.! Bütün bunlarla beraber **BİZE**, okuyacağımız **YAZILI BİR KİTABI** **GÖKTEN** indirmediğimiz **SANA asla İNANMAYACAĞIZ."**

17/93.

Ey MUHAMMED! onlara de ki :

"**SÜBHÂN** olan **RABBİMİN ŞÂNI** çok yücedir ve **ONU** tenzih ederim. **BEN** sadece, **ALLAH'**ın bir elçisi Peygamberi olan bir **İNSANIM."**

17/94.95.

İNSANLARA doğruluk rehberi geldiği zaman,

buna inanmalarına engel olan şey - **ONLARIN** :

"**ALLAH, PEYGAMBER OLARAK BİR İNSANI MI GÖNDERDİ**" demeleri ve **ALLAH'ın İŞİNE KARIŞMALARI'dır.**

ONLARA de ki: "**Eğer yeryüzünde yerleşen, gezen ve dolaşanlar MELEK** olsaydı onlara da **PEYGAMBER** olarak bir **MELEK** yollardık"

NOT ; Kâfirler * PEYGAMBERİN MELEK OLMASI GEREKTİĞİNİ." söyleyerek veya *** ALLAH TEALÂ'nın işine karışanlar -> ALLAH'la ORTAKLIK** iddia ettikleri.! için **MÜŞRİKLERE İMÂN KAPISININ KAPATILACAĞI** ve **KALPLERİNİN MÜHÜRLENDİĞİNE** 94.âyette işaret edilip - 95.âyette de buna cevap verilmiş. **Bak-> 33/57.**

17/96.97.

ONLARA de ki : "Benimle sizin aranızda gerçek olan her şeye, **ŞAHİT** olarak **ALLAH** yeterlidir. Çünkü O, kullarını gerçekten görüyor ve onların her hâlinden haberdardır.."

Ve **ALLAH'**ın, **HİDAYET'**e-doğru yola erİştirdiği kimseler elbette **HAKK'**yolundadır ve **KİMLERİ SAPTIRMIŞSA**, artık **ONLAR** için **ALLAH** katından bir **DOST-Yardımcı** bulamazsınız ve **BİZ ONLARI**, kıyamet gününde **KÖR'ler** ve **DİLSİZ'ler** ve **SAGIR'lar** olarak ve **yüzleri üstünde SÜRÜNÜR** halde **HAŞR'eder CEHENNEME süreriz** ve **CEHENNEMİN ATEŞİ** hafiflediği zaman ateşin şiddetini artırırız. **17/98.**

ONLARIN SUÇ'ları ; Âyetlerimizi tanımayıp İNKÂR etmeleri ve "**BİZLER, bir kemik yığını ve Toz-TOPRAK** olduktan sonra, **yeniden nasıl DIRİLTİLECEĞİZ.?"** demeleridir..

17/99.100.

Veya **ONLAR**, gökleri ve yeri **YARATAN ALLAH'ın** kendi benzerlerini de yaratmaya gücünün yeteceğini **DÜŞÜNEMİYOR'**lar mı.? Hiç şüphe yok ki **ALLAH**, **ONLAR** için bir **SÜRE** tayin etmiş, onlara **MÜHLET vermiştir**. Buna rağmen **ZALİMLER** kâfirlikte inatla direniyorlar. **ONLARA** de ki: "**RABBİMİN RAHMET-NİMET** hazinelerine, eğer **SİZLER** sahip olsaydınız **TÜKENİR-BİTER** endişesi ile korkarak **CİMRİ'lik** ederdiniz.! Aslında gerçek şu ki ; **İNSAN'ların çoğu CİMRİ'dir.**

17/101.

Andolsun ki **BİZ, MÛSÂ'ya 9-MÛCİZE verdik. Ey MUHAMMED.!**
İSRAİL'oğullarına sor. **MÛSÂ ONLARA** geldiği zaman **Firavun ONA:**
"EY MÛSÂ.! BEN SENİN BÜYÜLENMİŞ OLDUĞUNU SANIYORUM."**"** demişti.

NOT ; Rivâyete göre 9-MÛCİZE şunlar; 1.YILAN olabilen ASÂ 2.İŞIK veren EL
3.ÇEKİRGE 4.EKİN BÖCEĞİ 5.KURBAĞA 6.KAN 7.HELVA-BILDIRCIN. 8.KIZIL DENİZİN
YARILMASI 9.TÛR DAĞININ yükseltilip GÖLGE YAPICI hale getirilmesi olayları
Ve bunlar KUR'AN-ı KERİM'de var bunları ASHÂB'dan Hz.İbni ABBAS sıralamış.
En büyük mûcize TEVRAT'tır. Çünkü bu Kitap LEVHALARA YAZILI olarak inmiş.
Bak-> İSRAİL'oğullarına emredilmiş 10-EMİR -> 6/151.152.âyetlerde...

17/102.->104.

MÛSÂ da Firavun'a : "BU MÛCİZELER SİZE, muhakkak ki göklerin
ve yerin RABBİ tarafından birer İbret-ÖĞÜT olarak indirildi
ve andolsun ki SEN bunu biliyorsun. **Ey FİRAVUN.!**
Doğrusu SENİN, gerçekten MAHVOLACAĞINI sanıyorum." demişti...
Bunun üzerine FİRAVUN bunları MISIR ülkesinden sürüp-çıkarmak
istedi... **BİZ de Firavun'u ve beraberindekileri SU'da BOĞDUK.!**
Arkasından da İSRAİL'oğullarına : "Artık bu ülkede SİZ oturun.
Kıyâmetten sonra hepinizi tekrar biraraya getireceğiz." dedik.

17/105. (Bak-> 15/9. 25/32. 44/3. 56/77->80.âyetlere)

Ey MUHAMMED.! BİZ KUR'AN-ı HAK olarak indirdik ve KUR'AN SİZE
gerçeği getirdi. **SENİ de MÛCDECİ ve UYARICI** olarak gönderdik.

17/106. (Bak-> KUR'AN-ın İNMESİ Hk.bilgi 11.sayfada.!!)

Ve KUR'AN-ı yavaşça OKUMAN için BÖLÜM'ler ve ÂYET'ler halinde
gönderdik ve gerektiği gibi - en uygun şekilde indirdik.!

17/107->109.(SECDE kelimesi geçtiğinde KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılıır)

KUR'AN-a ister inanın ister inanmayın. **Önceki ÂLİMLERE KUR'AN**
okunduğu zaman ; **derhâl yüzleri üzerine SECDE'ye kapanırlar**
ve "**RABBİMİZ MÛNEZZEH'tir. ONUN SÖZÜ MUTLAKA YERİNE GELİR.**"

derlerdi ve bu ÂLİM'ler ;

AĞLAYARAK - YÜZLERİ ÜZERİNE YERE KAPANIRLAR ve

OKUNAN KUR'AN, BUNLARIN DERİN SAYGISINI - HÜRMETİNİ ARTIRIR.

17/110.111.

De ki : "ALLAH deyin veya RAHMÂN deyin hangisini dersiniz deyin
en güzel isimler ALLAH'a aittir ve **Ey MUHAMMED.!** **NAMAZ kılarken,**
sesini yükseltme gizli de okuma ve ikisi arasında **ORTA YOLU BUL.**
De ki: "**HAMD-YÜCELİK,** ÇOCUK edinmeyen, hükümranlıktta EŞİ-ORTAĞI
bulunmayan, ÂCİZLİĞE düşmeyen ve YARDIMCIYA da ihtiyacı olmayan,
ALLAH'a MAHSUS'tur." ONU gerektiği gibi **TEKBİR ve TESBİH ET AN..**

-----*****-----
Sadakallâhül'azîm.

Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun.

İNSAN KİM'dir - NE'dir.? İşte özet ;

Bak-> 41.Sûrenin sonunda da bir derleme var.!

17/70.Âyetinde ;

BİZ, ÂDEM oğlu olan -> İNSAN'ları ŞEREFLİ kıldık ve ONLARI, yarattıklarımızın bir çoğundan ÜSTÜN kıldık.

17/11.

İNSAN ; ŞER-BELÂ da İSTER.! Gerçekten ÇOK ACELECI'dir...

17/62.

İBLİS ALLAH'a : "BENDEN daha ŞEREFLİ ve ÜSTÜN olarak Yarattığın, İNSAN KİM'dir BANA BİLDİR.! dedi.

17/67.

DÖNEKLİK EDEN ve ALLAH'tan yüz çeviren **İNSAN, PEK NANKÖR'dür..**

17/100.

TÜKENİR-BİTER endişesi ile **İNSAN'ların çoğu CİMRİ'dir.**

22/73. İNSAN aslında, aşağıdaki âyete göre çok **ÂCİZ'dir** :

"**BİR SİNEK YARATAMAYANLAR**" SİNEK onlardan bir şey kapsa, kaptırdıklarını bile, sinekten geri alamazlar.!

-----*****-----

Halid bin AHMED - İNSAN'ları 4-Guruba ayırmış ;

1.**BİLİR** - Bildiğini de bilir. **Bu ÂLİM'dir.** Ondan sorunuz...

2.**BİLİR** fakat **BİLDİĞİNİ BİLMEZ**, Bu unutmuştur ona hatırlatın.

3.**BİLMEZ** - Bilmediğini de bilir..

Bu ; öğrenmek istemektedir, buna yardımcı olunuz...

4.**BİLMEZ** - **Bilmediğini de bilmez.!**

İşte bu **CÂHİL'dir** - bunu, kendi haline bırakınız.!

İNSAN, DEVLET KANUNLARINDAN KORKUYOR, fakat,

ALLAH TEALÂ'nın KANUNLARINDAN - NİÇİN KORKMUYOR.?

İNSAN, PEŞİN KÂRI-KAZANCI GÖRÜYOR kazanmak için çalışıyor da,

ALLAH TEALÂ'nın vereceği SEVABI-KÂRI NİÇİN GÖRMÜYOR.?

Cevap, Âyetleri, anlamıyor veya hazmetmiyor da onun için ve

Âhiret yaşamına, gerçekten inanmıyor da onun için...

TAHMİNEN 7.000-Yıllık insanlık tarihi içinde - **İNSANIN NANKÖR** oluşu çok âyette belirtilmiş. Çünkü, İNSANA VERİLENE KARŞILIK **İNSANLARIN ÇOĞU, ALLAH TEALÂ'ya HAMD, ŞÜKÜR, TEŞEKKÜR etmiyor..**

Buna rağmen ;

ALLAH TEALÂ, **İNSANIN ŞEREFLİ YARATILDIĞI** ve İCAT EDİLEN TAŞIYICI ARAÇLARIN ve YENİP-İÇİLEN RIZIK'ların, ALLAH katından verildiği ve İNSANLARIN PEK ÇOK YARATIKTAN ÜSTÜN olduğu belirtilmiş ve İnsanlara, **AKIL** ve **BİLGİ** ve **BECERİ** verilmiş olup, Yer yüzündeki bir çok yaratık ile Gökler bile İNSANIN HİZMETİNE verilmiş.!

Bak-> 14/32.33.34. 16/4.->18. 22/65. 45/12.13.âyetlere...

KENDİNİ-> **FASULYE** gibi **NİMET** sananlara hayretle bakıyorum.!
 ONLARA -> **HIYAR**.! desem - sebzeye hakaret.!
 ONLARA -> **HAYVAN**, desem - **RABBİNİ** bilen ve **SABAH EZAN'ını** her
 Duyuşta-> **ALLAH'a YALVARAN HAYVANLAR'a** hakaret etmiş olurum.!
 Çünkü,

Bir sebze olan FASULYE veya **bir HAYVAN**, GERÇEK BİR NİMET'tir.
 Çünkü ;

- * **SEBZE**'lerin tamamı İNSANA da HAYVANA da faydalıdır ve
- * **HAYVAN**'ların -> **DİRİSİ** ve **ÖLÜSÜ**'de - **YARARLI**'dır...
- * **ET** - Süt - Deri - Kemik v.s. maddi olarak işe yarıyor..
- * **İNSANLARA DOST** - arkadaş - yoldaş olup - **İHÂNET** etmiyor.
- * **TABIATI** süslemek - neşelendirmek için yaratılmış ve
- * **MÂNEVİ** yönleriyle de - her çeşit faydalıdır...

Buna mukabil - **İNSAN için** demişler ki :

DİRİSİ BEŞ PARA ETMEZ - ÖLÜSÜ'ne BAHA YETMEZ.!
 Çünkü ; **İNSANLARIN ÇOGUNUN**,

- * **DİNE**, **KUR'AN-a**, **EZAN'a** **SAYGISI KALMAMIŞ**.!
 * **ALLAH KORKUSU** da **AZALMIŞ** veya **YOK OLMUŞ**.! ve
İLÂHÎ emirlerin en küçüğü **BAŞ ÖRTÜSÜ** bile ayaklar altında.!

-----*****-----

İŞTE BU KİMSELER için - **HZ.MEVLÂNA, MAARİF** - S: 303.den ;

HADİS'i ŞERİF :

ŞEREF ve **MAL SEVGİSİNİN**,
BİR MÜSLÜMANIN DİNİNDE YAPTIĞI ZARARI,
2-YIRTICI KURT, BİR KOYUN SÜRÜSÜNE YAPAMAZ."

DERVİŞ'in, dünyayı terketmesi ve **TANRI'dan** başka her şeyden
 yüz çevirmesi lâzımdır. Eğer dervişliğe, mal-mülk-şan-şeref
 ve mansıp gibi şeyler için meylederse böyle bir kimseye,
DERVİŞ demezler. **O'kimse dünya ehlinden olur** ve
 bu gibilerin diğerlerinden farkı da şudur :

1. Birçokları **DÜNYAYI**, **EMİR'likle** elde etmek isterler.
2. O'da **FAKR** ile elde etmek ister. (DİN yolundan)

Asıl olan **MÂNÂ**'dır.

Eğer **DERVİŞİN KALBİNDE** -> **DÜNYA SEVGİSİ VARSA'O**,
SURET olarak -> **FAKR**, ve **MÂNEN** Dünyaya **TALİP** bir **EMİR**,
 Yâni ;

Görünüş olarak -> **İDRİS** - Mânevi olarak -> **İBLİS**'tir..

2-ÂYET ve BİR BELGE ;

7/29.âyet,

Ey MUHAMMED.! ONLARA de ki : "RABBİM BANA ADALET'i emretti..
HER SECDE edişinizde her **NAMAZDA yüzünüzü KIBLE'ye döndürün.**
 İBADET ve İMÂN'da SAMİMÎ-ihlâslı olarak ALLAH'a kulluk edin.
 ALLAH SİZİ nasıl yarattı ise, yine öylece ONA döneceksiniz..
 7/30.âyet,

ALLAH, insanların BİR KISMİNİ doğru yola eriřtirdi...

BİR KISMI da sapıklığa LÂYİK oldu. Çünkü ONLAR ALLAH'ı bırakıp
Şeytanları DOST edinmişlerdi.! ALLAH'ı bırakıp da, ŞEYTAN'ları
 DOST edinenlerin, DOĞRU YOLU bulduklarını mı sanıyorsunuz.?

ÂHİR ZAMAN İNSANI'nın KIBLE'leri ;

Hz.MEVLÂNA, Mesnevi'den 6/1894.-> Beyitler...

TANRI ADALETİ, herkesi eři ile çift etmiştir ;

FİLİ-> Fille, SİVRİ-> SİNEĞİ sivrisinekle...

* **CEBRÂİL'le CAN'ların KIBLESİ.-> SİDRE'dir...**

KARNINA KUL olanların kiblesi-> SOFRA.

* **ÂRİF'in kiblesi.....-> VUSLAT NÛRU'dur.**

FİLOZOF'laşan aklın kiblesi..-> HAYÂL.!

* **ZÂHİD'in kiblesi.....-> İhsan sahibi TANRI'dır,**

TAMAHKÂRIN kiblesi.....-> ALTIN dolu bir torba.

* **MÂNÂ** gözetenlerin kiblesi....-> SABIR'dır,

SÛRETE TAPANLARIN kiblesi....-> **Bir PUT, Bir KADIN.v.s...**

NOT ; Bu kiblelerden, yıldızlılar hariç,

Diğerleri yukarıdaki âyetlere göre -> PUT oluyor.

-----*****-----

27.11.2003 - ERKAM takvimi yaprağından alındı,

İPEKSİ MÜNÂSEBETLER - Başlığı altında ;

GÜNÜMÜZ İNSANI, Hz.ENES'sin Hazret-i PEYGAMBER'le ilişkisi için,
 ifâde ettiği -> **İPEKSİ MÜNÂSEBETLER içinde değildir...**

Kendisini bir Din içinde gören de ve Dine bağlı olmayan da,
 alabildiğine bir **HOYRATLIĞI, BİGÂNELİĞİ, YIKICILIĞI, KIYICILIĞI,**
SEVGİSİZLİĞİ, BENCİLLİĞİ ve İSLÂM AHLÂKININ hattâ tüm Dinlerin ;

MEZMÛM FİİLLER diye nitelediği her şeyi, **OLAĞAN İLİŐKI** hâline

getirmiş bulunuyor. Bu sebeple Dünyamız, AÇLAR ve TOKLARIN,
 ZAYIFLARLA-GÜÇLÜLERİN bir ARENASI, İFFETİN-HAYÂNIN boşazlandığı
 bir MEZBAHA durumundadır... DEVLETLERİN ahlâkı yok, İNSANLARIN

ahlâkı yok ve **ÇIKAR AHLÂKI** diye nitelenebilecek bir vâkıa,

İNSANLIĞI SAVURUYOR... - Diye görüşünü açıklamış,

Ahmet Taşgetiren, ALTINOLUK Dergisi Ağustos 2002.

-----*****-----

HZ. MEVLÂNA, DİVAN' ı KEBİR de buyurmuş ki ;

 40-Yıllık AKIL beni -> baş-aşağı GAMLARA daldırmıştı,
 62-Yaşında AV oldum -> tedbirlerden kurtuldum...
 Bir zaman, yalanla - dolanla -> EKMEK peşinde koştum fakat,
 TANRI öyle bir GIDA verdi -> yalandan - dolandan kurtulduk.

Diyerek EVRİMİNİ, TANRI'ya TAM TESLİMİYET olarak anlatmış.!

-----*****-----

17.09.2004 - takvimi yaprağından alınan ŞİİR,
 İŞTE - ÂHİRZAMAN İNSANI.!

 Yapmaz oldu bir HAYRI elimiz -- Dönmez oldu bir ÖZÜRE dilimiz,
 TEŞEKKÜRE çoktan bitti pilimiz, En küçük damlada SABRİMİZ taşı,
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
 Çağdaşlığı MASKE yaptık yüzlere, Bu maskeler YAKIŞMADI bizlere,
 Özgürlükten HAKTAN yana sözlere, HOŞGÖRÜMÜZ neden böyle darlaştı
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
 Yediğimizi HARAM-HELÂL bir tuttuk-Dişe göre ne bulduk hep yuttuk
 MAŞER-MÎZAN-KUR'AN-VİCDAN unuttuk, Yollarımız ZULÜMDE birleşti,
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
 Paspas oldu SEVGİ-SAYGI Paraya- AHLÂK döndü kanayan bir yaraya,
 Âilede ŞEYTAN girdi araya ----- Karı-Koca Kardeş-Bacı HIRLAŞTI,
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
 EVDE PİŞEN bizi tatmin etmedi, BEŞ YILDIZLI SOFRA kurduk yetmedi
 ŞİŞELERLE yarışımız bitmedi --- AKIL-Fikir-Edep-Hayâ KÖRLEŞTİ,
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
 BAYRAMLARDA 5-dakika Mezarlık - Bir senede 2-NAMAZ nazarlık.!
 Ettik hâşâ ALLAH ile PAZARLIK - Bir GAFLET ki içimize yerleşti,
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
 Ey Mübârek AKL-ı SELİM neredesin.? SEN ATEŞLE aramızda perdesin.
 HASRETİ var bil ki sana herkesin, CÜR'ETİMİZ haddimizi çok aştı
 İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?

-----*****-----

40-YIL'dan beri YONTULMAK'tayım...

Henüz kendimi TAM ADAM olmuş göremiyorum.

40-YIL'dır KUR'AN-ı KERİM TERCÜME'si ve ANLAMI ile uğraşıyorum,
BENİ ÇOK UĞRAŞTIRIYOR ve SIR'larını kolayca vermiyor SANIYORDUM.
 Artık anladım ki SIR'lar ve HİKMET'ler elbette kolay sağlanamaz.
 Meğer, KUR'AN-ı KERİM -> BENİ ADAM ETMEK için.....UĞRAŞIYORMUŞ.!
 Nihayet ;
EVRİM'geçirip KÂMİL olmanın -> DERİN BİR KUYU olduğunu anladım.

-----*****-----