

15 - HİCR Sûresi ; 99 âyet...

HİCR = MEDİNE KUZEYİDE BİR BÖLGE...

80->84.âyetlerde HİCR bölgesinden söz edildiği için Sûreye bu isim verilmiş.
15/30->42.âyetler ŞEYTAN Hk. 15/49->60.âyetler, Hz.İBRÂHİM'a.s Hk. ve
15/61.-> Hz.LÛT ve HİCR bölgesinde yaşayan sapık milletlerin,
HELÂK ile yok edilişlerinden bahsediliyor...

14.CÜZ BAŞI

BismillâhirRahmânirRahîm.

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla,

15/1. (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi)

ELİF, LÂM, RÂ...

Bunlar KİTABIN ve her şeyi açıklayan KUR'AN-ın ÂYETLERİ'dir.

15/2.

Kâfirler, **MÜSLÜMAN** olmadıkları için,

çok **PİŞMAN** olacakları nice günler göreceklerdir.!

15/3.

Ey MUHAMMED.!

**BIRAK ONLARI da, LEZZET ve ŞEHVET'le yesinler eğlensinler ve
BOŞ ÜMİT'lerle oyalansınlar. Yakında görüp anlayacaklardır.!**

NOT ; Kalpleri mühürlenene **KÂFİRLERİN, bırakılması** ve onların DİN yoluna döndürülmesi için uğraşılmaması öğütlenmiş. Çünkü, ALLAH TEALÂ'nın onları çeşitli şeylerle sınıdığı ve artık onlarda İMÂNA dönme isteği bulunmadığı, anladığı için - onların KALP'lerinin MÜHÜR'lendiğine işaret edilmiş..

15/4.

KÖTÜ KADER'i olmayan ve kendilerine verilmiş bir süre zamanı olmayan hiçbir MİLLETİ - hiçbir ŞEHRİ, BİZ yok etmedik..

15/5. (Bak-> 10/11. 16/61. 23/43. 35/45.âyetlere)

Hiçbir ÜMMET, ECEL'ini asla öne alamaz veya geciktiremez...

NOT ; Apaçık âyetten anlaşıldığı gibi, tıpkı bir insan hayatı gibi **DOĞMA, GELİŞME, İHTİYARLAMA ve ÖLME** olarak - MİLLETLERİN de - DEVLETLERİN de, KADERİ, ÖMRÜ ve BİR ECELİ VAR ve vakti gelince yıkılıyor yerine başkaları geliyor. **KÖTÜ KADER de SEBEPLERE bağlanmış ve ZÂLİM'liğe veya AHLÂKSIZLIĞA** bulaşan milletlerin veya insanların dünyadaki tutum ve davranışlarının bir sonucu oluyor. Ayrıca **KÖTÜ KADER YAZILANLARIN -> ÖMRÜ KISA ve İYİ KADER YAZILANLARIN da -> ÖMRÜ UZUYOR** ve bunlar DİNİ kitaplarda belirtilmiştir. **ZÂLİMLER Dîn'siz olarak-> ALLAH HAKKINI, ADALET'siz olarak da-> KUL hakkı tanımazlar. AHLÂKSIZLIK-> İnsanca bir yaşamdan uzaklaşıp, HAYVANCA bir yaşama bulaşmaktır ve KİYÂMET bu insanların başlarında patlayacakmış.**

15/6.7.

İNKÂRCI müşrikler dediler ki :

"Ey kendisine KUR'AN indirilen kişi.! **SEN mutlaka DELİ'sin.!**

Eğer doğru söylüyorsan, BİZE MELEK'lerle gelmeliydin.!"

15/8.

BİZ MELEKLERİ, ancak gerekirse indiririz..

O'zaman ONLARA hiçbir SÜRE vermeyiz ve göz bile açtırmayız...

15/9. (Bak-> 17/106. 25/32. 44/3. 56/77->80.âyetlere)

Muhakkak ki KUR'AN-ı BİZ İNDİRDİK ve ONUN KORUYUCUSU da BİZİZ

NOT ; Bazı âyetlerde BİZ İNDİRDİK - BİR YAPTIK şeklindeki söyleyişle, ALLAH TEALÂ'nın emirlerini yerine getiren hizmetli MELEKLERE işâret var.. KUR'AN-ı KERİM'i, KADİR gecesinde Hz.CEBRÂİL'a.s indirmiş ve bu hususta, Kitabın 11.Sayfasında bilgi verildi. Bu bilgiye göre ;

* KUR'AN-ı KERİM'in TAMAMI KADİR GECESİ'nde DÜNYÂ SEMÂSINA İNDİRİLDİ.

Sonra -> Hz.CEBRÂİL,a.s 23'SENE içerisinde Hz.PEYGAMBER'e,sav,getirmiş. Ayrıca ;

KUR'AN-ı KERİM'in, Kıyâmete kadar İLÂHİ KORUMA altında olduğu apaçık ve net sözle vurgulandığı için DİĞER İLÂHİ KİTAPLAR gibi insanlar tarafından bozulup değiştirilemeyeceği anlaşılıyor. Ancak bu âhir zamanda KUR'AN-ın didik-didik yapılıp, ÖNCEKİ yorumları bozulmakta ve bunların olacağını Hz.MUHAMMED,sav, çeşitli HADİS'i ŞERİF'lerinde Müslümanlara bildirmiş...

15/10.11.

Ey MUHAMMED.! Andolsun ki SENDEN önceki ümmetlere de PEYGAMBER göndermiştik ve onlara gelen HER PEYGAMBERİ de ALAYA alıyorlardı.

15/12.13.

İşte BİZ böylece ; KUR'AN-ı suçluların KALBİNE sokarız!!

ve kendilerinde öncekilerin başına gelenler meydandadır, Fakat ONLAR, yine de İNANMAZ...

15/14.15. (Bak-> 76/20.âyete.!)

ONLARA GÖKTEN BİR KAPI açsak ve ONLAR da bu kapıdan GÖKLERE çıkmış olsalardı, görecekleri şaşkırtıcı İHTİŞAM karşısında bile - ONLAR yine de İNANMAZ ve :
"BAŞIMIZ GÖZLERİMİZ DÖNDÜ BİZ muhakkak BÜYÜLENDİK." derlerdi.

NOT ; Bu âyet, KUR'AN-ı KERİM'in içindeki çok ÖZEL âyetlerden biridir ve KÂİNÂT-> Uzak göklerin büyüleyici ihtişamını bu âyet net olarak açıklıyor. KALPLERİ MÜHÜRLENEN KÂFİRLER, bu ihtişamı görseler bile onlara İMÂN kapısı kapatıldığı için onların imâna gelmesinin mümkün olmayacağına işâret var..

15/16.->18.

Andolsun ki, Gökte BURÇ'lar yarattık ve seyredenler için, bunları donattık ve bunları, kovulmuş ŞEYTAN'lardan KORUDUK. Ancak, kulak KIRSIZLIĞI yapan şeytanların arkasına da, apaçık görülebilen bir AVEVLİ ATEŞ gönderilir.!

NOT ; BURÇ-> Yıldız kümeleri - meşhurları 12-KÜME ve kâinatı DÜŞÜNÜN.! Bak-> 7/46->48. 15/16->18.67/5. 37/6->10.âyetlerde bu hususlar geçiyor ve Bazı Yıldızların özel ışığı ile bazı Şeytanların taşlanması ve kovulması!! ÂRAF'taki BURÇLAR'dan SEYREDEN RÛH'lar.! şeklinde açıklanmış özel durum.! Bazı YILDIZ'lar-> ŞİHAP'lar denilen, tek bir hedefe yönelmiş yanıp-sönen IŞIK veya ATEŞ atan ve şeytanlara zarar veren BİR SİSTEM - anlaşılıyor.! KÂİNÂT ve DÜNYA'daki BÜTÜN İŞLERDE-> METAFİZİK MÛCİZE'ler var ve bunların bazıları, çeşitli âyetlerde açıklanmış ve yeri geldikçe işâret ediyoruz..

15/19.20.

YERYÜZÜNÜ de DÖŞEYİP YAYDIK ve oraya, sabit DAĞLAR yerleştirdik. Ve orada, her şeyi bir ÖLÇÜYE göre yetiştirdik... Ve orada ; hem sizin için, hem sizin rızıklandırmaya gücünüzün yetmeyeceği yaratıklar için **GEÇİM SEBEPLERİ** yarattık...

15/21.

HAZİNESİ-KAYNAĞI BİZİM KATIMIZDA OLMAYAN HİÇBİR ŞEY YOK'tur. ve **BİZ** bunları ancak, **BELİRLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE GÖNDERİRİZ..**

NOT ; Bu âyetten anlaşıldığı gibi, **DÜNYANIN TABİİ KAYNAKLARI** tarih içinde insanlar çoğalıp, sanayinin gelişmesine uygun olarak ALLAH'ın İZİNİ ile insanlar tarafından keşfedilip kullanılabilir. Ayrıca KARA ve DENİZLERDE yetişen yiyeceklerin de BOLLUK veya DARLIĞI ALLAH TEALÂ'nın elinde. Bütün her şeyin ALLAH katında ÖLÇÜLÜ olması sebebiyle **İNSANLARIN da -> ÖLÇÜLÜ DAVRANMASI gerekiyor.** Fakat **AÇ GÖZLÜ İNSANLIK KÖTÜ BİR TÜKETİCİDİR.** Çünkü, **Son 50-Yılda dünya tabii kaynaklarının yarısını tükettik ve KİYÂMET yakın.**

15/22.

BİZ AŞILAYICI RÜZGÂRLAR gönderdik ve **GÖKTEN YAĞMUR** indirdik. Eğer **BİZ SU'yu** göndermeseydik **SİZ SU'yu** asla sağlayamazdınız.

NOT ; Aşılama-> Bitkilerin tozlaşması-döllenmesini sağlamak - demektir ve **Rüzgâr ve Yağmur olmasaydı,** bunları yaratmaya insanların gücü yetmeyeceği için **ÜRÜNLER** yetiştirilemezdi. Buna rağmen **İNSANLAR,** Rüzgârların ve Yağmurun ve diğer bütün doğal olayların da -> ALLAH TEALÂ'nın emrinde olduğuna **İNANMIYORLAR** ve **TABİİ-DOĞAL OLAY** olduğuna inanıyorlar.!

15/23.

Elbette **DİRİLTEN** ve **ÖLDÜREN BİZİZ** ve **BİZ HER ŞEYİN VÂRİSİYİZ.**

NOT ; Her şeyi **YARATAN-DİRİLTEN,** sonra **ÖLDÜREN** muhakkak ki ALLAH TEALÂ'dır. **KÂİNAT** ve bu âlemin içinde bir zerre gibi görünen **DÜNYA** ile - buralardaki her şeyin **SAHİBİ** de ALLAH TEALÂ'dır. **İNSANLAR** bazı şeylere geçici olarak, **emânetçi** gibi sahip olmakta ve sonunda **ALLAH TEALÂ her şeyin VÂRİSİ oluyor.**

15/24.25.

Andolsun ki **BİZ ;**

SİZDEN ÖNCE gelip-geçenleri de ve geride kalanı da biliriz ve **RABBİN, Mahşer** gününde insanları mutlaka toplayacaktır. Çünkü, **ALLAH,** hüküm-hikmet sahibidir ve her şeyi hakkıyla bilendir...

15/26.27. (Bak-> Sûrenin sonunda Hz.MEVLÂNA'dan bir belge var.!)

Andolsun ki **BİZ ;**

İNSAN'ı BALÇIK'tan, işlenebilen KARA TOPRAK'tan yarattık ve **CİN'leri** de daha önce **DUMANSIZ ZEHİRLİ ATEŞ'ten** yaratmıştık.

NOT ; İLK İNSAN olan Hz.ÂDEM'in **SU** ile karıştırılıp **ÇAMUR** hale getirilen, **TOPRAK'tan** yaratıldığına **İmânlı kimseler inanır.** Burada özellik, **SU'dur** ve **SU** olmaksızın hiçbir şey **CANLI** olamıyor. **CİN'ler** de **ATEŞ'ten** yaratılmış ve **ATEŞ'in** **SU** ile kaynaşması mümkün olmamasına rağmen, **CİN'lere CAN VERİLMİŞ.** **ALLAH TEALÂ'nın** mucizesi olan **CİN'ler İNSANDAN ÖNCE** ve **SUSUZ YARATILMIŞ!**

15/28.29. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır)
RABBİN MELEKLERE : "BEN, işlenebilen KARA ÇAMUR'dan bir İNSAN yaratacağım. ONU yaratıp da, RÛH'umdan ONA üflediğim zaman, hemen SECDE'ye kapanın..." deyince,
 15/30.31.
MELEK'ler hemen SECDE etti. Fakat İblis, ŞEYTAN SECDE ETMEDİ.

NOT ; İNSANLARIN -> BİR İNSAN'a SECDE ETMESİ ile ilgili belge,
 Bak->7.Surenin sonunda ve Bak-> 7/11.-> 12/4.100. 17/61. 20/116.âyetlere.

15/32.33.

ALLAH buyurdu ki :

"Ey İBLİS.! SANA ne oldu da, SECDE edenlere katılmadın.?"

İBLİS de dedi ki :

"İşlenebilen kara çamurdan yarattığın bir İNSANA SECDE edemem.!"

15/34.35.

ALLAH şöyle buyurdu : "O'halde DEFOL.! Çık buradan. Artık, SEN kovulmuş birisin ve hesap gününe kadar da LÂNET SANA'dır.."

15/36.

İBLİS dedi ki : "RABBİM.! Hiç olmazsa ;

insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.."

15/37.38.

ALLAH buyurdu ki :

"Belirlenmiş O'vakte kadar sana SÜRE verilmiştir."

15/39.40.

İBLİS de: "Ey RABBİM.! Mâdem ki BENİ Rahmetinden mahrum ettin andolsun ki BEN de onlara KÖTÜLÜK'leri güzelmiş gibi gösterip onları İSYAN ettireceğim. Böylece hepsi de SENİN Rahmetinden mahrum olacak. Ancak, HAS-Hâlis kulların müstesnâ'dır." dedi.

NOT ; DİNİ kitaplarından anlaşılacağı gibi, DÜNYA yaratılmadan önce, İBLİS -> MELEKLERİN ÖĞRETMENİ olarak yıllarca Cennette önemli bir MAKAM Sahibiymiş. İNSANA SECDE EMRİNE karşı çıkması sebebiyle ÂDEM ile birlikte İBLİS de CENNETTEN KOVULMUŞ ve ŞEYTAN adını almış. Bak->7/11.->18.âyetlere

15/41.42.

ALLAH da İBLİSE : "İşte bu, BANA ulaşan en doğru yoldur ve muhakkak ki BENİM hâlis kullarıma, SENİN hiçbir gücün yetmez ve SENİN ancak, SANA uyan sapıklara gücün yetecek." dedi..

NOT ; Âyetlerde İBLİS'in ALLAH TEALÂ'nın emrine karşı geldiği anlatılıyor. GURUR - KİBİR sebebiyle bu SUÇU işlemiş ve kovulduktan sonra ŞEYTAN adını almış ki ŞEYTAN-> BAŞI ÇEKEN - ELEBEŞİ anlamında bir kelime. 2-ŞEYTAN var; 1.CİN'lerin bir kısmı ŞEYTAN ve 2.İNSAN'ların da bir kısmı ŞEYTAN'laşmış.!

15/43.44.

Muhakkak ki, onların toplanacağı yer CEHENNEM'dir...
Ve CEHENNEM'in 7-KAPISI VAR'dır.!
Ve her gurup oraya - ayrı bir kapıdan girer...

NOT ; Rivâyete göre - bu âyetteki KAPI ; 2-Şekilde anlaşılmiş ;

1.Anlamı-> **MUHKEM** anlam = Herkesin anlayabildiği, GİRİŞ KAPISI.

7-Çeşit BÜYÜK GÜNAH işleyenlere mahsus, her birine ayrı bir kapı var..

2.Anlamı-> **MÜTEŞÂBİH**'tir ; "CEHENNEM TABAKALARI'nın 7'KAT OLDUĞUNA."

bu âyette işâret edilmiş ve bunun isimleri evliyâlarca açıklanmış ;

Bu ateş tabakaları en hafifinden-> en alttaki en ağırına göre sırası ile ;

1.HÂVİYE tabakası inançlı GÜNAHKÂRLARA. **2.SAKAR** tabakası YAHUDİ'lere,

3.SÂ'İR tabakası HİRİSTİYAN'lar için. **4.CAHİM** tabakası YILDIZLARA TAPAN

SABİE için. **5.LEZÂ** tabakası ATEŞE TAPANLAR için. **6.HUTAME** tabakası PUT'a

TAPANLAR için. **7.ÇEŞİTLİ İSMİ OLAN** en alt tabakası da **MÜNÂFIKLAR** içinmiş.!

Demek ki ; **MÜNÂFIK** olan 2-Yüzlü günahkârlar, en büyük SUÇLU sayılıyor..

15/45.46.

ALLAH'a karşı gelmekten sakınan **TAKVÂ** sahipleri de

CENNET'lerde ve pınar başlarındadır... Bunlara :

"Cennetlere emniyet ve selâmetle girin." denecektir.

15/47.48.

BİZ, bunların kalplerindeki **KİN**'i söküp - çıkardık.!

Bunlar artık kardeştir ve köşklerde karşılıklı oturacaktır..

Bunlar CENNETTE bir YORGUNLUK duymaz ve oradan çıkarılmazlar.

NOT ; KİN-> insanlar arasındaki sürekli nefrete ve düşmanlığa - denir...

Bu âyette 3'husus var ; 1.Müminlerin dünyada, **KİN** tutmamaları gerektiği ve

2.ALLAH'tan **SAKINIP-ÇEKİNMEYİ** alışkanlık edinenlerin **TAKVÂ SAHİBİ** olacağı..

Ve mükâfat olarak - **KALPLERDE BULUNAN KİN**'den, ALLAH TEALÂ'nın **LÜTFU** ile

kurtulacakları ve sürekli huzursuzluk ve çeşitli tehlikelerden de böylece

kurtulacakları, **3.CENNET**'lerde **KİNSİZ BİR KARDEŞLİK OLDUĞU**. Açıklanmış..

15/49.->51.

Ey MUHAMMED.! Kullarıma bildir ki ; **BEN** çok merhamet ederim

ve başışlarım ve azabım ise çok acı vericidir ve

ONLARA, **İBRAHİM'e gelen misafirleri** de anlat.!

15/52.53.

Hani **MELEKLER** İBRAHİM'in yanına gelmişler ve **SELÂM** vermişlerdi.

İBRAHİM de bunlara : "**BİZ**, sizden endişe ediyoruz.!" deyince,

BUNLAR: "**KORKMA**.! **BİZ SANA BİLGİLİ BİR OĞUL MÜJDELİYORUZ**" dedi.

15/54.

İBRAHİM de : "**BEN** ihtiyarlamışken, müjde mi veriyor'sunuz.?"

BANA, neyi müjdeliyor'sunuz.?" diye sorunca,

15/55.

MELEK'ler dediler ki :

"**SANA**, GERÇEK BİR MÜJDE VERİYORUZ. **SAKIN ÜMİTSİZLİĞE KAPILMA**.!"

15/56.

İBRAHİM de dedi ki :

"Zaten Sapıklardan başka **RABBİMİN** rahmetinden kim ümit keser.?"

15/57. (Bak->51/24->27.)

İBRAHİM - İNSAN kılığında gelen MELEK'lere :
"EY ELÇİLER.! İŞİNİZ NE'dir.?" diye sorunca,
 15/58->60.

MELEKLER : **"Şüphe yok ki BİZ SUÇLU BİR MİLLETE, ONLARI HELÂK ile YOK ETMEK için GÖNDERİLDİK. Fakat LÛT ÂİLESİ HARİÇ'tir. Çünkü bunları MUTLAKA KURTARACAĞIZ. Ancak, LÛT'un KARISI KURTARILMAYACAK'tır. ONUN da, GERİDE KALANLARDAN OLMASI, TAKDİR EDİLMİŞ'tir.!"** dediler.

NOT: Hz.İBRAHİM'min kardeşinin TORUNU olan Hz.LÛT'un KAVMİ, LÛBNAN'a yakın olan SURİYE'nin HUMUS şehri civarındaki-> SODOM, GOMORA ŞEHRİ'nde yaşamış. Bu KAVİM - yeryüzünde, hiçbir milletin topyekûn yapmadığı bir AHLÂKSIZLIĞI yaptığı için - İLÂHÎ GAZABA uğramış ve toptan HELÂK ile YOK edilmişler..
 Bak-> LÛT milleti için 7/80.->84. 11/77->83. 21/71->75. 26/160->174.
 27/54->58. 29/25->35. 54/33->37 66/10.âyetlere.

15/61.62.

Nihayet, elçimiz olan MELEKLER LÛT'un âilesine gelince ;
 LÛT bunlara : **"Doğrusu SİZ tanınmayan kimselersiniz.!"** deyince,
 15/63.64.65.

MELEKLER de : **"BİZ SANA, onların şüphe ettiği AZABI GETİRDİK ve SANA gerçeği getirdik ve BİZ DOĞRU SÖYLEMEKTEYİZ. Artık SORMA ve Geceleyin bir ara ÂİLENİ YOLA ÇIKAR, SEN de ARKALARINDAN YÜRÜ ve HİÇ BİRİNİZ ARKAYA BAKMASIN ve EMREDİLEN YERE GİDİN.!"** dediler.
 15/66.

ve LÛT'a, şu kesin emri VAHY'ettik ;

"SABAHA ÇIKARKEN ONLARIN ARKALARI MUTLAKA KESİLMİŞ OLACAK'tır.!"

15/67.->69.

ŞEHİR HALKI'ndan sevinerek, Meleklerin yanına gelenlere,
LÛT : **"BUNLAR, BENİM MİSAFİRLERİMDİR. BENİ UTANDIRMAYIN ve ALLAH'tan KORKUN da BENİ REZİL ETMEYİN.!"** deyince,

15/70.

ONLAR : **"BİZ SANA, MİSAFİR KABÛL ETMEYİ YASAKLAMADIK MI.?"** dedi.

15/71.

LÛT'da : **"İŞTE BENİM KIZLARIM, KIZLARIMI ALIN.!"** demişti..

15/72.

Ey MUHAMMED.! SENİN hayatına andolsun ki ;

ONLAR, gaflet sarhoşluğu içinde bocalıyorlardı...

15/73.74.

TAN YERİ AĞARIRKEN KORKUNÇ BİR SES BİR ÇIĞLIK ONLARI YOK ETTİ
Ülkelerini alt-üst ettik ve üzerlerine SERT TAŞLAR YAĞDIRDIK.

NOT : Rivâyete göre MELEKLER-> **ÇOK YAKIŞIKLI GENÇ ERKEKLER** şeklinde idi ve Erkeklerle cinsel ilişkiyi benimseyen ve alışkanlık edinen SAPIK bir gurup Hz.LÛT'a gelen bu yabancılara göz koymuş ve onları Hz.LÛT'tan istemişler.! KADINLARI bırakıp, ERKEKLERLE CİNSEL ilişki kurmada haddi aşan tek KAVİM, KUR'AN-ı KERİM'de yalnız LÛT KAVMİ olarak bildirilmiştir. Bu kavim, TAŞ YAĞDRAN BİR KASIRGA ile HELÂK edilmiş. Bak-> 11/77.->83.âyetlere.!

15/75.->77.

BUNLARDA muhakkak ki, görebilenler için nice ibretler vardır ve **O'Şehirlerin HARABE'leri** işlek yollar üzerinde hâlâ durmaktadır. Ve **muhakkak ki bu ibretler, ancak inananlar içindir...**

15/78.79.

Ve **EYKE halkı** da, gerçekten çok **ZALİM'di..**
BİZ onlardan da **ÖC - İNTİKÂM** aldık ve
Muhakkak ki her ikisi de İŞLEK YOLLAR üzerindedir..

NOT ; Hz.ŞUAYB'ın kavmi **MEDYEN** olduğu için 11/84.âyette-> **KARDEŞLERİ ŞUAYB** denmiş ve 26/176.âyette ise -> **EYKE HALKI** olarak söz edilmiş ki **EYKE'liler** BAŞKA bir KAVİM ve Hz.ŞUAYB'a.s bu 2-Millete de gönderilmiş bir Peygamber. ve Hz.ŞUAYB.a.s -> Hz.MÛSÂ'nın kayın pederi'dir. **Bak-> 28/22->28.Âyetlere.**

15/80. (Hz.SÂLİH'in - SEMUD milleti = HİCR bölgesinde yaşamış)
Andolsun ki, **HİCR halkı** da Peygamberlerini yalanlamıştı...

15/81.82.

Ve **BİZ**, onlara da mûcizelerimizi göstermiştik.
Fakat ONLAR da yüz çevirmişlerdi. ONLAR dağları oyarak evler yapıyor ve **kendilerinin GÜVEN'de olacaklarını sanıyorlardı..!**

15/83.84.

Sabaha yakın bir zamanda **KORKUNÇ BİR SES** onları da helâk etti.
Ve yaptıkları işler, kendilerine hiçbir fayda sağlamadı..

15/85.86.

BİZ, gökleri yeri ve ikisi arasında buluna her şeyi ancak, gerçek olarak ve gerektiği gibi yarattık. KIYÂMET günü-saati, mutlaka gelecektir. O'halde ; **YUMUŞAK OL** ve **İYİ-OLUMLU DAVRAN.**
Muhakkak ki RABBİN, gerçek yaratıcıdır ve her şeyi bilendir.

15/87.

Andolsun ki **BİZ SANA,**
Daima tekrarlanan 7'ÂYETİ ve **KUR'AN-ı AZÎM'i** verdik...

NOT ; Bu âyette işâret edilen SÛRE = **FÂTİHÂ sûresi.** Çünkü ; **FÂTİHÂ sûresi,** 7-Âyetli ve Namazlarda ve her zaman her yerde tekrar edilerek okunuyor.
Bak-> SURENİN SONUNDA, FÂTİHA'nın 7-ANLAMI ile ilgili bir hikâye var..!

15/88.89.

Ey MUHAMMED..! KÂFİR'lerden bazı kimselere verdiğimiz,
KAT'KAT MAL'a SERVET'e İMRENME ve **KISKANMA** ve bundan dolayı da **ÜZÛLME** sakın..! İnananları kanatlarının altına al ve ONLARA de ki : "**Muhakkak ki BEN, APAÇIK BİR UYARICI'yım..**"

NOT ; Bu âyette işâret edilen ÇOK ÖNEMLİ hususlar ,

- * **BAZI KÂFİR'lere** - KAHIRDAN verilen MAL ve SERVET'e İMRENİLMEMESİ'dir.
Bak-> 6/123. ve 86/15.16.âyetlere..! GÜNAHKÂR'lara MAKAM verilmesi Hk.
Bak->28/76.-> ve 29/39.-> DÜNYA Zenginliğinin simgesi olan-> KARUN Hk.
- * **BAZI KÂFİR'ler** - DÜNYADA REFAH ve ZEVK'ü SAFA içinde yaşatılacak ve
Bak->47/12.KÂFİR'ler DÜNYADAN faydalanacak ÂHİRET'ten PAY verilmeyecek.

15/90.->93.

KUR'AN-ı işlerine geldiği gibi **BÖLEREK BENİMSEYEN** kimseleri **AZABA uğratmıştık** ve Rabbinin hakkı için ; öncekilerin ve sonrakilerin hepsini de, yaptıklarından SORUMLU tutacağız..

NOT ; KUR'AN-ı KERİM BÜTÜN'dür.. Âyetlerin bir tekinin bile beğenilmemesi veya RED edilmesi DİNİ-İMÂNİ yok eder. Bu sebeple **KUR'AN-ı KERİM'i BÖLEREK BENİMSEYEN KÂFİRLERE** dünyada verilen ZENGİNLİK, onlara **ALLAH'ın KAHRI'ndan** verilen bir CEZA oluyor ve bu zenginliğe imrenilmemesi-kıskanılmaması için öğüt verilmiş.. **ALLAH'ın LÜTFU'ndan** verilen zenginlik ise hem DÜNYADA ve hem de ÂHİRETTE fayda veriyor ve bu hususlar birçok âyette belirtilmiş.. **ALLAH TEALÂ'nın KAHRI olarak verilen şeyler Hk.**

Bak-> 3/176.196.197. 6/44. 14/28->30. 15/88. 20/131.
23/64. 28/58. 43/33->35. 74/11->17. 77/46.47.âyetlere.!

15/94.

Ey MUHAMMED.! SANA emredilen şeyleri ONLARA açıkça söyle ve ALLAH'a EŞ-Ortak koşan kimselerden da yüz çevir...

15/95.->97.

ALLAH'la beraber PUT'ları da TANRI-İLÂH tanıyarak.!
SENİNLE ALAY EDEN sapıklara karşı **BİZ sana yeteriz.** ONLAR, âkıbetlerinin ne olacağını yakında öğrenecekler.
Andolsun ki onların söyledikleri şeylerden, canının sıkıldığını ve SENİN ÜZÜLDÜĞÜNÜ biliyoruz...

15/98.99.(**SECDE** kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır)
Artık, RABBİNİ HAMD'ederek AN ve SECDE EDENLERDEN OL ve SANA YAKÎN ÖLÜM GELİNCEYE KADAR da RABBİNE KUL OL, İBÂDET ET.

-----*****-----

Sadakallâhül'azîm.

Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun.

-----*****-----

İNSAN ve CİN'in YARATILIŞI Hk. ;

5/1927.Başlık :

TANRI, CİN'leri ATEŞİN DUMANSIZ ALEVİNDEN YARATTI" dendiği gibi,
 ULU'TANRI - İBLİS hakkında buyurmuş ki :

Şüphe yok ki O, CİN TAYFASI'ndandı. RABBİNİN buyruğundan çıktı.

5/1556.Beyitler->

 SANAT SAHİBİ TANRI, Hayra - Şerre uğratmak ve
 SINAMAK üzere ÂDEM'i yaratmak istediği zaman,

→ **ÖZÜ DOĞRU CEBRÂİL'e buyurdu ki :**

*** YÜRÜ.! Yeryüzünden bir avuç ÖDÜNÇ TOPRAK AL - GEL..**

CEBRÂİL utanç mâdeniydi, O'AND'lar yolunu bağladı,
ELİ BOŞ geri geldi ve Yeryüzünün pek-çok YALVARDIĞI,
 Andlar - Yeminler VERDİĞİ için geri döndü TANRIDAN ÖZÜR DİLEDİ.

→ **TANRI'mız MİKÂİL'e dedi ki :**

*** SEN yeryüzüne in de ondan ASLAN gibi BİR AVUÇ TOPRAK KAPIVER.!**

5/1594.Beyitler->

MİKÂİL de DİN RABBİNİN tapısına ELİ-YENİ BOŞ olarak GERİ GELDİ.
 Dedi ki : "**EY SIRLARI BİLEN TEK PADİŞAH**, Toprak Ağlayıp-İnledi
 ve yolunu bağladı benim. SENİN yanında **GÖZ YAŞI'nın** bir değeri
 vardır. İşitmezlikten gelemedim. **ÂH** ve **FEYÂDIN**, SENCE yüce bir
 değeri var. O'HUKUKU TERK etmek elimden gelmedi. SENCE, **YAŞLI**
GÖZÜN pek değeri var. Artık **BEN nasıl İNAT edebilirdim.?** dedi.

5/1620.Beyitler ->

→ **TANRI'mız bunun üzerine İSRÂFİL'e dedi ki :**

*** YÜRÜ.! Avucunu O'TOPRAKLA DOLDUR da GEL.."**

İSRÂFİL'de Yeryüzüne geldi ama TOPRAK, yine Ağlayıp-İnlemeye
 başladı ve İSRÂFİL de Çar-Çabuk PÂDİŞAHIN tapısına döndü,
 ÖZÜR getirdi ve olanları anlatı...

5/1649.Beyitler->

→ **ULU TANRI AZRÂİL'e dedi ki :**

*** ÇABUK GİT, O'hayâllere kapılmış TOPRAĞIN halini gör,**

O'ARIK zâlimi bul, hemen BİR AVUÇ TOPRAK AL - GEL."

Kazâ ve kader çavuşu AZRÂİL, buyruğu yerine getirmek üzere,
 TOPRAK yuvarlağına gelince TOPRAK, âdeti veçhile yine,
 FERYÂDA ve AND'vermeye başladı ve birçok YEMİNLER verdi.!

AZRÂİL de dedi ki :

*** YETER ARTIK.! Bundan fazla söylenme. Hem BENDEN SANA ZARAR**
 da gelmez. BEN, istersen SANA Başımı - Canımı REHİN vereyim."
 Yalvarmayı DÜŞÜNME artık. O'MERHAMET ve ADALET SAHİBİ olan
PÂDİŞAH'tan BAŞKASINA da YALVARMA. BEN EMİR KULUYUM ve
 EMRİ TERK EDEMEM. Çünkü ONUN EMRİ, denizden toz koparır.!

Ahmakça, MIZRAK'tan MERHAMET UMMA.!
 Merhameti ancak, MIZRAĞI elinde tutan PÂDİŞAHTAN UM." derken,
AZRÂİL, TOPRAĞI bu sözlerle TOPA TUTTUĞU O'sırada,
O'KÖHNE TOPRAKTAN BİR AVUÇ KAPTİ ve RABBİNE GÖTÜRÜNDÜ...

İLÂHÎ YÖNETİM = RUBÛBİYET'e ait ŞU HİKÂYE hazmedilmeli ;

İSTANBUL EVLİYÂ'larından -> Şeyh Hz.SÜMBÛL SİNAN Efendi,r.a,
CAMİ kürsüsünde halka öğütler vermektedir...

Bu sırada, DİNİ İŞLERDE biraz mürekkep yalamış olan,
HZ.MUSÂ MUSLİHİDDİN Efendi de, Şeyhi sık-sık dinlemeye gider..
ONUN bazı konuşmalarına TERS düşünceleri olduğu için nihayet,
dayanamaz ve **HZ.ŞEYH'e açıkça İTİRAZ** etmeye karar verir ve
Hz.ŞEYH'in VAAZ verdiği kürsü yanındaki direğin dibine oturur.
ALLAH TEALÂ'nın katında değer kazanmış ve **KALP GÖZÜ AÇIK** olan
Hz.ŞEYH, itirazcının farkına varır ve konuşmasını değiştirerek,
FÂTİHÂ Suresinin 7-ANLAMI'nı açıklamaya başlar ;

- 1.**Anlamını açıklar** ve : "**BUNU HERKES... BİLİR**" - der.
- 2.**Anlamını açıklar** ve : "**BUNU HAVÂS olan BİLİR**" - der.
- 3.**Anlamını açıklar** ve : "**BUNU ÂBİT'ler.. BİLİR**" - der.
- 4.**Anlamını açıklar** ve : "**BUNU ZÂHİT'ler. BİLİR** fakat,
Direğin dibindeki İTİRAZCI da bilemez.!" - der.
- 5.**Anlamını açıklar** ve : "**BUNU ÂRİF'ler.. BİLİR**" - der.
- 6.**Anlamını açıklar** ve : "**BUNU ancak BİZ ÂLİM'ler BİLİR**" - der.
- 7.**Anlamı açıklayamaz**, : "**BUNU ancak Hz.MUHAMMED. BİLİR**" - der.

Hz.ŞEYH'e İTİRAZ etmeyi plânlayan **HZ.MUSÂ MUSLİHİDDİN** Efendi,
bu sözleri duyunca, BİN-PİŞMÂN olur ve vaazdan sonra,
Hz.ŞEYH'in elini öperek ÖZÜR diler ve Talebesi olması için,
İZİN kopararak -> **O'Tarihten sonra Hz.ŞEYH'in MÜRİD'i olur..**
HZ.Şeyh SÜMBÛL SİNAN Efendi,r.a,
ömrünün sonu geldiğini anladığı zaman,
MÜRİT'lerinden birini kendi yerine geçirmesi gerekmektedir..
Bu sebeple, **MÜRİT'ler** arasından birkaç kişiyi seçerek,
Bunları **İMTİHAN** eder ve hepsine de şu soruyu sorar :

*** Eğer ALLAH TEALÂ, RUBUBİYETİNİ (Hükümdarlık)
SANA VERMİŞ OLSA, HALKI NASIL İDARE EDERSİN.?**

1.ve 2.ve 3.MÜRİT'ler : Birbirine benzer şekilde,
*** İÇKİ gibi HARAM İŞLEYENLERİ, DÖVER, ASAR, KESERİM.!**
DEVLETE KARŞI GELENLERİ, ÜLKEDEN SÜRERİM - ATARIM.!
Gibi, bir sürü HERZE'ler söyleyip, sınavı kaybederler ve
Sıra **HZ.MUSÂ MUSLİHİDDİN** Efendiye geldiği zaman der ki :
*** HÂŞÂ.!** ALLAH TEALÂ'nın İDARESİNDE BİR KUSUR MU VAR Kİ.?
ONU DEĞİŞTİREYİM. AYNEN İLÂHÎ EMİRLERE GÖRE DEVAM EDER,
HALKA ÖNCE NASİHAT EDİP SONRA ŞERİAT'İ UYGULARIM. ZATEN,
BİR KÂFİR ÖLSE, YERİNE BİR KÂFİR TÜRÜYOR, BİR ZÂLİM
TELEF OLASA YERİNE BİR ZÂLİM GELİP O'BOŞLUĞU DOLDURUYOR.
ALLAH TEALÂ'nın NİZAMI - İNTİZAMI TAM YERİNDE'dir...

Der demez **HZ.Şeyh SÜNİMÛL SİNAN Efendi,r.a,:**

*** HAH.!** **ŞİMDİ İŞ MERKEZİNİ BULDU...** dediği için,
HZ.MUSÂ MUSLİHİDDİN Efendinin lâkabı-> **MERKEZ EFENDİ** olmuş ve
Öldükten sonra yerine geçecek insan -- böyle bulunmuş..
ALLAH TEALÂ'nın RAHMETİ -> hepsinin üzerine olsun..... âmin.

-----*****-----