

# 14 - İBRÂHİM Sûresi ; 52 âyet..

**HZ.İBRAHİM**, a.s ve ailesinden bahsedildiği için,  
**HZ.İBRAHİM'in adı** - bu sûreye verilmiş.

PEYGAMBER'lerin, insanları **KARANLIKTAN** -> **AYDINLIĞA** çıkarmaları için, bir UYARICI REHBER olduğu belirtiliyor. Demek ki İnsanlar, zaman süreci içerisinde **DİNDEN SAPTIKLARI** veya **ŞEYTAN** tarafından **SAPTIRILDIKLARI** için, PEYGAMBER ve **AZİZ** veya **EVLİYA'**lar insanlık âlemine gönderilmiş ve **BUNLAR**, insanların **DÜNYA** ve **ÂHİRETTE** de huzura kavuşmaları için çalışmışlar.

## 13.CÜZ

**BismillâhirRahmânirRahîm.**

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla,

14/1. (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi)

**ELİF, LÂM, RÂ...**

**Ey MUHAMMED.! Bu KUR'AN, Rablerinin izniyle insanları, karanlıktan aydınlığa çıkarman ve her şeye üstün ve HAMD'e = Övülmeye-Yüceltmeye lâyık olan ALLAH'ın yoluna götürmen için, SANA indirdiğimiz KUTSAL bir KİTAP'tır...**

14/2.

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi - her şey ALLAH'ındır. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı **KÂFİR**'lerin **VAY HALİNE!**

14/3.

**KÂFİR**'ler, dünya hayatını - âhîret hayatına tercih ederler ve insanları da ALLAH yolundan döndürmeye ve bu yolu da eğriltmeğe **ÇALIŞIRLAR**. İşte **ONLAR**, **HAK**'tan uzak bir **SAPIKLİK** içindedirler.

14/4.

**BİZ PEYGAMBER'lerimizi, açıkça anlatabilmesi için, kendi milletinin DİLİ - LİSÂN'I ile gönderdik.. ALLAH dilediğini doğru yola getirir dilediğini de saptırır. Güçlü olan ve hüküm - hikmet sahibi olan da ancak O'dur..**

**NOT ;** Bu âyetten de apaçık anlaşılıyor ki **ALLAH TEALÂ'nın sabit bir LİSANI YOK** ve **ALLAH TEALÂ bütün lisanların da yaratıcısı**. Ancak âhir zaman için insanlara gönderilen **HZ.MUHAMMED'in**, sav Peygamberlerin en büyüğü olduğu ve **KUR'AN-ın ARAPÇA** olduğu diğer **DİN'lerle** kıyaslanırsa anlaşılır ki, **ÂHİRET denen CENNET ve CEHENNEMDE bütün insanların lisanı ARAPÇA olacak.. DÜNYADA** insanların bütün **DUA'ları** elbette **ALLAH TEALÂ** tarafından anlaşılır. Diğer insanların, **ÂHİRETTE ARAP LİSANINI nasıl öğrenecekleri** hususu ise ; **Sanıyoruz ki ; Bir MÜCİZE olacak, bütün insanlar ARAPÇA KONUŞACAKLAR** ve bu iş, **ALLAH TEALÂ için zor bir iş değil**. Çünkü **KÂİNAT, DÜNYA, İNSAN ve DİĞER YARATILANLAR**, aslından çok büyük mucizelerdir ve bunları yaratan, basit bir mucizeyi de yaratabilir. **Bak-> 16/103. 29/48. 75/16->19. 87/6.7. ÜMMİ = OKUMA-YAZMA BİLMEYEN HZ.MUHAMMED'e KUR'AN-ı KERİM nasıl öğretilmiş ve buyurulmuş ki : "EY MUHAMMED.! BİZ SANA KUR'AN-ı OKUTACAĞIZ ve ALLAH'ın dilediği şeyler hariç, - SEN ONU, KUR'AN-ı ASLA UNUTMAYACAĞSIN..**

14/5.

Ve andolsun ki **MÛSÂ'** yı da "**Milletini KARANLIK'tan-> aydınlığa çıkarması** ve ALLAH'ın günlerini ve FİRAVUN'dan çektiklerini ve önceki milletlerin İLÂHÎ AZAPLA cezalanmalarını hatırlatması için, mucizelerimizle göndermiştik. Muhakkak ki bunlarda, çok **SABIR'** lı ve çok **ŞÜKR'** eden kimseler için nice **ibretler** vardır.!

14/6.7.

O'zamanda **MÛSÂ** onlara : "**ALLAH'ın NİMETİNİ ANIN HATIRLAYIN.!** hani **SİZE İŞKENCE** eden, kadın ve kızlarınızı sağ bırakıp da küçük **OĞUL'** larınızı **ÖLDÜREN FİRAVUN** soyundan sizi kurtarmıştı Ve **bütün bunlarda RABBİNİZİN BÜYÜK BİR SINAVI VARDI.!**" ve "**Yine hatırlayın ki RABBİNİZ SİZE : Eğer ŞÜKREDERSENİZ, NİMET'lerimi ARTIRACAĞIM. NANKÖRLÜK ederseniz, SİZİ CEZAYA ÇARPTIRACAĞIM ve AZABIM, muhakkak ki ŞİDDETLİ'dir. demişti"**

**NOT ; İNANIP da ŞÜKR'edenlere, Nimetlerin artacağı ve İNANMAYIP - NANKÖR olanlara da AĞIR CEZA verileceği ve CEZANIN ŞİDDETLİ olacağı açıklanıyor. Bundan anlaşılıyor ki İNSAN, İRADESİ İLE KADERİNİ-> KENDİSİ YÖNLENDİRİYOR. İLÂHÎ LÜTUFLARIN da, BELÂLARIN da, BİRER İLÂHÎ SINAV olduğu vurgulanmış..**

14/8.

Ve **MÛSÂ** sözlerine devam ederek : "**SİZLER** ve Yeryüzündekilerin hepsi de **NANKÖRLÜK ETSE** bile ne olur.? Bilin ki **ALLAH, hiç kimseye muhtaç değildir. Çünkü O'MÜSTAĞNÎ'dir, çok zengindir, HAMD'e lâayık olandır.**" demişti..

14/9.

**SİZDEN önceki ; NÛH ve ÂD ve SEMÛD** milletlerinin ve onlardan **sonra gelip geçen yalnız ALLAH'ın bildiği MİLLETLERE** ait olan **HABERLER** size ulaşmadı mı.? **PEYGAMBER'leri** onlara apaçık âyetler ve kanıtlarla geldikleri zaman **ONLAR** hiddetlenerek : "**BİZ, sizinle gönderilenlere asla İNANMIYORUZ ve BİZİ davet ettiğiniz DİN'den de şüphe endişe içindeyiz.!**" demişlerdi.

**NOT ; Buradaki önemli husus ; KUR'AN-ı KERİM'de** bildirilen - geçmişteki milletlerden başka, **birçok milletlerin** veya halkların veya kavimlerin, **dünyada yaşadığı belirtilmiş** ve onların da diğerleri gibi **HELÂK** ile yok edildiği muhakkaktır. Âkıbetleri birbirin aynı olduğu için, **KUR'AN'da sadece önemli olanlar açıklanmış, diğerlerinden de basit haber verilmiş. ÖRNEK ; Güney Amerika'daki İNKA ve MAYA ve AZTEK'ler - gösterilebilir. Çünkü Afrika'da FİRAVUN'ların PİRAMİT'lerine benzer PİRAMİT'leri var.!**

14/10.

**PEYGAMBER'leri** onlara : "**ALLAH'tan ŞÜPHE EDİLİR Mİ.? O'ALLAH, gökleri ve yeri yaratandır. Günahlarınızı bağışlamak ve SİZE, bir SÜRE-Mühlet vererek SİZİ imâna davet ediyor**" dedikleri zaman **ONLAR** da : "**SİZ de bizim gibi bir insansınız. BİZİ, atalarımızın dininden ve taptıklarından uzaklaştırmak mı istiyor'sunuz.? O'halde bize apaçık bir KANIT getirmelisiniz.!**" demişlerdi.

14/11.12.

Buna karşı PEYGAMBER'ler de : "BİZ de, elbette sizin gibi bir insanız. Fakat ALLAH, kullarından **DİLEDİĞİ KİMSELERE NİMETİNİ LÜTF'edip tahsis eder** ve ALLAH'ın İZİNİ olmadıkça hiçbir kimse, SİZE ne bir ÂYET ve ne de bir MÛCİZE getiremez. **İnananlar, ALLAH'a güvenmelidir.** Niçin ALLAH'a güvenmeyelim.? Çünkü BİZİ doğru yola ALLAH sevketmiştir. **BİZE yaptığınız EZA, CEFA'lara elbette katlanacağız.** Güvenenler ALLAH'a güvensin." demişti..

14/13.14.

KÂFİR'ler de Peygamberlerini TEHDİT ederek :

"**YA BİZİM DİNİMİZE DÖNERSİNİZ veya SİZİ YURDUMUZDAN ÇIKARIRIZ.**" deyince, RABLERİ de Peygamberine **VAHY'ile** : "**ZÂLİMLERİ MUTLAKA HELÂK EDECEĞİZ ve ONLARIN YERİNE SİZİ YERLEŞTİRECEĞİZ..**" dedi. İşte bu ; BENDEN KORKAN ve tehditlerimden sakınanlar içindir..

14/15.

Ve **PEYGAMBERLER YARDIM İSTEDİKLERİ ZAMAN ; BÜTÜN İNATÇI ZORBALAR HÜSRANA UĞRADI ve MAHVOLUP GİTTİ'ler.!**

**NOT ;** Buradaki özellik ; **PEYGAMBERİN, ALLAH'tan YARDIM İSTEMESİ'dir** ve Peygamber, ALLAH'tan yardım istemedikçe ALLAH TEALÂ'da ONA yardım etmiyor. Bu husus pek çok âyetle sabittir. ALLAH TEALÂ'nın Peygamberine yardımı ise O'millete şiddetli bir BELÂ oluyor veya helâk ile O'milleti yok ediyor... **Bak-> 2/214. 3/126.127. 44/22.âyetlere.!**

14/16.17.

ONLARIN önünde ölümden sonra CEHENNEM vardır ve ONLARA orada, irinli sulardan içirilecektir. ONLAR bu suları yudum - yudum içmeye çalışacaklar, fakat boğazlarından geçmeyecektir ve **ÖLÜM onlara her taraftan gelecek, fakat ÖLMEYECEK'lerdir.!** Ve bunların arkasından da çok daha ağır bir **AZAP** gelecektir..

14/18.

**RABLERİNİ İNKÂR EDEN kimselerin İYİ AMEL ve İYİ İŞLERİ ; Fırtınalı bir havada Rüzgârın şiddetle savurup yok ettiği, KÜL YIĞINI gibidir.** ONLAR, DÜNYA'daki bu iyi amelleri için, Âhirette hiçbir şey elde edemezler.. İşte, ALLAH'tan - HAK'tan ayrılan sapıkların sonu böyledir...

**NOT ; İNKÂR EDİP, KÂFİR OLARAK ÖLEN İNSANLARIN,** dünyada yaptıkları bütün iyiliklerinin karşılığı olan mükâfatları onlara DÜNYADA verileceği için, ÂHİRETTE, onların bu iyiliklerinden hiçbir fayda göremeyeceği ve bunlar, **SAVRULARAK DAĞILIP - YOK OLACAK KÜL YIĞININA benzetilerek -** açıklanmış... **Bak-> 4/137. 7/147. 9/53. 25/23. 47/8.âyetlere ve KUR'AN-ı KERİM'de ;** birçok husus, bu şekildeki mükemmel benzetmelerle izah edilmektedir... **Dünyadaki iyi işler için, âhirette de mükâfat alınabilmesi ; Bak-> 14/23. ÂMENÛ-> önce İMÂN ve sonra ÂMİLUSÂLİHÂTİ-> iyi-hayırlı iş yapmak gerekiyor.**

14/19.20.

ALLAH'ın, Gökleri ve yeri GERÇEK olarak yarattığı görmez'misin.? O'dilerse SİZİ de yok'eder ve yerinize de YENİ BİR HALK getirir.. Ve bu iş, ALLAH için elbette GÜÇ DEĞİL'dir...

14/21.

Ve bütün İNSANLAR O'GÜN, ALLAH'ın huzuruna çıkacaktır ve dünyada ZAYIF olanlar -> **BÜYÜKLÜK taslayanlara** şöyle soracak : "Muhakkak ki BİZLER size uyuştuk. Şimdi SİZ ALLAH'ın azabının hiç değilse bir kısmını bizden uzaklaştırabilir'misiniz.?"

ONLAR da cevap vererek :

"Eğer ALLAH BİZİ doğru yola sevk etseydi elbette BİZ de size doğru yolu gösterirdik. Artık sızlansak da veya sabretsek de birdir ve BİZİM için, sığınacak hiçbir yer yoktur." derler..

14/22.

Ve HESAPLAR görülüp - iş bitirilince **ŞEYTAN da** diyecek ki : "Muhakkak ki ALLAH SİZE gerçekleri bildirmiş ve bir söz vermişti BEN de size yardım için söz vermiştim ve **sonra SÖZÜMDEN DÖNDÜM.**! Zaten, SİZİ ZORLAMAK için gücüm - kuvvetim yoktu ve sadece SİZİ İNKÂR'a DÂVET ETMİŞTİM ve SİZ de hemen geldiniz... O'halde - **SUÇU bana yüklemeyin ve kendinizi kınayın.**! Artık ; Ne BEN sizi kurtarabilirim ve ne de SİZ beni kurtarabilirsiniz. Aslında önceden BEN, ALLAH'a ORTAK koşmanızı kabûl etmemiştim. Çünkü, **zâlimler için mutlaka can yakıcı bir AZAP vardır...**"

14/23.

**İNANIP, HAYIRLI-İYİ İŞLER YAPANLAR** (âmenû ve âmilûs'sâlihâti) altlarından ırmaklar akan CENNETLERE girecek ve BUNLAR orada RABLERİNİN İZİNİYLE temelli, sonsuza kadar kalacaklardır. Bunların oradaki güzel DUA'ları da sadece "SELÂM." sözüdür..

NOT ; âmenû ve âmilûs'sâlihâti, Sûrelerde sürekli olarak tekrar eden çok önemli bir DİNİ KANUN'dur ve dünyada yapılan iyi-hayırlı işlerin âhirette işe yaraması için önce ALLAH'a İMÂN EDİP sonra DİNİ EMİRLERİN UYGULANMASI gerekiyor ve **uygulama olmadan İMÂN asla mümkün olmuyor.** Bak-> 4/65.âyete. SELÂM-> Her türlü KORKU ve ENDİŞELERDEN UZAK olmayı ve

GÜVENLİ-RAHAT-HUZUR-BEREKET-SAĞLIK-ÂFİYET içinde olmayı DİLEMEK..

SELÂM-> İyi-Hayırlı bir DUA'dır ve genel bir ifadedir.

SELÂM'ün ALEYKÜM ve ALEYKÜM SELÂM-> SELÂM senin üzerine olsun, anlamında. 23.Âyete göre ; CENNETLERDE sadece, LÂNET'tin zıddı olan - SELÂM var...

Bak->4/86. 19/15.33.33/56. 24/61. 28/54.55. 37/78.79.109.110.119.120. 58/8.

LÂNET-> KÖTÜLÜĞÜ-BELÂ'yı dilemek, KÖTÜLERE İnsan da Melek de LÂNET ediyor.

LÂNET-> Dünyada da var ve CEHENNEMDE de var...

14/24.25.

ALLAH'ın, nasıl bir örnek verdiğini görmüyor'musun.?"

**GÜZEL - HOŞ BİR SÖZ** ; kökü sağlam, dalları da göklere doğru olan, güzel bir AĞAÇ gibidir ve bu AĞAÇ, **Rabbinin izniyle**, MEYVESİNİ her zaman verir. ALLAH insanlara, **düşünceleri** ve **İBRET almaları** için, işte böyle örnekleri veriyor...

NOT ; GÜZEL-HOŞ sözlerin en güzellerinde ; ALLAH'ın VARLIĞI ve BİRLİĞİNİN ve ALLAH'a HAMD-ŞÜKRÜN ve Hz.MUHAMMED'e sav,SALAVÂTIN söylenmesi vardır... Sonra da şu HADİS'e uymak var ; "YA HAYIR SÖYLE veya SUS." ve diğer hayırlı konuşmalardan iyi bir sonuç alınmasının da İLÂHİ İZNE TABİ olduğu vurgulanmış ki bu durum ; Bak-> 4/79.SANA NE İYİLİK GELİRSE ALLAH'tandır ve SANA NE KÖTÜLÜK GELİRSE KENDİNDEN'dir - âyetinde apaçık belirtilmiş...

14/26.

Ve **KÖTÜ-ÇİRKİN BİR SÖZ** kökü kesilip yerden çıkarılmış olan ve ayakta durması mümkün olmayan kötü - KURU bir AĞAÇ gibidir..

**NOT ;** İnsanların söyleyeceği **KÖTÜ - ÇİRKİN** sözlerin en kötüsü muhakkak ki, **ALLAH'ın VARLIĞI BİRLİĞİNİN İNKÂRI** ve Dine Kutsal şeylere karşı söylenen **KÖTÜ** sözlerdir. İnsanlar arasındaki **düşmanlığa sebep olan kötü sözler de**, hiçbir faydası olmadığı için -> meyvesiz kuru bir **KÜTÜĞE** benzetilmiş.  
**Bak-> 21/97.98. 63/4. 69/7. 111/4.5.âyetlerde de bazı insanlar KÜTÜK.!**

14/27.

**ALLAH İNANAN'ları**, hem **DÜNYA** yaşayışında ve hem de **ÂHİRETTE**, (**LÂ İLÂHE İLLALLÂH**) sağlam bir söz ile sağlam olarak tutar ve **ZALİM'leri** de saptırır. Çünkü **ALLAH, dilediğini yapar...**

**NOT ; GÜZEL - HOŞ** sözlerin en başındaki söz - muhakkak ki ;

\* **LÂ İLÂHE İLLALLÂH** -> **ALLAH'tan başka İLÂH başka ALLAH YOK'tur** - sözüdür.  
\* **Sonra SALÂVAT** geliyor.. **Bak-> 33/56. ve 48/9.10.âyetlere.**

14/28-&gt;30.

**ALLAH'ın verdiği NİMETİ** -> **KÜFRE** değişen **NANKÖR** kimseleri.!

ve kendi milletlerini de-> **HELÂK** yurduna sürükleyip,

**CEHENNEME** götüren **ÖNDER'lerini** de görmüyor'musun.?

**ONLARIN** hepsi de oraya girer ve orası ne kötü bir duraktır..

Ve **ONLARA** - insanları **ALLAH** yolundan saptırmak için,

**ALLAH'a eş-ortak** koşanlara : "**Şimdilik biraz eğlenin bakalım.**

**hiç şüphe yok ki gireceğiniz yer mutlaka ATEŞ'tir.**" deyin..

**NOT ; NİMETİN-> KÜFRE** değişilmesi ve **ALLAH TEALÂ'nın** dünyada verdiği güzel şeyler için **ALLAH TEALÂ'ya HAMD-ŞÜKÜR** edilmemesi, bu nimetlerin varlığının kendi çalışmaları karşılığı olduğu veya başkalarından kazanılmış olduğunun **DÜŞÜNÜLMESİ** bile, **ALLAH'a karşı NANKÖRLÜK** edilmiş olacağı ve bu kimselerin **SAPIKLIKLAR İÇİNDE DÜNYADA BİRAZ OYALANIP CEHENNEME** gireceği belirtilmiş. **NİMET'lerin** en büyüğü **ALLAH, İSLÂM DİNİ, İMÂN** ve **KUR'AN** ve **PEYGAMBER'dir.** **KÂFİR'lerin** en büyüğü **FİRAVUN'dur** ve her devrin bir **ÖNDERİ-FİRAVUN'u var.!**

14/31.

**Ey MUHAMMED.!** İNANAN kullarıma söyle ki "O'GÜN gelip-çatmadan önce **NAMAZ** kılınlar ve kendilerine verdiğimiz **rızıkların bir kısmını da, gizli veya açık olarak MUHTAÇ** kimselere versinler.

Çünkü O'GÜN - O'büyük hesap gününde, ne alış-veriş ve ne de karşılıklı dostluklar asla bir fayda sağlamaz."

14/32.33.

Gökleri ve yeri yaratan ve gökten **SUYU** - yağmuru indirip - **SİZE RIZIK** olan **MEYVE'leri-MAHSUL'leri** yetiştiren ve **İZNİ** ile, denizde yüzüp giden **GEMİ'leri** de ve **IRMAK'ları** da ve sürekli olarak kendi yörüngelerinde seyreden **GÜNEŞ** ve **AY'ı** da emrinize veren **ALLAH'tır**

14/34.

**ALLAH, neyi dileyip istemişseniz, hepsini SİZE** vermiştir ve **SİZ, ALLAH'ın NİMETLERİNİ** saymaya kalkışsanız, asla bitiremezsiniz..

**Gerçekten İNSAN, pek ZÂLİM ve çok NANKÖR'dür...**

14/35.36.

→ **İBRAHİM**, şöyle demişti :

"Ey RABBİM.! MEKKE şehrini emniyetli kıl ve

BENİ de, oğullarımı da PUT'lara tapmaktan uzak tut...

**RABBİM**.! Çünkü PUT'lar insanların çoğunu doğru yoldan SAPTIRDI.

Artık ; KİM BANA UYARSA O'bendendir ve KİM bana karşı gelirse,

ONU SANA TERK ederim ve SEN, başıslayansın - merhamet edensin..

14/37. (KÂBE'deki ZEMZEM suyunun fıskırmasına sebep olan DUA.)

**Ey RABBİMİZ**.! BEN, soyumdan bir kısmını **NAMAZ** kılmaları için,

**BEYT'ül HAREM = KÂBE**'nin yanındaki ÇORAK bir yere yerleştirdim.

**RABBİMİZ**.! Artık insanların bir kısmı da BUNLARA GÖNÜL VERİP

sevsinler ve şükretmeleri için bunları mahsullerle rızıklandır.

14/38.39.

**RABBİMİZ**.! Muhakkak ki SEN, açıkladığımızı da, gizlediğimizi de

bilirsin. Yerde ve göklerde de ALLAH'a hiçbir şey gizli kalmaz.

İhtiyarlığında BANA İSMÂİL'i ve İSHÂK'ı veren ALLAH'a HAMD'olsun.

Muhakkak ki RABBİM, DUA'ları mutlaka işitir...

14/40.

**Ey RABBİM**.! BENİ ve SOYUMU da **NAMAZ** kılanlardan eyle.

**RABBİMİZ**..! DUA'larımızı da kabul et...

14/41.

→ **Ey RABBİMİZ**.! Hesapların görüleceği günde ;

→ **BENİ ve Anamı - Babamı ve bütün inananları da bağışla.."**

→ **Ya RABBENÂ** .! **RABBENAGFİRLİ** ve **LİVÂLİDEYYE** ve

**LİLMÜ'MİNİNE YEVME YEKÛMÛL HESAB.**

**NOT ;** Rivâyete göre Hz.İBRÂHİM'in eşi Hz.HÂCER'in SÂRE isimli bir câriyesi

Varmış, bunu kocası Hz.İBRAHİM'le evlendirmiş. Hz.İBRAHİM 99-Yaşında iken

1.EŞİ Hz.HÂCER'den Hz.İSMÂİL doğmuş ve Hz.İBRAHİM ailesini KÂBE'nin yanına

götürüp yerleştirmiş. Bu yer KURAK ve ÇORAK olduğu için orada çok sıkıntı

çekmişler. Hz.İBRAHİM'in DUA'sıyla **ZEMZEM SUYU ALLAH'ın MÛCİZESİ** olarak

**KÂBE'de fıskırması** ve bu soydan Hz.MUHAMMED'in sav. kavmi KUREYŞ türemiş..

İSMÂİL'den 13-Yıl sonra Hz.İBRAHİM'in 2.EŞİ Hz.SÂRE'den Hz.İSHÂK, doğmuş

ve bu soy -> oğlu Hz.YÂKUP'a.s ve oğlu Hz.YÛSUF'a.s, olarak devam etmiş..

ve bu soydan İSRAİL'oğulları türemiş Çünkü Hz.YÂKUP'un Lakâbı-> İSRÂİL'miş.

14/42.

**SAKIN HÂ**.! **SEN ALLAH'ı, zâlimlerin yaptıklarından GÂFİL** veya

**HABERSİZ sanma sakın.** Bil ki ALLAH, onların cezasını gözlerin

yuvalarından dışarı fırlayacağı O'GÛNE kadar ertelemektedir.!

14/43.

O'GÛN ONLAR başları göğe dönmüş ve kendilerine bile bakamayacak

şekilde sabitlemiş ve gönülleri de bom-boş olarak koşuşurlar.!

14/44.45.

**Ey MUHAMMED**.! **AZABIN kendilerine de geleceği gün ile, İNSANLARI**

**UYAR.** Çünkü O'GÛN zâlimler : "**Ey RABBİMİZ**.! **BİZE** az bir **SÛRE** ver

ve **BİZ** Dünyaya dönelim ve **SENİN** davetine de **PEYGAMBERE** de uyalım"

diyecekler ve **ONLARA** : "**EVVELCE**, **SİZE** bir zarar-korku olmadığına

dâir **YEMİN** etmemiş'miydiniz.? ve **SİZİ** kendilerine zulüm eden bir

milletin **YURDUNA** da oturmuştuk ve **ONLARIN ÂKİBETİ**, sizlere de

açıklanmıştı ve **SİZE** başka **ÖRNEKLER** de göstermiştik.!" denecek.

14/46.

Buna rağmen ONLAR, **HİLE** ve **TUZAK**'lerini kurdular.!  
**Oysa, dağları bile yerinden oynatacak GÜÇ'leri olsa da,**  
**her şey, ALLAH'ın elinde ve emrindedir..**

**NOT ; İnatçı KÂFİR'ler** bunca ibret alınacak ÖRNEKLERE bile inanmıyor ve ALLAH TEALÂ'nın emirlerine karşı çıkıp, Hz.PEYGAMBER'lere karşı de HİLE ve TUZAK'lar kurdukları için mutlaka MAĞLÛP oluyorlar ve nihayet **kendilerine kötü bir SON-> CEHENNEM hazırlıyorlar.** Bu âyetlerde İYİ-KÖTÜ bütün işlerin ALLAH TEALÂ'nın elinde olduğu ve ALLAH'ın **ÖC-İNTİKAM ALACAĞI** vurgulanmış..

14/47.

O'halde ALLAH'ın PEYGAMBERE verdiği sözden cayacağını sanma sakın. Çünkü **ALLAH, MUTLAKA ÜSTÜN** ve **ÖC - İNTİKÂM ALICI'dır.**

14/48.

**YERİN** başka bir yere **GÖKLERİN** de başka göklere dönüştürüldüğü insanların da ALLAH'ın huzuruna çıktıkları **O'GÜN ÖCÜNÜ ALIR.**

**NOT ;** Bu âyetlerde **KİYÂMET** ve sonrası olacak olaylardan söz edilmiş.. Kıyâmetle ilgili diğer âyetlere ve Rivâyete göre ; Kıyâmetin kopmasıyla, DÜNYA başka bir şekle dönüştürülüp, **YERYÜZÜ DÜMDÜZ BİR OVA** gibi olacak.!  
**Bak->18/47->49.DAĞLARI** yerinden sökeriz **YER DÜMDÜZ OLUR.82/1->5. 84/1->15.**

14/49.50.

Ve O'GÜN suçluları **ZİNCİRE** vurulmuş olarak görürsün ve ONLARIN gömlekleri **KATRAN**'dandır yüzlerini de **ATEŞ** bürüyecektir.

14/51.

**ALLAH**, böylece herkese kazancının karşılığını verecektir..  
**ALLAH**, muhakkak ki hesabı çok çabuk görür...

14/52.

İşte bu KUR'AN ;

- \* İnsanların **UYARILMASI** ve
- \* **ALLAH'ın** bir tek **TANRI - İLÂH** olduğunu bilmeleri ve
- \* **AKIL** sahipleri de **DÜŞÜNÜP ÖĞÜT - İBRET** almaları için, insanlara gönderilmiştir...

13.CÜZ SONU

-----\*\*\*\*\*-----

**Sadakallâhül'azîm.**

Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

**Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.**

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun.

-----\*\*\*\*\*-----