

# 11 - HÛD Sûresi ; 123 âyet...

Peygamber Hz.HÛD'dan a.s. - bahsettiği için bu ismi almış.

ARAP yarımadasında yaşamış bir millet - HÛD milletinden bahsediyor ve ayrıca - Hz.NÛH'a.s. ve Hz.MÛSÂ'nın kayın pederi olan -> Hz.ŞUAYB'den ve ayrıca - Hz.LÛT'dan da bahsediliyor...

**7.Âyette ; gizemli bir konu var ; ÖNCELERİ, HÛKÛMRANLIĞI YALNIZ SU'ya AİT.! cümlesidir. ve bazı Tercümelerde, ÖNCELERİ, ARŞI SU ÜSTÜNDE İDİ.! olarak daha anlamsız bir ifade kullanılmış olmakla çelişki ortaya çıkmış. Çünkü ; ARŞ = MÛLK = KÂİNAT = HÛKMEDİLEN ALAN, gibi, çok geniş anlamı var.. CANLI BEDENİ ve YAŞAM şartlarının temeli ve ana sebebi de SU'dur ve SU olmaksızın ve HAVA ve GÜNEŞ de olmadan hiçbir canlı, Dünya hayatında yaşayamıyor... Fakat, Dünya yaratılmadan önce, ARŞ'ta MELEKLER ve RÛHLAR ÂLEMİ varmış ve bu gün de var ve bu âlemin Kıyâmetten sonra da sonsuza karar var olacağına inanılıyor. Çünkü, Dünyada yaşayanlar bu âlemden gelmişler ve öldükten sonra da bu âleme gidildiğine inanılıyor. Zaten, bu husus BÛTÛN DİNLERDE apaçık belirtilmiş. 7.Âyetin işâret ettiği husus, DÛNYA YARATILMADAN ÖNCEKİ HÛKÛMRANLIK ALANI.. ARŞ için Bak-> 7/54. 13/2. 57/4. 69/17. 70/3->5.âyetlere..**

**11.CÛZ.-> 12.CÛZE geçiş 6.âyette.**

## BismillâhirRahmânirRahîm.

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla

11/1. (Gizemli bu harfler için Kitabın başında bilgi verildi)

**ELİF, LÂM, RÂ...**

**Bu KİTAP ; âyetleri deliller-kanıtlarla sağlamlaştırılmış ve sonra apaçık bildirilmiştir ve her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan ALLAH katından indirilmiştir...**

11/2.3.

**Ey MUHAMMED.! de ki : "ALLAH, yalnız kendisine KUL'luk etmenizi emreder ve muhakkak ki BEN de, SİZİ uyarmak ve müjdelemek için ALLAH tarafından gönderilmiş bir PEYGAMBERİM. Önce TÖVBE edin ve Rabbinizden bağışlanma dileyin ki, O'DA SİZİ BELİRLENMİŞ BİR ZAMANA KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE GEÇİNDİRSİN ve her LÂYIK olan kimseye, HAK ettiği LUTFU veya CEZAYI versin. Eğer DİNİN emirlerinden YÜZ ÇEVİRİRSENİZ, O'ZAMAN BEN, BAŞINIZA GELECEK OLAN, O'BÜYÜK GÜNÜN AZABINA UĞRAYACAĞINIZDAN KORKARIM."**

11/4.

**Dönüşünüz, ancak ALLAH'a-dır ve ALLAH'ın her şeye GÜCÜ yeter...**

11/5.

Bilin ki ONLAR, kalplerindeki şeyleri ALLAH'tan GİZLEMELİK için, göğüslerini kapatırlar ve elbiselerine de kat-kat BÜRÜNÜRLER.! Bilin ki, Elbiselere bürünseniz bile ALLAH, açıkladığınız veya gizlediğiniz her şeyi de bilir. **Muhakkak ki ALLAH, Kalplerde ve gönüllerde olan her şeyi de bilendir.** **11.CÛZ SONU** ←

## 12.CÜZ BAŞI

11/6.

Ve yeryüzünde yaşayan bütün **CANLILARIN RIZKINI VERMEK** de, yalnız ALLAH'a aittir ve ALLAH, canlıları BABA'larında iken ve ANA rahmine bırakılacağı yeri de bilir ve bunların hepsi, apaçık bir KİTAP'ta (**LEVH'i MAHFÛZ'da**) yazılıdır...

**NOT ; KADER'in**, insan yaratılmadan önce yazıldığını İDDİA eden kimseler, İşte bu ve benzer âyetleri **YANLIŞ TEFSİR** ederek, KADER olayını saptırmış.! Ve **KÖTÜ KADERİ** -> **YÜCE YARATANA YÜKLEMİŞLER!** Tabii ki sapık kimseler, ALLAH'a büyük bir İFTİRA ortaya attıkları için -> **CEHENNEMİ HAK** etmişler.. **LEVH'i MAHFÛZ'da** YAZILI olan şeyler ; ALLAH TEALÂ'nın **HER ŞEYİ BİLDİĞİ** ve **YARATTIĞI CANLILARIN RIZKINI** da ancak kendisinin verebileceği gibi, **YARATICIYA AİT** olan - **GÜÇ** ve **KUDRET** ve **ADİL OLAN SORUMLULUK'lardır**..

11/7.

Ve önceden, **ARŞ'da HÜKÜMRANLIĞI** yalnız **SU'ya AİT** iken.. **SİZİ SINAMAK** ve hanginizin **DAHA İYİ HAREKET** edeceğini ortaya çıkarmak amacıyla gökleri ve yeri **6-GÜN'de yaratan ALLAH'tır**. Ey MUHAMMED.! onlara : "**SİZLER, öldükten sonra gerçekten diriltileceksiniz.**" desen - Andolsun KÂFİR'ler der ki : "**Bu apaçık SİHİR veya BÜYÜ'den başka bir şey değildir!**"

**NOT ; \* Tefsirlerde ARŞ'ın-> SU ÜSTÜNDE** olduğu, şeklinde tercüme edilmiş.! Ancak, **KESİN** bir açıklama yapılamamış.. Bu sebeple, **MADDİ** olan her şeyin **ANA MADDESİ** -> **SU** - olduğu için, yukarıdaki tercüme daha anlamlı sayılır.. \* Ayrıca âyette ; **DÜNYA'nın YARATILIŞ GAYESİ'nin** ; İNSANLARI SINAMAK ve İYİLERİ - KÖTÜLERİ TESPİT ETMEK olduğu da açıklanmış. **Bak-> 5/48. 6/165. 7/168. 9/16. 19/69.70. 21/35. 47/31.SINAMA Hk.** \* **GAYB-> GİZLİLİK ÂLEMİ** olan RÛH'lar âleminin **ZAMAN** ve **HIZ'ını** gösteriyor. \* Bu âyetlerden anlaşılan husus ; **SES** ve **IŞIK HIZI** arasındaki fark gibi, **MÂNEVÎ ÂLEM** ile **MADDÎ ÂLEM'in** zaman ve hız farkı hesabı şöyle ; **MÂNÂ ÂLEMİ'nin** bir günü = **Dünyâ'nın 365 x 1.000 = 365.000 gününe** eşit. Bundan, **MELEK'lerin** ve **CİN'lerin**, uzaydaki-göklerdeki hızları anlaşılır.. **GÖKLERİN** ve **YERİN YARATILIŞ SÜRESİ** de = **6.000 DÜNYA YILI** kadar olmakta. **6-Gün Hk.** Benzer âyetlere **Bak-> 7/54. 10/3. 25/59. 32/4.5. ve 50/38.** **Bak->22/47. ve 32/5.âyetlerde, 1-GAYB günü = Dünyanın 1.000 yılı** kadar... **Bak->32/4.5.ve 50/38.Gök ve yer ve her ikisi arasında bulunanlar 6-GÜNDE** **Bak->41/12. 2-GÜN = 2.000 dünya yılında 7-GÖK ve yıldızlar yaratılmış...** **Bak->41/10. 4-GÜN = 4.000 dünya yılında dünya yaşamaya elverişli olmuş..**

11/8.->10.

Andolsun ki, onların **AZABINI** bir süre **ERTELESEK** bile **ONLAR** ; "**ONU ENGELLEYEN NE'dir.?**" Derler. Bilin ki, Azabın onlara gelip-çattığı gün, artık **AZAP** asla tekrar-tekrar ertelenmez. ve **ALAY'a aldıkları şey**, **ONLARI** kuşatıp mahvedecektir.. Andolsun ki **İNSANA NİMET'imizi tattırdıktan sonra, bunu ondan geri alırsak eğer, muhakkak ki O, ÜMİTSİZ BİR NANKÖR** olur.! Ve **ONA**, başına gelen bir dertten sonra, bir **NİMET** tattırsak : "**BELÂ başımdan gitti**" der. Çünkü **O, ŞİMARİK** ve **KİBİRLİ'dir**... **11/11.**

Onların dışında olan ve **SABREDİP, İYİ İŞLER YAPAN** kimseler, başkadır. İşte bunlara, başışlanma ve büyük mükâfatlar vardır.

11/12.

**Ey MUHAMMED.! Onların :** "MUHAMMED'e bir HAZİNE indirilmeli veya onunla beraber bir MELEK gelmeliydi.!" demelerine, SENİN KALBİN sıkılarak, **SANA VAYH edilen şeylerin bir kısmını onlara duyurmayı TERK** edecek olursan eğer ; bil ki **SEN, SADECE TEBLİĞ EDİCİ, UYARICI BİR ELÇİ'sin...** Andolsun ki ALLAH, her şeye VEKİL'dir...

**NOT ; Hz.MUHAMMED'in,**sav Peygamberliğine inanmayan inkârcılar, Peygamberde bazı alâmetlerin olmasını istemiş ve bunda ısrar etmişler ve bu Kâfirlerin istedikleri şeylerin bir kısmı âyette belirtilmiş.. Bu istekler mümkün olamayacağı için **HZ.MUHAMMED'sav çok üzülmüştü.** Bu sebeple Hz.Peygambere, kendisinin sadece **HABERCİ** ve **UYARICI OLDUĞU** ve **İLÂHİ EMİRLERİN TAMAMININ İNSANLARA DUYURULMASI** ve **BİR KISMININ TERK EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ!** hatırlatılıyor. Bundan da **CÜZİ İRADE'nin VARLIĞI** kesin olarak anlaşılıyor.

11/13.

Yoksa : "KUR'AN-ı MUHAMMED'in kendisi uydurdu.!" mu diyorlar.? ONLARA de ki : "Eğer sözünüzde samimi iseniz, ALLAH'tan başka bildiğiniz kimseleri de YARDIMA çağırın ve hep birlikte, **KUR'AN-a benzer 10-SÛRE yapın getirin de - görelim.!"**

11/14.

Eğer ONLAR buna cevap veremiyorlarsa, bilin ki ALLAH, KUR'AN-ı ilmiyle indirmiştir ve ALLAH'tan başka da tapılacak, İLÂH-TANRI yoktur. Buna rağmen, **MÜSLÜMAN** olmuyor musunuz.?

11/15.

**KİM, yalnız DÜNYA hayatını ve güzelliklerini dilerse eğer, ONA işlerinin karşılığını noksansız olarak DÜNYADA veririz ve ONLAR burada, bu karşılıklar için hiçbir noksan bulamazlar.**

11/16.

Fakat onlara **ÂHİRETTE**, ateşten başka bir şey yoktur. ONLARIN dünyada yaptıkları **BOŞA gider ve âhirette bir işe yaramaz..** ONLARIN yaptıkları şeyler zâten **bâtıldı.** (Beğenilmeyen-sahte)

**NOT ; İMÂNSIZ İNSANLARIN,** Dünyadaki bütün işleri elbette KÖTÜ değildir. Âyette buna işâret edilerek ; **İNKÂRCI'ların İYİ işlerinin karşılığı olan mükâfatları-> dünyada verileceği ve hayırlı-İYİ işlerinin âhirette hiçbir faydası veya mükâfatı olmayacağı vurgulanmış...** Bundan anlaşıldığı gibi ; **İMÂNLİ ve İHLÂSLI MÜSLÜMANLARIN, İYİ-hayırlı işlerinin karşılığının ise ; hem DÜNYADA ve hem de ÂHİRETTE verileceği anlaşılıyor - Elhamdülillâh.** **Bak-> 2/86.90.212. 3/145. 6/32. 29/64.âyetlere.!**

11/17.

RABBİNİN katından bir belgesi olan ve ardında da Rabbinin bir şâhidi bulunan ve **önünde de bir ÖNDER** ve **RAHMET** olarak **MÛSÂ'nın kitabı bulunan kimseler,** inkârcılar gibi midir.? İşte BUNLAR, **KUR'AN-a da inanırlar** ve toplumlardaki inkârcıların, CEHENNEM ateşine gireceği sözü verilmiştir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bu, muhakkak ki RABBİNİN bildirdiği bir gerçektir. Fakat, insanların **ÇOĞUNLUĞU inanmaz.!**

11/18.

ALLAH'a karşı YALAN uydurup İFTİRA edenlerden daha ZALİM KİM olabilir.? İşte ONLAR, Rablerine götürüldüğü zaman şâhitler : **"Rablerine karşı YALAN uyduranlar işte bunlardır."** derler. Bilin ki ; **ALLAH'ın LANET'i, haksızlık yapan zâlimlere'dir..**

11/19.

ONLAR ; halkı ALLAH yolundan uzaklaştırmaya çalışırlar ve O'YOLU eğriltmeye çabalarlar ve ONLAR âhireti de İNKÂR ederler..

11/20.

İşte ONLAR, yeryüzünde ALLAH'ı asla ÂCİZ bırakamazlar. Ve ALLAH'a karşı, onlara YARDIM edecek bir dostları da yoktur. Ve AZAP, onlara kat-kat verilecektir. Çünkü onların, **HAKKI, gerçekleri görmeye ve duymaya tahammülleri yoktu..**

11/21.22.

İşte ONLAR, kendilerine zarar verip - yazık edenlerdir.. Ve uydurdukları PUT'ları da kendilerinden uzaklaşıp gitmiştir. Âhirette de, en çok zarara uğrayacak olanlar, işte onlardır...

**NOT ;** Bu âyetlerde, İnkârda inatla direnen kâfirlerden söz ediliyor ve bu kimselerin, İNKÂR sebebiyle ALLAH'ın LÂNETİ'ne uğradıkları, belirtilmiş..

11/23.

Fakat İNANIP da, İYİ-GÜZEL İŞLER YAPANLAR ve **RABLERİNE BOYUN EĞENLER, işte bunlar da CENNETLİK'lerdir** ve BUNLAR orada ebedi olarak - sonsuza kadar kalacaklardır...

11/24.

Bu 2-Takımın durumu, **KÖR** ve **SAĞIR** kimselerle **GÖREN** ve **İŞİTEN** kimseler gibidir ve bunlar, hiç eşit - benzer olabilir mi.? Buna rağmen, Öğüt-İbret almıyor musunuz..?

11/25.26.

Andolsun ki **BİZ NÛH'u**, milletine elçi olarak göndermiştik ve milletine : **"BEN, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. ALLAH'tan başka Tapılacak yoktur. BEN, SİZE gelecek olan, elemli bir günün azabından korkuyorum.!"** demişti...

11/27.

Miletinin **öncü** olan inkârcılar da : **"BİZ SENİ**, ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. İçimizdeki AYAK takımından başka SANA UYAN bir kimse yoktur ve SİZİN bize olan bir üstünlüğünüz de yoktur. Bilakis **sizin YALANCI olduğunuzu sanıyoruz."** dediler.

11/28.29.

**NÛH** dedi ki : **"Ey Milletim.!** Rabbimin katından bir kanıtım olsa ve eğer BANA da ALLAH katından PEYGAMBERLİK verilmiş olsa da, bunlar sizden gizlenmiş olsa, buna ne dersiniz.? Ve SİZ, bunu istemediğiniz halde, BEN sizi inanmaya zorlaya'bilir'miyim.?" **"Ey Milletim.!** Üstelik, **BEN sizden bir mal ücret de istemiyorum. BENİM ücretim ALLAH'a aittir** ve inananları da kovacak değilim. Çünkü BUNLAR, Rablerine kavuşacaklardır. Fakat BEN SİZİ ; Cüretkâr - kaba - cahil bir millet olarak görüyorum..."

11/30.31.

"**Ey Milletim.!** Eğer BEN inananları kovarsam, ALLAH'a karşı BENİ kim savunur, kim korur.? Bunları **niçin DÜŞÜNÜYOR'sunuz.?** Ve BEN size, ALLAH'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve GAYB'ı da bilemem ve bir MELEK olduğumu da söylemiyorum. Horlayıp küçük gördüğünüz kimselere, ALLAH bir hayır vermeyecektir de diyemem. Bunların kalplerinde olanı ALLAH daha iyi bilir ve **eğer bunları söyler ve bunları kovarsam, gerçekten zalimlerden olurum.**" dedi.  
11/32.

Dediler ki : "**Ey NÛH.!** Bizimle tartıştın, hem de tartışmayı çok uzattın - çok mücadele ettin. Eğer doğru sözlü isen ; Hadi-durma, tehdit ettiğin **AZABI başımıza getir bakalım.!**"

11/33.34.

**NÛH** da dedi ki : "ONU SİZE, dilerse ancak ALLAH getirebilir ve SİZ ONU asla âciz bırakamazsınız. Eğer ALLAH sizi azdırmak isterse, benim ÖĞÜTLERİM size hiçbir etki etmez fayda vermez. O'ALLAH sizin Rabbinizdir ve ancak ONA döneceksiniz.."

**NOT ;** Bu âyetlerde, Hz.NÛH'dan bahsediliyor ve O'zamanki kâfirlerin durumu ile ilgili bilgilerden anlaşılıyor ki ; **inkârcı VARLIKLI kimselerin "AYAK TAKIMI.!"** dediği **GARİP** ve **FAKİR** olan kimseler Hz.NÛH'a inanmışlar.. Ayrıca ALLAH TEALÂ, CEZA'landırmak istediği kimselerin -> AZGIN'laşmasına İZİN verdiği ve sonunda da HELÂK ettiği - âyetten anlaşılıyor.

11/35.

Ey MUHAMMED.!. Yoksa SANA : "**KUR'AN-ı KENDİSİ UYDURDU.!**" mu diyorlar.? Onlara de ki : "Eğer BEN uydurmuşsam, Günahım-Suçum BANA aittir. Fakat BEN, sizin işlediğiniz günahlardan uzağım.."

11/36.37.

Ve **NÛH'a VAHY** olundu ki : "Artık ; SANA inananlardan başka bir kimse artık SANA İMÂN etmeyecektir. (Çünkü onlara İMÂN yollarını kapattık) Bu sebeple, onların yaptıkları şeyler için ÜZÜLME ve gözümüz üstündedir, **BİZİM emrettiğimiz gibi BİR GEMİ YAP** ve artık Zâlimler için, BANA müracaat etmekten **de sakın.!** Çünkü ONLAR, SU'da BOĞULACAK BİR MİLLET'tir."

**NOT ;** Hz.NÛH'a.s. tam 950-Yıl MİLLETİNİ UYARMIŞ, fakat İMÂNA getirememiş, Bu sebeple O'MİLLETE İMÂN YOLU KAPATILMIŞ. Yani KALPLERİ MÜHÜRLENMİŞ.. Bundan sonra İLAHİ BELÂ geleceği için, **ÜZÜLMEMESİ** Hz.NÛH'a hatırlatılıyor. Ayrıca, KENDİSİNE bildirildiği şekilde **BİR GEMİ YAPMASI** da emrediliyor ki, Bu gemiye gerekli MALZEMELERİN, MELEKLER tarafından getirildiğine dair, ve **MIH** denilen büyük **ÇİVİ'lerin** de gönderildiği EVLİYACA bildirilmiş.!

11/38.39.

Ve **GEMİ'nin** yapımı süresince, O'Milletin önde gelen kâfirleri ; **NÛH'un yanına** her uğradıklarında ALAY ediyorlardı ve NÛH'da : "**BİZİMLE şimdi ALAY ediyor eğleniyorsunuz fakat,** iyi bilin ki bir gün BİZ de sizinle elbette ALAY edeceğiz ve REZİL edici azabın kime geleceğini ve sürekli olan azabın da, KİME ineceğini yakında göreceksiniz." demişti...

11/40.

Nihâyet emrimiz gelip, SU'lar COŞUP yükselmeye başlayınca.!  
**NÛH'a : "Her yaratıktan ERKEK ve DIŞI olarak birer çift ve yasaklanmış olan kimseler hariç - âileni ve inananları da GEMİYE BİNDİR."** Demiştik..  
 Zâten, NÛH'la birlikte çok az kimse inanmıştı.

**NOT ;** Hz.NÛH'a.s. GEMİYİ TAMAMLADIĞI zaman, İLÂHİ emirle, bazı İNSANLARI Ve HAYVANLARI da GEMİYE bindirmiş ve GÖKLER ŞİDDETLİ YAĞMUR yağdırarak, YERYÜZÜ de yer altı suyunu yeryüzüne çıkararak - her taraf SU ile dolunca, GEMİ de hareket etmiş ve yolcularını, ALLAH'ın dilediği yere götürmüş..

11/41.

NÛH da onlara : "**ALLAH'ın ADIYLA GEMİYE BİNİN. (BİSMİLLÂHİ)** GEMİ'nin yüzüp gitmesi ve durması da, ALLAH'ın İZİNİ'yledir. Muhakkak ki RABBİM, çok bağışlayan ve merhamet edendir." Dedi.  
 11/42.

**GEMİ**, dağlar gibi DALGALAR arasından bunları götürürken NÛH da Geminin dışında kalmış olan oğluna : "**Ey OĞUL'cuğum.! SEN de, bizimle beraber gel. Kâfirlerle birlik olma.!**" diye seslendi.

11/43. (Bak-&gt; 5/54.âyete - TÜRK'ler Hk.)

**OĞLU da "BEN DAĞA sığınırım. DAĞ beni boğulmaktan kurtarır.!"** deyince **NÛH'da:** "**Ey OĞUL.!** Bugün ALLAH'ın ACIDIĞI kimselerden başka ONUN emrinden hiç kimse kurtulamayacaktır." demişti ve aralarına bir DALGA girdi - **OĞLU da boğulanlara karıştı..**

**NOT ;** Hz.NÛH'a inananlar arasında **KARISI** ve **OĞLU KENÂN** da varmış.. İnananlar arasında NÛN'un 3'OĞLU -> **HÂM, SÂM** ve **YÂFES** gemiye binmiş..  
**TÜRK soyu'nun -> YÂFES'ten türediği** rivâyet ediliyor... Bak-> 5/54.âyete.  
**DİNDE LÂNETLENMİŞ KADINLAR -** Bak-> 7/83. 37/134.135. 66/10->12.âyetlere.  
**ONLAR -> Hz.NÛH'un,a.s.ve Hz.LÛT'un,a.s. EŞ'leri ve EBÛ LEHEB'in karısı..**

11/44.

Nihâyet - Yere : "**SUYUNU ÇEK.!**" Göğe de : "**SENDE SUYUNU KES.!**" denildi ve sular çekildi - iş bitirildi. GEMİ, **CÛDİ'**dağının üzerine oturdu ve onlara :

→ "**ZULMEDEN KÂFİR MİLLET ALLAH'ın RAHMETİNDEN UZAK OLSUN."** Dendi.  
 11/45.

**NÛH**, (Kendi ailesini bağışlatmak ümidiyle) RABBİNE DUA ederek : "**Ey RABBİM.!** **OĞLUM da benim âilemdendi.** Muhakkak ki SENİN sözün ve vadin gerçektir ve SEN, hükmedenlerin en hayırlısısın" Dedi.  
 11/46.

**ALLAH da :** "**Ey NÛH.!** O, **senin âilenden sayılmaz.** Çünkü OĞLUN, çok kötü bir iş yapmıştır. Artık, **BİLMEDİĞİN** bir şeyi benden isteme. BEN SANA, câhillerden olmamanı tavsiye ederim." Dedi..  
 11/47.

**NÛH**, dedi ki : "**Ey RABBİM.!** Bilmediğim Hakkım olmayan bir şeyi, SENDEN istemekten yine SANA sığınırım. Eğer, BENİ bağışlamaz ve esirgemezsen, muhakkak ki BEN de zarara uğrayanlardan olurum."

11/48

Ve NÛH'a : "Ey NÛH.! SELÂMET'le ve BEREKET'le gemiden in.. SANA ve seninle beraber olup, soylarından başka MİLLETLER yetişecek olan insanlara da hayırlar - bereketler olsun ve onların içinden öyle ÜMMET'ler çıkacak ki ; BİZ ONLARI da bir zaman geçindireceğiz ve sonunda onlar da, **Bizim can yakıcı AZABIMIZA uğratılacaktır...**

**NOT ; Bak->** Hz.NÛH'a.s ile ilgili bazı bilgi ve belgeler Sûrenin sonunda. **HELÂK** -> insanların İNATÇI tutum ve davranışlarına bağlı bir **KADER'dir...** ALLAH TEALÂ'nın, **MİLLETLERİN AZABA UĞRATILACAGINI BİLMESİ!** ONLARA KÖTÜ KADER YAZMASININ SONUCU DEĞİL... İNSANLARIN, REFAH ve HUZURLU BİR YAŞAMA KAVUŞTUKTAN SONRA -> DİNİ AHLÂKİ ve ADALETİ BOZMALARI sebebiyle oluşuyor.. **Bak->** 6/44. 31/33. 35/5. 45/34.35. 46/20.âyetlere.!

11/49.

**Ey MUHAMMED.!** İşte bunlar GAYB'e ait haberlerdir. Bunları SANA VAHY'ediyoruz. Evvelce ne SEN ne de milletin bunları bilmezdi. Artık SABRET.. Çünkü İYİ SONUÇ, ALLAH'tan sakınanlarındır...

11/50-&gt;52.

**ÂD milletine de, kardeşleri HÛD'u gönderdik** ve ONLARA :

"**Ey Milletim.!** ALLAH'a KUL'luk edin. ONDAN başka İLÂH-TANRI YOK'tur. SİZ, ancak yalanlar uydurup - iftira ediyorsunuz.."

"**Ey Milletim.!** Bu işe karşılık, **sizden bir ÜCRET istemiyorum.** BENİM mükâfatım ancak BENİ yaratana aittir. Bunları DÜŞÜNÜP, niçin AKIL'lanmıyor'sunuz.? **Ey Milletim.!** Rabbinizden önce, **AF dileyin** ve sonra da **TÖVBE edin** ki, SİZE gökten bol-bol YAĞMUR yağdırsın ve kuvvetinize de - kuvvet katsın. Fakat, ALLAH'tan yüz çevirerek günahkâr olmaktan da sakının." dedi..

11/53.

**ONLAR da:** "Ey HÛD.! SEN bize, apaçık bir MÛCİZE getirmedi.! BİZ de senin sözünle - kendi Tanrılarımızı bırakacak değiliz ve SANA, **elbette inanacak da değiliz.**" dediler...

**NOT ; NÛH** milletin soyundan-> Peygamber Hz.HÛD'un **ÂD** milleti türemiş..

11/54.-&gt;57.

Ve : "Ey HÛD.! Tanrılarımızdan biri, SENİ fena çarpmış olmalı, demekten başka sözümüz de yoktur." dedikleri zaman - **HÛD'da** : "**BEN, ALLAH'ı şahit tutuyorum** ve SİZ de şahit olun ki ; sizin ALLAH'a eş-ortak koştüğünüz PUT'larınızla BEN ilişiği kestim. **Haydi.!** BANA, hepimiz TUZAK kurun ve hiçbir SÛRE de vermeyin. BEN yalnızca, benim ve sizin de RABBİ olan ALLAH'a güvendim, sığındım. Çünkü yeryüzünde, **KADERİ ONUN ELİNDE** olmayan hiçbir canlı yaratık yoktur ve muhakkak ki RABBİM doğru yolu gösterir. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki BENİMLE size gönderilen şeyleri **SİZE bildirdim.** Eğer RABBİM dilerse yerinize başka bir milleti de getirebilir ve SİZLER ONA asla bir ZARAR veremezsiniz.. **Çünkü RABBİM, her şeyi görendir - gözetendir.**" demişti...

11/58.

**Emrimiz gelince HÛD ile onunla birlikte inananları da Rahmetimiz gereği kurtardık ve bunları da, çetin bir azaptan korumuştuk..**

11/59.60.

İşte - **ÂD milleti** böyleydi.! Rablerinin âyetlerini bile-bile inkâr edip, Peygamberlerine kafa tutan ve **her inatçı ZORBANIN emrine uyan bir millettir**. ONLAR, bu **dünyada LÂNET'e** uğradılar ve KİYÂMET'te de **LÂNET'e** uğrayacaklar. Bilin ki, **ÂD milleti**, onları yaratan RAB'lerini İNKÂR etti. Bilin ki, **HÛD'un milleti ÂD**, ALLAH'ın rahmetinden de uzak kaldı..

**NOT ;** Anlaşıyor ki ; ALLAH TEALÂ tarafından görevlendirilen kimseler, insanlardan asla bir menfaat beklemiyor ve istemiyor. Buna mukabil, dünya üzerindeki **DİN ADAMLARININ ÇOĞUNLUĞU, ücretsiz bir iş yapmıyor.! Hattâ ;** Hıristiyan KİLİSELER için her ay sürekli olarak, maaşlardan kesintiler yapıyor ve daha kim bilir nerelerden, ne kadar gelirleri var.? **LÂNET = ALLAH TEALÂ'nın gazâbına uğramak ve âhirette CEHENNEME girmek'tir.**

11/61.

**SEMÛD Milletinde de kardeşleri SÂLİH'i gönderdik** ve dedi ki : **"Ey Milletim.! ALLAH'a KUL'luk edin. ONDAN başka İLÂH-TANRI YOK'tur. SİZİ yeryüzünde yaratıp-yaşatıp ve orayı İMÂR etmenizi dileyen O'DUR. O'ndan başışlanma dileyin sonra ONA TÖVBE edin. Çünkü RABBİM, kullarına çok yakın ve DUA'ları kabul edendir.."**

11/62.

ONLAR da : **"Ey SÂLİH.! SEN, bundan önce aramızda bulundun ve hakkında iyi ümitler beslediğimiz birisiydin ve şimdi SEN BİZİ, ATALARIMIZIN TAPTIKLARINDAN uzaklaştırmak mı istiyorsun? BİZ, senin bu davetinden şüphe ve endişe içindeyiz.! deyin,**

11/63.64.

**SÂLİH de : "Ey Milletim.! Eğer Rabbimden bir kanıtım olup ve BANA Peygamberlik de verilmişse ve buna rağmen BEN de ONA, İSYAN edersem, BENİ ALLAH azabından kim korur - kim kurtarır.? O'zaman, SİZ de bana zarardan başka bir şeyi artıramaz'sınız.! Ey Milletim.! İşte - ALLAH'ın ŞU DİŞİ DEVE'si BİR MÛCİZE'dir. Sakın ona dokunmayın da, bırakın yeryüzünde otlasın ve gezsün. Aksi halde SİZ, yakında büyük bir AZABA uğrarsınız."** demişti.

11/65.

Buna rağmen ONLAR, ayaklarını keserek DEVE'yi öldürdüler. **SÂLİH de ONLARA : "Yurdunuzda, 3-GÜN daha kalın - yaşayın, ve bu SÖZ, yalan olmayan bir kesin bir sözdür.!"** dedi..

**NOT ;** Âyetlere ve Rivâyete göre - İnkârcular Hz.SÂLİH'den önce bir MÛCİZE göstermesini istemişler ve ancak mucizeyi görünce kendisine inanacaklarını söylemişler. Hz.SÂLİH'de, Rabbine DUA edip bir Mûcize göstermesini istemiş ve hemen insanların gözlerinin önünde **ORADAKİ KAYALARIN İÇİNDEN CANLI BİR DEVE ÇIKMIŞ.!** Bu DEVE, diğerleri gibi dolaşmaya - yemeye - içmeye başlamış ve kâfirler bu mucizeyi görmelerine rağmen - azgınlıkları artmış ve deveyi kesip - öldürmüşler. PİŞMAN da olmuşlar fakat, bir işe yaramamış.. **Bak-> 54/27->31. ve 91/13->15.âyetlere.**



11/66.

**Emrimiz gelince ; SÂLİH ile onunla beraber olan inananları da, rahmetimizle KURTARDIK ve O'ğünün âfetlerinden korumuştuk.** Muhakkak ki RABBİN, çok güçlüdür ve pek üstündür...

11/67.68.

Ve zâlimleri O'GÜN **korkunç bir SES** yakaladı ve onlar da, yurtlarında DİZ ÇÖKMÜŞ bir halde YOK oluverdiler.! **ONLAR da** sanki, orada hiç oturmamış yaşamamışlar gibi oldu.! Bilin ki SEMÛD milleti, RABLERİNİ gerçekten inkâr etmişti. Bilin ki SEMÛD milleti, ALLAH'ın Rahmetinden uzak kaldı...

**NOT ; 11/67. ve Bak-> 54/23.->31.KORKUNÇ BİR SES ile - HELÂK edilmek ve 51/43->45.SEMÛDU yıldırım çarptı. ve 69/4->6.SEMÛD, zorlu bir sarsıntı ile âyetlerinden anlaşılan, ŞİDDETLİ BİR SES olan yıldırımlarla beraber DEPREM, SEMÛD'a gönderilen belâdır. ve 29/40.âyette-> belâların çeşitleri sayılmış.**

11/69.70.

Andolsun ki elçimiz olan MELEK'ler, İBRAHİM'e de müjde ile gitmişler ve ONA : "**SELÂM SANA.**" demişlerdi. İBRAHİM de : "**SIZE de SELÂM.**" dedi ve hemen kızartılmış bir BUZAĞI getirdi. Bunların YEMEĞE el uzatmadıklarını görünce bunların halleri ve davranışları İBRAHİM'in hoşuna gitmedi ve ONUN **KORKTUĞUNU** gören MELEK'ler : "**KORKMA.! BİZ, LÛT KAVMİNE GÖNDERİLDİK.**" dediler..

11/71. (Bak-> 19/49.)

Ayakta duran ve bu sözleri duyan İBRAHİM'in KARISI GÜLDÜ ve **BİZ de ona, İSHÂK'ı ve ardından da YÂKUB'u müjdeledik.!**

11/72.

İBRAHİM'in karısı dedi ki : "**Eyvahlar olsun.!**

**BEN bir KOCAKARI oldum ve kocam da ihtiyarlamışken, ÇOCUK mu doğuracağım.? Bu, gerçekten şaşılacak bir şey.!**"

11/73.

MELEK'ler de : "**Ey ev halkı.! ALLAH'ın RAHMETİ ve bereketi üzerinize olmuşken, ALLAH'ın işine mi şaşıyor'sunuz.? ALLAH, HAMD'e = övülmeye lâyıktır ve çok şerefli dir.**" dediler..

11/74.75.

İBRAHİM'in korkusu geçip de müjde kendisine ulaşınca, **LÛT kavmi hakkında, meleklerle tartışmaya girişti...**

Çünkü İBRAHİM, gerçekten çok içli - çok yumuşak huylu ve kendisini ALLAH'a vermiş bir kimseydi...

11/76.

MELEK'ler de : "**Ey İBRAHİM.! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin AZABI geldi ve onlara gelen BELÂ asla geri çevrilemez.**" dedi.

**NOT ; Bu âyetlerde, Hz.İBRAHİM,a.s, ile ilgili bilgiler verilmiş ve 1.Gelen Meleklerin, Hz.CEBRÂİL,a.s Hz.MİKÂİL.a.s.ve Hz.İSRÂFİL.a.s. olduğu, 2.O'sırada Hz.İBRAHİM'in 120 yaşında ve eşi Hz.SÂRE'nin 90 yaşında olduğu, 3.Hz.İBRAHİM,a.s,99'yaşında iken 1.Eşi Hz.HÂCER'den --> Hz.İSMÂİL'doğmuş, ve İSMÂİL'den 13'yıl sonra da, 2.Eşi Hz.SÂRE'den de-> Hz.İSHÂK' doğmuş, 4.Hz.YÂKUP'a.s, Hz.İSHÂK'ın oğludur ve Hz.İBRAHİM'in torunu oluyor..**

11/77. (Bak-> 15/57->73.âyetlere)

Ve **Elçilerimiz LÛT'a geldikleri zaman** - LÛT çok ÜZÜLDÜ, gönlü daraldı ve : "**BU, ÇOK ÇETİN BİR GÜN'dür.**" dedi...

11/78.

**LÛT HALKI** koşarak LÛT'un yanına geldi.! ONLAR, daha önceden de **KÖTÜ** işler yapmaktaydı ve LÛT, 2-Kızını onlara göstererek, ONLARA : "**Ey Kavmim.! İşte benim KIZLARIM. Bunları alın.! Kızlarım, sizin için daha TEMİZ'dir. ALLAH'tan korkun ve BENİ de misafirlerimin yanında REZİL etmeyin.!**

**İçinizde, AKLI başında bir ADAM yok mu.?"** deyince,

11/79.

ONLAR da : "**BİZİM, senin kızlarında gözümüz yoktur, ve andolsun ki SEN, bizim ne istediğimizi biliyorsun.!**" dedi,

11/80.

LÛT da : "**KEŞKE, size yetecek bir GÜCÜM olsa veya sağlam bir yere sığınabilseydim.!**" dedi...

11/81.

MELEK'ler de : "**Ey LÛT.! BİZ, Rabbinin elçileriyiz. ONLAR SANA asla dokunamayacak. SEN gecenin bir vaktinde, âilenle beraber yola çık. KARIN hariç kimse geride kalmasin.! Çünkü, ONLARA gelecek AZAP mutlaka karına da isabet edecektir. ONLARA isabet edecek azabın vakti - sabah vaktidir. Gün doğması - sabah vakti, çok yakınlaştı değil mi.?"**

**NOT ; Hz.LÛT'un milletinde-> SAPIK CİNSEL İLİŞKİ** yaygınlaşmış ve dünyada sadece onlar, bu kötü işte haddi çok aşmış ve kadınları bırakıp **ERKEKLERLE cinsel ilişkilerde bulunuyorlarmış.** Eskilerin İBNE - PUŞT dedikleri ve bu günlerde de **GAY, LEZBİYEN** v.s. isimlerle çeşitlenen sapıklıklar giderek çoğalmaktadır.. Âhir zamanda, **HER ÇEŞİT AHLÂKİ** ve **NEFSİ HADDİ AŞMALARA, ALLAH TEALÂ'nın SABRİ tükendiği zaman** -> KİYÂMETİ koparacağı muhakkaktır.. **Bak->7/187.Yerin ve Göklerin maddi-mânevi ağırlığı kaldıramayacağı O'saat.**

11/82.83.

Emrimiz gelince, O'yerlerin altını üstüne getirdik ve üstüne de, Rabbinin katından **İŞARETLİ** yığın-yığın sert **TAŞ'ları yağdırdık. Bunlar - ZALİMLERDEN HİÇBİR ZAMAN UZAK OLMAYACAK'tır..**

11/84.->86. (Bak-> 83.SÛRE başında bilgi var.!)

**MEDYEN** halkına da kardeşleri **ŞUAYB'ı** gönderdik. ONLARA :

"**Ey Milletim.! ALLAH'a KUL'luk edin. ALLAH'tan başka bir TANRI'nız YOK'tur. ÖLÇÜ ve TARTI'yı EKSİK YAPMAYIN.!**

Doğrusu BEN, **sizi refah ve BOLLUK içinde görüyorum.!**

Ve SİZİ kuşatacak bir AZAP gününün gelmesinden korkuyorum.!"

"**Ey Milletim.! ÖLÇÜ ve TARTI'yı ADALETLE YAPIN ve kimsenin hakkını yemeyin ve yeryüzünde BOZGUNCULUK yapmaya çalışmayın. Eğer inanmışsanız, ALLAH'ın bıraktığı KÂR sizin için daha iyi daha hayırlıdır ve **BEN sizi ALLAH azabından koruyamam.**" dedi.**

11/87.

ONLAR da : "**Ey ŞUAYB.! BİZE, Atalarımızın taptığı PUT'ları bırakmamızı emreden ve mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmamızı engelleyen yoksa SENİN NAMAZ'ın MI.? halbuki SEN önceleri, halim selim ve akli başında bir adamdın.!"** dediler.

11/88.

**ŞUAYB** da ONLARA : "Ey Milletim.! Eğer Rabbimden bir delilim var ve BANA güzel rızık vermişse, BEN de ONA İSYAN edebilir miyim.? Sonra, SİZE YASAK ettiğim şeylere, kendim aykırı olarak hareket edemem ki. SİZİ, gücümün yettiği kadar ISLAH etmeye çalışıyorum. **BAŞARIM, ancak ALLAH'ın YARDIMIYLA'dır..**

Ve BEN, yalnız ONA güveniyor ve yalnız ONA yöneliyorum."

11/89.90.

"Ey Milletim.! BANA OLAN DÜŞMANLIĞINIZ, NÛH milletinin veya HÛD milletinin veya SÂLİH milletinin başlarına gelen BELÂ'ların bir benzerini, sakın SİZİN de başınıza da getirmesin.!

Çünkü LÛT milleti de, sizden çok uzak değildir...

Ve Rabbinizden başışlanma dileyin. Sonra da ONA TÖVBE edin. Muhakkak ki RABBİM çok merhametlidir ve çok sevendir." deyince,

11/91.

Dediler ki : "Ey ŞUAYB.! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde, SENİ cidden zayıf-âciz görüyoruz. Eğer KABİLEN olmasa SENİ mutlaka taşla öldürürdük. Zaten SEN bizden üstün değilsin"

11/92.93.

**ŞUAYB** da onlara : "Ey Milletim.! KABİLEM sizin için ALLAH'tan daha mı değerli ki, ALLAH'ın emrine yüz çeviriyor'sunuz.?

Hiç şüphe yok ki RABBİM, bütün yaptıklarınızı bilmektedir...

**Ey Milletim.!** Elinizden geleni yapın, BEN de elimden geleni yapmaktayım. Yakında, REZİL edici AZABIN kime geleceğini ve kimin YALANCI olduğunu, elbette görüp - anlayacaksınız.!

Bekleyin, doğrusu BEN de sizinle birlikte bekliyorum." demişti.

11/94.

Emrimiz gelince, ŞUAYB ile beraberindeki İNANANLARI, katımızdan bir RAHMET olarak KURTARDIK.

İnatçı zâlimleri de, bir ÇİĞLİK, korkunç bir ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar..

11/95.

ONLAR - sanki yurtlarında hiç YAŞAMAMIŞ gibi oldular.!

Bilin ki ; SEMÛD milleti ALLAH'ın Rahmetimden nasıl uzaklaşmışsa MEDYEN milleti de, böylece uzaklaşmış oldu..

**NOT ;** Hz.İBRAHİM'in a.s. SOYU olduğu anlaşılan MEDYEN milletine Hz. ŞUAYB, Peygamber olarak gönderilmiş - bu millet de Peygamberlerine uymadıkları ve HİLE ve SAHTEKÂR işlerde haddi aşmaları üzerine HELÂK ile yok edilmişler.. Bak-> MEDYEN milleti, 7/85->92. 15/78.79. 26/176->190. 28/22->28. 29/36.

11/96.97.

Andolsun ki, MÛSÂ'yı da apaçık bir delil ve mucizelerimizle, FİRAVUN ve milletine göndermiştik. Fakat ONLAR da Firavunun emrine uydular. Halbuki, Firavunun emri doğruyu göstermiyordu.

11/98.

**FİRAVUN**, Kıyâmet günü de milletine **ÖNCÜ'lük** edecek ve onları **CEHENNEME** götürecektir. Gidecekleri yer, ne kötü bir yerdir.!

11/99.

**ONLAR**, hem bu **DÜNYA** için - hem de **ÂHİRET** için **LÂNET**'lendiler. Bu **ÖDÜL**, ne kötü bir ödüdür.!

**NOT ; Milletlerin en başındaki insanı**, muhakkak ki **ALLAH TEALÂ** seçmekte.. Ve buna pek çok insan inanamaz. **CENNETE CEHENNEME** lâayık olan kimselerin, en baştaki insanın önderliğinde gönderileceği - bu âyetten anlaşılıyor... İranlı Şeyh **SÂDÎ** : "**ALLAH, SEVDİĞİ BİR MİLLETİN BAŞINA ŞEFKATLİ MERHEMETLİ BİR PADİŞAH VERİR. Ancak, ÂLEMİ VİRANEYE ÇEVİRMEK İSTERSE, SALTANATI BİR ZÂLİMİN PENÇESİNE TESLİM EDER.!**" buyurmuş.. **Bak->** **BOSTAN** isimli kitabında. Fakat **ALLAH TEALÂ** merhametli olduğu için, dünyanın da **CENNET** gibi olmasını dilemiş Peygamberler ve gerekli Kitaplar göndermiş. **Buna rağmen insanların ÇOĞU, ne hikmetse, her zaman dünyayı CEHENNEME çevirme yolunu tutuyor ve FİRAVUN** gibi olan insanlar, **ŞEYTANLAŞMIŞ** ve **LÂNETLENMİŞ** cehennemliklerdir.

11/100.

**Ey MUHAMMED.!** İşte bu anlattıklarımız, şehirlerin başından geçen olaylardır. **O'sehirlerden, henüz HARABE'leri ayakta duranlar var ve kimi de biçilmiş ekin gibi yok olmuştur...**

11/101.102.

**BİZ onlara zulmetmedik.** Fakat **ONLAR** kendilerine zulmettiler..

Rabbinin emri onlara geldiği zaman, **ALLAH'ı** bırakıp da, **TANRI** olarak taptıkları - **PUT**'ları onlara bir fayda vermedi ve onların zararını artırmaktan başka bir işe yaramadı...

Ve **RABBİN**, zulmeden şehirlerin halkını yakalayınca, bu şekilde **YAKALAR** ve yakalaması muhakkak ki pek elemlidir ve pek çetindir.

11/103.

İşte bunlarda, âhîret azabından korkanlar için elbette **ibretler** vardır. **O'gün**, bütün insanların bir araya toplanacağı gündür.. Ve **O'gün**, bütün yaratılanların hazır bulunacakları bir gündür...

11/104.

**BİZ O'GÜNÜN GELMESİNİ ancak AZ BİR ZAMANA KADAR ERTELERİZ.!**

**NOT ; ALLAH TEALÂ** burada ; Kıyâmet gününün gecikmesinin mümkün olduğuna işâret ediyor. Çünkü **İLÂHÎ HÜKÜMRANLIK** - elbette sınırlı ve şartlı olamaz. **ALLAH TEALÂ** dilerse Kıyâmet vaktini önceye veya sonraya değiştirebilir. Bu sebeple Hz.**MEVLÂNA** ; "**ALLAH, DÜNYANIN DURDUKÇA DURMASINI İSTER**" buyurmuş..

11/105.

**O'gün** geldiği zaman, **ALLAH'ın İZİNİ** olmaksızın kimse konuşamaz.. **O'gün** onlardan bir kısmı **BAHTSIZ** ve bir kısmı da **MUTLU**'dur...

11/106.107.

**BAHTSIZ** - talihsiz olanlar **CEHENNEM** ateşindedirler. Orada, onların inleyerek nefes alıp vermeleri ve feryatları vardır.!

**RABBİNİN DİLEĞİ** ile, göklerle yeryüzü durdukça,

**ONLAR** orada, sonsuza kadar kalırlar...

11/108.

**BAHTİYAR** - Mutlu olanlara gelince, **bunlar da CENNET'lerdedir. RABBİNİN DİLEĞİ** ile, göklerle yeryüzü durdukça BUNLAR burada sonsuza kadar kalırlar ve bu, bitmez tükenmez bir lütuftur.

**NOT** ; AF'fı seven ALLAH TEALÂ - cehennemdekiler cezalarını tamamladıktan sonra dilerse onları da başışlayacaktır - anlamı var bu âyetlerde.. Buradaki gökler ve yer - DÜNYA ve DÜNYANIN GÖKLERİ değil. **14.İbrâhim sûresi/48.âyette** bahsedilen-> **DEĞİŞTİRİLMİŞ GÖKLER** ve **YER'e** - işaret var..

11/109.

**Ey MUHAMMED.!** PUT'perestlerin taptıkları işin SAPIK olduğundan artık şüphen kalmasın. Önceki atalarının taptığı Putlara tapan kimselerin CEZASINI, BİZ de eksiksiz olarak vereceğiz.!

11/110.

Ve Andolsun, **MÛSÂ'**ya da KİTAP vermiştik ve onlar da O'KİTAPTA ayrılığa düşmüşlerdi. **Eğer Rabbinin verilmiş bir SÖZÜ olmasaydı,** ONLAR hakkında çoktan hüküm verilmiş olurdu.!. Muhakkak ki ONLAR, KUR'AN hakkında da, kuvvetli bir şüphe - endişe içindedirler...

11/111. (Bak-&gt; 10/27.)

Muhakkak ki **RABBİN, ONLARIN YAPTIKLARINA da TAM BİR KARŞILIK VERECEK.!** Çünkü RABBİN, onların yaptıklarını elbette biliyor.

**İLÂHİ ADALETE GÖRE ;**

Bak-&gt; 4/25.âyette - HÜR OLMAYAN - KÖLE ve CARİYE'lere,,, -&gt; 1/2 CEZA..

Bak-&gt; AKLI BAŞINDA olan ve KENDİSİ HABERDAR EDİLEN'lere,-&gt; TAM CEZA..

Bak-&gt; KISÂS-&gt; 2/178.179. 4/79. 5/45. 10/27. 11/111...-&gt; TAM CEZA..

Bak-&gt; 33/30-&gt;32.MAKAM, MEVKİ SAHİP'lerine ve ÂLİM'lere,,-&gt; 2-KAT CEZA.

Bak-&gt; 4/85. 16/25.88.KÖTÜLÜĞE SEBEP veya ARACI olanlara,-&gt; CAZA'dan PAY.

Bak-> 33/5.âyete -> AKILSIZ ve BİLGİSİZ ve KASIT'sızlara-> **CEZA YOK....**

11/112.

**Ey MUHAMMED.!** Artık, **SANA** nasıl emredildiyse, öylece dosdoğru hareket et. Beraber bulunan ve **TÖVBE** etmiş olanlar da SANA uysun. **TAŞKINLIK** yapmayın çünkü ALLAH yaptıklarınızı görüyor.

**NOT** ; Rivâyete göre ; KUR'AN-ı KERİM'de Hz.MUHAMMED'sav hakkında inen âyetlerin en şiddetli ve etkilisi BU 112.âyet. Çünkü Hz.PEYGAMBER bu âyet sebebiyle : "**BENİ HÛD SÛRESİ KOCATTI - İHTİYARLATTI.!**" demiş...

11/113.

Ve Zulmedenlere de yakınlaşmaktan sakının.!. Sonra ATEŞ, size de dokunur ve sizin, ALLAH'tan başka **DOST'**unuz **YOK'**tur. Sonra sizler de **YARDIM** da göremezsiniz.

11/114.

Ve **Gündüzün 2-Ucunda** ve gecenin de gündüze yakın zamanlarında **NAMAZ** kıl. Doğrusu, **İYİLİK'ler -> KÖTÜLÜK'leri YOK EDER..** Bu, **ÖĞÜT** kabûl edenlere bir öğüttür...

**NOT** ; TEFSİR edenlere göre - 114.âyette işaret edilen NAMAZ'lar ; Gündüzün 2-Ucundakiler - **SABAH** ve **ÖĞLE** ve **İKİNDİ NAMAZLARI** oluyor. Gecenin - gündüze yakın zamanları da - **AKŞAM** ve **YATSI NAMAZLARI**'dır. **İYİLİKLER** kelimesi - PEK ÇOK FAYDALAR anlamında olup; NAMAZ'ın kötülükleri engelleyeceği ve daha başka pek çok faydaları olduğuna - işaret edilmiş...

11/115.

**SABRET. ALLAH**, iyi davrananların mükâfatını elbette zâyi etmez.

11/116.

**Sizden öncekilerin ÖNDER'leri**, yer yüzünde bozgunculuğa, niçin engel olmadılar.? **ONLARDAN kurtardıklarımız pek azdır..** Kendilerine verilen NİMET, REFAH ve BOLLUK'lara karşı **HAKSIZLIK** eden zâlimler, zevklerinin peşine düştüler ve **SUÇLU** oldular...

11/117.

Ve **RABBİN, Şehirlerin - Kasabaların halkı ISLAH** olmuşken, **haksız yere onları asla helâk ile yok etmez.** (cezalandırmaz)

11/118.119.

Eğer **RABBİN** dileseydi, **insanları bir tek ÜMMET-MİLLET** yapardı fakat yapmadı ve **ONLAR**, ihtilâfa düşmeye devâm edeceklerdir.! **RABBİNİN merhamet ettiği kimseler hariç**, aslında onlara bunun için **İZİN** vermiştir ve **RABBİNİN : "Andolsun ki Cehennem hep insanlar ve cinler'le dolduracağım."** sözü yerine gelecektir.

**NOT** ; Bu âyet müteşâbih ve açıklanması gerekiyor. Çünkü yanlış anlaşılma ihtimali var. Aslında ALLAH TEALÂ, yarattıklarının asla sıkıntıya bile girmesini istememekte ve ayrıca Cennetlere girmesini istemektedir. **Bak-> 8/67.SİZLER, GEÇİCİ DÜNYA MALINI İSTİYORSUNUZ. HALBUKİ ALLAH, SİZİN ÂHİRETİ KAZANMANIZI İSTİYOR.**..buyurmuş ve insanların iradesine bırakmış.. **"Andolsun ki CEHENNEMİ, hep İNSAN ve CİN'le dolduracağım."** sözünün Anlamı; İnsanların çoğu bile-bile günahlar işliyorlar, **"ALLAH'tan korkuyoruz.!"** diyorlar - fakat **korkmuyorlar** + emirlere uymuyorlar ve DİNDE keyfi olarak yeni-yeni icatlar-**BİD'ÂT**'ler çıkarıyor - dini ve insanları saptırıyorlar. İşte - **HADDİ AŞANLARLA CEHENNEMİ DOLDURACAĞIM** - anlamındadır..

11/120.

Peygamberlerin başlarından geçenleri **anlatmamız**, SENİN gönlünü yatıştırıp - sağlamlaşmasını sağlar. Böylece SANA gelen gerçek, inananlara da öğüttür ve uyarıcı bir hatırlatmadır..

11/121.122.

Ve İNANMAYAN kimselere de ki : **"SİZ, elinizden geleni yapın, BİZ de yapıyoruz ve bekleyin, BİZ de bekliyoruz.!"**

11/123.

**Göklerin ve yerin GAYB'ını bilmek yalnız ALLAH'a aittir...** Bütün işler ONA döner. Öyleyse yalnız ONA KUL'luk et ve GÜVEN. Ve **RABBİN, yaptıklarınızdan gâfil - habersiz değildir...**

-----\*\*\*\*\*-----  
**Sadakallâhül'azîm.**

Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

**Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.**

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun.

## **BİR AÇIKLAMA ve BİR BELGE ;**

11.HÛD Sûresinde Hz.HÛD,a.s, ve onun milleti olan ÂD'milleti olaylarından bahsediliyor ve bu olaylara bağlanması için önce, 11/25->49.âyetlerde, Hz.NÛH'a ait olayların özeti verilmiş. Hz.NÛH'un GEMİSİ insanlık tarihine geçmiş, en önemli dini olaylardan biridir ve bu olay için insanlar birçok SAPIK SENARYOLAR üretmiş.! Ancak, KUR'AN-ı KERİM'de yazılı olan bu ve benzeri DİNİ OLAYLAYLARIN GERÇEK AÇIKLAMALARI -> ancak HADİS ve Hz.MEVLÂNA'r.a, gibi büyük Evliyâların kitaplarında bulunuyor. Bu sebeple, Evliyâların açıklamaları haricindeki hayâli bilgiler -> değersizdir..

Hz.NÛH'un GEMİSİ - hakkında, ilgili âyetlerde ;

- \* GEMİ'nin su üzerinde kaç gün kaldığına.? veya
  - \* GEMİ'nin neyle - nasıl çalıştığı ve
  - \* GEMİ'nin nereye gittiğine dair kesin bir bilgi yok. Fakat ;
- 1.Gemideki insanların sıcak yemek ve ekmeğe yediklerine dair rivâyet var. M.Hamdî YAZIR tefsirinde GEMİNİN BUHARLI KAZANLA YÜRÜDÜĞÜNE işâret etmiş ve bu kazandan YEMEK pişirme işlerinde de yararlandırdığını gösteriyor. Çünkü ; 40.âyetteki TENNÛR = TANDIR = Ekmek-yemek fırını anlamı taşıyor.
  - 2.Başka âyetlerde ; ÖNCEKİ MİLLETLER SİZDEN DAHA KUVVETLİYDİ.! Sözü var ve Anlamı ; TEKNOLOJİDE, önceki milletlerin ileri seviyesine işârettir..
  - 3.Ayrıca Medeniyet-Teknik-TEKNOLOJİ, ALLAH TEALÂ katında sınırsızdır ve ALLAH'ın dilediği miktarda ve zaman içerisinde insanlara ya verilmiş veya keşfettirilmiştir. Çünkü ;
  - 4.İLÂHİ TASARRUF, KENDİ MUTLAK HÜKÜMRANLIĞINI -> İNSANLARDAN GİZİYOR.. ve Gizlilikler, bazı sebepler yaratılmak suretiyle SEBEPLERE BAĞLANIYOR.
  - 5.Bu sebeplerle, GEMİNİN BUHARLI KAZANLA YÜRÜTÜLMESİ akla uygundur veya
  - 6.Geminin daha MÜKEMMEL bir Teknolojiyle donanımlı olması da mümkün..
  - 7.Çünkü, GEMİ AHŞAPLARINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN MIHLARIN = ÇİVİLERİN, CENNETTEN GETİRİLDİĞİNE dâir bilgiler de var..

## **CEHENNEMİN HEP İNSAN ve CİN'lerle DOLDURULACAĞI .!**

Bak->11/119. 32/13. 50/30. Bu İlâhi Söze kanıt olarak ; âhir zaman insanını tarif eden, Hz.ALİ'nin'r.a, aşağıdaki sözleri - yukarıdaki söze kanıttır :

Hz.ALİ'r.a, bir CENAZE gömülürken orada bulunuyordu ve ölünün akrabaları orada yüksek sesle AĞLAMAYA başlayınca, onlara şöyle söylediği rivâyettir :

"Ne diye ağlıyorsunuz.? ALLAH'a yemin ederim ki bunlar eğer ; KENDİ ölümlerinden sonra görecekleri FECİ manzarayı görmüş olsalardı, bu ölümlerini unuturlardı.! ÖLÜM ELÇİSİ, bir gün bunları da, teker-teker alıp götürecekti ve tek bir fert bile kalmayacaktır... Ey İNSANLAR.! ÂHİRET için çalışmadan ÂHİRETİ UMAN - emeller peşinde koşup, TÖVBE ETMEYİ GECİKTİREN - dünyayı sevmeyen kimselerin diliyle dünyadan bahseden, fakat DÜNYAYI SEVENLER GİBİ ÇALIŞAN - kendisine verilene doymayan, VERİLMİYİNCE de SIZLANAN - verilene şükretmediği gibi, DAHA da İSTEYEN - kendi yapmadığı şeyleri, BAŞKALARINA EMREDEN ve kendi yaptığı şeyleri de, BAŞKALARINA YASAKLAYAN - SALİH kimseleri sevdiğini söyleyip ONLARA BENZEMEYE ÇALIŞMAYAN - KÖTÜ kimseleri sevmediği halde, ONLARDAN YANA OLAN - kesin bilgilere uymayan ve ZAN veya TAHMİNLERE KAPILAN - Zenginleşince AZGINLAŞAN ve baştan çıkan ve HASTALANINCA SIZLANIP-YAKINAN - Fakirleşince, ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜP GEVŞEYEN - ALLAH'ın bol nimetlerine kavuşunca, GÜNAHLAR İÇİNDE YÜZEN - SAĞLIĞA Şükretmeyip BELÂYA Sabretmeyen - ÖGÜT ve İKAZLARDAN hiç etkilenmeyen ve ÖLÜMLE KORKUTULDUĞU zaman, sanki BAŞKALARINA SÖYLENİYORMUŞ gibi davranan, ve BÖYLE KİMSELER gibi OLMAKTAN SAKININ.....

GÜN GELİR, İSLÂM dininin yalnız ADI ve KUR'AN-ı KERİM'in de yalnız YAZISI kalır.! KİŞİ bilmediği şeyi sorup-öğrenmekten ve kendisine sorulan kimse de "BİLMİYORUM." demekten utanmasın... O'GÜN CAMİLERİMİZ CEMÂATLE DOLAR fakat, İÇİNİZ ve DIŞINIZ HİDÂYETTEN - DOĞRULUKTAN YOKSUN'dur ve GÖK KUBBE ALTINDAKİ KİMSELERİN EN KÖTÜSÜ de -> DİN ADAMLARINIZ'dır.. "" "

-----\*\*\*\*\*-----