

## 29 - **ANKEBÛT** Sûresi ; 69 âyet.

**ANKEBÛT = ÖRÜMCEK** - anlamında. Sûre MEKKE'de inmiş...

**29/41.âyette - Kâfir ve Müşriklerin işlerinin örümcek ağı gibi ÇÜRÜK-Zayıf** olduğuna işaret edilmesi sebebiyle - bu sûreye bu isim verilmiş...  
Sûrede ayrıca Hz.NÛH'a.s. Hz.LÛT'a.s. Hz.İBRAHİM.a.s Hz.ŞUAYB.a.s.dan da bahsedilmiş. 40.âyette bu kavimlere gönderilen felâketlerin çeşitleri var.

**29/14.âyette - Hz.NÛH'un ömrünün 950 yıl** olduğu belirtilmiş...  
**29/64.âyette - DÜNYA** hayatının - ÂHİRETe hayatına göre çok DEĞERSİZ olduğu,  
**29/65.66.âyetlerde - DARDA-ZORDA** kalan insanların ALLAH'a yalvardıkları ve **SELÂMETE erince**, yine eski sapık inançlara döndükleri belirtilmiş.

**29/53.âyette - CEZA** vermeden önce - SÛRE-MÛHLET verildiği ve sonunda da ;  
**BELÂ ve AZAB'ın, Farketmeden-Ansızın geleceği** bildirilmiş.

**20.CÛZ.-> 21.CÛZE** geçiş 46.âyette

**BismillâhirRahmânirRahîm.**

Esirgeyen başıslayan ALLAH adıyla.

**29/1.** (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi.)

**ELİF, LÂM, MİM...**

**29/2.**

İNSANLAR sadece : "**İNANDIK!**" demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin **SINAV'lardan** geçirilmeyeceğini mi SANIYOR'lar.?

**29/3.**

Andolsun **BİZ**, onlardan öncekileri de SINAV'lardan geçirmiştik.  
**ALLAH**, elbette DOĞRU kimseleri ortaya koyacak ve **YALANCI'ları** da mutlaka ortaya çıkaracaktır...

**29/4.**

**Yoksa KÖTÜLÜK YAPAN'lar, BİZ'den kaçıp - kurtulacak'larını mı SANIYOR'lar.?** Ne kadar yanlış ve KÖTÜ HÜKÜM veriyorlar.!

**NOT ; Kesin olarak açıklanmış ki ; İNSAN'ların GERÇEK İNANÇ ve İMÂN'ları, ORTAYA ÇIKARILANA KADAR ve ÖLÜNCEYE KADAR İLÂHİ SINAV'lardan GEÇİRİLİYOR.** ALLAH TEALÂ'nın **MEKRİ** = İNSANI ŞAŞIRTARAK SINAMASI, çeşitli şekilde ve DİNİ derecelerde insanlar YÜKSELDİKÇE -> SINAV ağırlaşarak devam ediyor.!  
Bu sebeple en ağır sınavları PEYGAMBER'ler geçirmiş ve buna örnek ;  
**Hz.EYYUB'un'a.s, SINAVI'dır, Bak-> 21/84.-> âyetlerde açıklama var.!**  
BİR İNSAN'nın İMÂNI için yapılan SINAV'lardaki MAKSAT ;  
**1.KİME ve NEYE İMÂN ettiği.?** **2.HAS MI, ÂDİ Mİ kalitesinin NASIL OLDUĞU.?**  
**3.İMÂNI -> HANGİ ŞEYLE DEĞİŞTİRECEĞİ -> SATIŞ FİYATI'nın NE OLDUĞU.?**  
Gibi hususlar, ayrıca **ŞAHİT'lerle de TESPİT** ediliyor ki - O'KİMSE artık, âhirette **BAHÂNE'ler** ortaya atıp - **ÖZÜR** dilemesine de imkân verilmiyor...

29/5.

**KİM ALLAH'a KAVUŞMAYI** umuyorsa bilsin ki ; **ALLAH'ın**, bunun için **TAKDİR** ettiği vakit gelecek ve **ALLAH**, her şeyi işitir ve bilir.

29/6.7.

Ve **CİHÂD** eden, HAK-Gerçek uğrunda SAVAŞAN -> **MÜCÂHİT**'ler ancak, **KENDİSİ İÇİN CİHÂD** etmiş olurlar. Muhakkak ki **ALLAH'ın**, hiçbir kimseye hiçbir şeye **İHTİYACI YOK**'tur ve âlemlerden **MÜSTAĞNİ**'dir. **İNANIP** da **HAYIRLI İŞ'ler yapanın KÖTÜLÜK'lerini elbette örteriz** ve **BUNLARI** yaptıklarının daha güzeli ile **MÜKÂFAT**'landırırız.

29/8. (31/15.âyette de var)

**BİZ İNSANA**, ANA ve BABA'sına İYİ davranmasını tavsiye ettik. Eğer **ANAN** veya **BABAN**, hakkında bilgin olmayan bir şeyi, körü-körüne **ALLAH'a EŞ-ORTAK KOŞMAN için SENİ ZORLARLARSA**, O'zaman **ONLARA İTAAT ETME**'yin. En sonunda ALLAH'a döndüğünüz zaman, yaptığınız şeyler elbette SİZE bildirilecek'tir..

29/9.

Ve **İNANIP** da iyi - hayırlı işler yapanları, elbette iyilerin, SÂLİH kimselerin arasına katarız...

29/10.11.

İnsanların içinde öyle **KİMSE**'ler var ki "**ALLAH'a İNANDIK**" der. Fakat, **ALLAH UĞRUNDA** bir sıkıntıya bir eziyete uğradığı zaman, İNSAN'ların EZA-Cefa ve zulmünü **ALLAH'ın AZABI** gibi görür ve **hemen İMÂN'dan DÖNER'ler**!. Ancak **RABBİN**'den bir **YARDIM** geldiği zaman : "Muhakkak ki **BİZ de SİZİNLE BERABERİZ**!" derler fakat, **ALLAH**, herkesin **GÖNLÜNDE OLAN ŞEY'leri** en iyi bilen değil mi.? Ve **ALLAH**, inananları ve 2-Yüzlü Münâfıkları da elbette bilir..

29/12.13.

**KÂFİR'ler İNANAN'lara** : "Eğer **BİZE**, bizim yolumuza uyarsanız, **SİZİN GÜNAH'larınızı** yüklenmeyi kabul ederiz!" derler...

Aslında **ONLARIN** hiçbiri **SİZİN** günahınızı yüklenecek değiller!. Çünkü - Muhakkak ki **ONLAR YALANCI**'dir...

Fakat **ONLAR**, elbette **KENDİ** günahları ile birlikte, **BAŞKA** nice günahları da **YÜKLENECEK'lerdir** ve uydurdukları şeylerden, **KİYÂMET** gününde, elbette **SORUMLU** tutulacaklardır...

29/14.15.

Andolsun **BİZ**, **NÛH**'u milletine **PEYGAMBER** olarak gönderdik de içlerinde **BİN YIL**'dan - **ELLİ YIL** eksik = **950 YIL** kaldı ve **NÛH**'un Milleti yaptıkları zulümlerini sürdürürken - nihayet, **TUFÂN** onları ansızın yakalayiverdi.!

Fakat **BİZ**, **NÛH**'u ve **NÛH** ile birlikte **GEMİDE** bulunanları **KURTARDIK** ve bu olayı da âlemlere **BİR İBRET** kıldık...

**NOT ; Hz.NÛH'un** 950-Yıl veya daha fazla yaşayıp - yaşamadığı hususu, **ALLAH TEALÂ'nın** âyetteki sözlerine göre 2-Şekilde anlaşılıyor ;

\* Hz.NÛH'un **950-Yıl yaşadığı**.? \* Hz.NÛH'un **950-Yıl Peygamberlik yaptığı**.? Eğer 2.Şık doğruysa Peygamberliğin verildiği yaş 40-50'YIL daha eklenerek Hz.NÛH'un 1.000-YIL yaşadığı anlaşılır. **HZ.A.GEYLÂNİ**, **GUNYET'ÛT TÂLİBİN**'de \* Bütün insanlar Hz.NÛH'un, **HAM - SAM - YAFES** isimli oğullarından türedi, gemide bulunan diğer insanların -> **ÇOCUKLARI OLMADI**.." buyurmuş..

29/16->18.

Ve **İBRAHİM'**i de milletine gönderdiğimiz zaman **ONLARA** :  
"Yalnız **ALLAH'a TAPIN** ve ONA karşı gelmekten sakının - korkun.!  
Eğer **DÜŞÜNÜP**-Anlarsanız bu iş, **SİZİN** için çok daha hayırlıdır..  
Muhakkak ki **SİZLER**, **ALLAH'ı bırakarak** **PUT'lara** tapıyor ve **YALAN**  
sözler uyduruyorsunuz. Bilin ki **ALLAH'tan BAŞKA TAPILAN** şeyler  
**SİZE RIZIK** veremezler. O'halde **RIZKINIZI**, yalnız **ALLAH KADINDA**  
arayın ve **ALLAH'a Kulluk-İBÂDET** edin ve ONA şükredin. Eğer **SİZE**  
bildirilen şeyleri **YALAN'larsanız**, bilin ki sizden **ÖNCEKİLER** de  
yalanlamışlardı ve **PEYGAMBERİN GÖREVİ ancak BİLDİRMEK'tir**" dedi.

29/19.

**ALLAH'ın, önceden nasıl yarattığını** ve **ÖLÜM'den sonra da,**  
**bu yaratmayı tekrar yapacağını DÜŞÜNÜP**, anlayamıyorlar mı.?  
**Hiç şüphe yok ki BU İŞ, ALLAH için çok KOLAY bir İŞ'tir...**

29/20.

**ONLARA de ki** : "YER'Yüzünde **GEZİP** - Dolaşın da, **ALLAH'ın önce**  
**nasıl yarattığına bir bakın.!** **ALLAH, ÂHİRET** hayatında da işte  
böyle yaratacaktır. Muhakkak ki **ALLAH'ın her şeye GÜCÜ YETER.**

**NOT ;** Burada verilen **ÖRNEK, ÂHİRETTEKİ DİRİLMEMEYE** verilen en güzel örnek..  
Diğer bazı **Sûrelerde** de bu örnek sıkça verilmiş. Fakat kendilerinin nasıl  
yaratıldığını bile görmek-anlamak istemeyen **BEYİNSİZ->** âhirete inanmıyor.  
**DÜNYAYI GEZİP GÖRMEK, Kurumuş topraklarda ÖLÜ gibi duran bitkilerin YAĞMUR**  
**yağması ile birlikte CANLANMASI ve ortamın yeşillenmesi** - anlamında ve  
**ÂHİRET DİRİLİŞİ** de bunun gibi olacak ve ölümlerin dirileceği anlaşılıyor.

29/21

Ve **ALLAH**, dilediğine **AZAP** eder ve dilediğine de **MERHAMET** eder.  
Ve **SİZLER** ancak ONA döndürüleceksiniz...

29/22.

Ve **SİZ**, ne yerde ve ne de göklerde **ALLAH'ı ÂCİZ** bırakamazsınız.  
Ve **ALLAH'tan** başka bir **DOST** ve **YARDIMCI** da bulamazsınız...

29/23.

**ALLAH'ın âyetlerini** ve ONA kavuşmayı **İNKÂR** edenler var ya,  
işte **ONLAR**, **BENİM rahmetimden ÜMİT'lerini** kesmiş olanlardır.  
İşte **ONLAR** için, can yakıcı acıklı **AZAP'lar** vardır...

29/24.

**İBRAHİM'in** sözlerine karşı **MİLLETİ'nin CEVABI** ise :  
"**ONU ÖLDÜRÜN veya YAKIN.!**" demeleri oldu. Fakat **ALLAH İBRAHİMİ**  
**ATEŞ'ten** kurtardı. İşte bunda inananlar için **İBRET-DERS** vardır.

29/25.

**İBRAHİM de ONLARA** : "Dünya hayatında **ALLAH'ı bırakarak**,  
aranızda sevgi-bağlılık kurduğunuz **PUT'ları YARDIMCI edindiniz.**  
Sonra **KİYÂMET gününde de**, birbirinizi tanımaz hale gelecek veya  
**birbirinize LÂNET** okuyacaksınız ve gideceğiniz yer de **CEHENNEM**  
olacak ve **ORADA hiçbir yardımcı da bulamayacak'sınız.**" demişti.

29/26.

Bunun üzerine **LÛT** -> **İBRAHİM'e İNANDI** ve dedi ki : "**BEN ancak RABBİME sığınıyorum. Çünkü mutlak GÜÇLÜ ve HÂKİM olan O'dur.**"

**NOT** ; Rivâyete göre ; Hz.**LÛT'a.s.** Hz.**İBRAHİM'in KARDEŞİ'nin TORUNU'dur...** Önceleri aynı yerde buldukları, sonradan birlikte **FİLİSTİN'e** gittikleri **Ve Hz.İBRAHİM'in MEKKE'ye gittiği** ve Hz.**LÛT'un** da **SODOM** şehrinde kaldığı anlaşılıyor. Her ikisine de **PEYGAMBER'lik** verilmiş olduğu anlaşılıyor.

29/27.

**İBRAHİM'e, İSHÂK'ı ve YÂKUP'u** başışladık ve bunların soyundan gelenlere de **PEYGAMBER'lik** ve **KİTAP** verdik ve **ONA**, dünyada **MÜKÂFAT** verdik. Doğrusu **O**, âhirette de **İYİ'ler** arasındadır.

**NOT** ; Beyzâvi'nin rivâyetine göre ; Hz.**İBRAHİM** 99-Yaşında iken ilk EŞİ, Hz.**HÂCER'den** 1.oğlu Hz.**İSMÂİL** doğmuş, Sonra Hz.**İBRAHİM** -> **HARRAN'a** gitmiş, orada Hz.**SÂRE** ile evlenmiş, **İSMÂİL'den** 13-Yıl sonra doğan 2.oğlu Hz.**İSHÂK** doğmuş bundan da -> soyu Hz.**YÂKUP** ve -> oğlu Hz.**YÛSUF** olarak devam ediyor. 1.Hz.**İSMÂİL'a.s.**, Arabistan'da kalarak **ARAP** bir kızla evlenince, bu soydan Hz.**MUHAMMED'in** sav, **kabileleri KUREYŞ** ve **MÜSLÜMAN'lar** türemiş... 2.Hz.**İSHÂK'a.s.**min oğlu olan Hz.**YÂKUP'un** soyu da önceleri **KEN'AN** şehrinde daha sonra **MISIR'da** yaşamış ve bu soydan da **İSRAİL'oğulları** türemiş. Çünkü, Hz.**YÂKUP'un** a.s, **Lakâbı** -> **İSRÂİL**'miş.

29/28.29.

Ve **LÛT'u** da milletine göndermiştik de **ONLARA** :

"Doğrusu **SİZ**, daha önce **DÜNYA'da** **HİÇ KİMSENİN YAPMADIĞI BİR HAYÂSIZ - AHLÂKSIZ'lığı** **YAPIYORSUNUZ** ve **SİZ'ler** -> **ERKEK'lere YAKLAŞIYOR**(cinsel ilişki)**YOL KESİYOR** ve **TOPLANTI'larınızda** da, **ÇOK KÖTÜ EDEPSİZLİK'ler** **YAPMIYOR'musunuz.?"** deyince,

Milletinin **CAVABI da** sadece şu oldu :

**"Eğer DOĞRU SÖZLÜ'isen, haydi ALLAH'ın AZABINI BİZE GETİR.!"**

29/30.

**LÛT da** : "**RABBİM.! BOZGUNCULARA KARŞI BANA YARDIM ET.**" dedi.

29/31.

**ELÇİ'lerimiz**, 2-Oğlunu müjdelemek için **İBRAHİM'e** geldikleri zaman **ONA** : "**BİZ, O'sehir halkını HELÂK ile YOK edeceğiz.!** Çünkü **ONLAR** çok **KÖTÜ, ZALİM KİMSE'lerdir.**" demişlerdi,

29/32.

**İBRAHİM de** : "**Fakat LÛT da oradadır.**" deyince,

**ELÇİLER de** : "**BİZ, orada olanları iyi biliriz. LÛT ve ailesini elbette kurtaracağız yalnız KARISI geride kalacak.!"** demişti.

29/33.34.

Ve **elçilerimiz** **LÛT'a** geldiği zaman **LÛT** endişelendi, sıkıldı ve halsizleşince **ONA** : "**KORKMA ve bizim için ENDİŞE ETME ÜZÜLME.!** **BİZ, SENİ ve ÂİLENİ** kurtarmak için geldik, yalnız **KARIN** geride kalanlardan olacak ve **BU ŞEHİR HALKINA**, haddi aşmışları için, **GÖKTEN AZAP İNDİRECEĞİZ.."** dediler.

29/35.

**Andolsun ki BİZ, AKLINI kullanarak DÜŞÜNEBİLEN kimseler için ORADA apaçık bir İŞARET - ibretli bir BELGE bırakmışızdır.!**

**NOT : Hz.İBRAHİM'in kardeşinin torunu olan Hz.LÛT ve KAVMİ, LÛBNAN'a yakın SURIYE'nin HUMUS şehri civarında SODOM ve GOMORA ŞEHİRLERİNDE yaşamışlar.. Bu kavim - yeryüzünde hiçbir milletin topyekûn yapmadığı bir AHLÂKSIZLIĞI yaptıkları için İLÂHİ GAZABA uğramışlar ve hepsi HELÂK ile YOK edilmişler. Bak-> LÛT milleti için 7/80.84. 11/77->83. 15/57->77. 21/71->75. 26/160->174. 27/54->58. 29/25->35. 54/33->37 66/10.âyete.**

29/36.

Ve **MEDYEN'e** de kardeşleri **ŞUAYB'ı** gönderdik ve **ONLARA** :  
"Ey **MİLLETİM.!** ALLAH'a KUL olun ve âhîret gününe ÜMİT bağlayın ve Dünyada da bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." dedi.

29/37.

Fakat ONU da YALANCI'lıkla suçladılar. Bu sebeple ONLARI da, **şiddetli bir SARSINTI**, bir titreme yakaladı ve oldukları yerde DİZLERİ ÜSTÜNE çökerek HELÂK oldular, ÖLÜP gittiler.!

29/38.

Ve **ÂD ve SEMÛD** milletlerini de HELÂK ile YOK ettik. Bunu, ONLARIN **oturdıkları yerlerin HARABE'lerinden** anlarsınız.!. ŞEYTAN ONLARA, yaptıkları KÖTÜ şeyleri İYİ olarak göstermiş ve böylece ONLARI doğru yoldan saptırmıştı. Ancak, **kendileri bunu anlayacak durumdaydı..**

29/39.

Ve **KÂRÛN'u ve FİRAVUN'u ve HÂMÂN'ı** da HELÂK ile YOK ettik.. Andolsun ki **MÛSÂ, ONLARA** apaçık MÛCİZE'lerimiz olan delillerle gidince, ONLAR da yeryüzünde BÜYÜKLÜK taslamış ve azabımızdan kurtulamayıp - HELÂK ile YOK olup gitmişlerdir...

29/40.

ONLARIN her birini SUÇ'üstü yakaladık ve CEZA'landırdık.!. kimine - **TAŞ'lar SAVURAN FIRTINA'lar** gönderdik, kimini - **KORKUNÇ ŞİDDETLİ BİR SES** - HELÂK ile YOK etti, kimini - **DEPREM'lerle YERİN DİBİNE GEÇİRDİK** ve kimini de **SUDA BOĞDUK.!** ve **ONLARA ALLAH ZULM'etmiyor, ONLAR KENDİLERİNE YAZIK** ediyordu.

**NOT ; Yukarıdaki âyetlerde, Hz.NÛH'dan başlayıp -> Hz.MÛSÂ'ya kadar, HELÂK ile YOK edilen MİLLETLER, özet olarak açıklanmış..**

**HELÂK ile YOK edilmek -> AZAP çektirilerek ÖLDÜRÜLMEK - anlamındadır..**

ALLAH TEALÂ'nın Gazâbı-Lâneti-Cezası aşağıdaki şekillerde tezahür ediyor ;

- 1.**SEL FELÂKETİ** ile zarar vermek veya suda boğmak **NÛH ve FİRAVUN** milletini.
- 2.**GÖKTEN TAŞ YAĞDIRMAK** suretiyle HELÂK edilen **LÛT** milleti. Bak->11/81->83.
- 3.**DEPREMLERLE** HELÂK edilen **SÂLİH'in** milleti **SEMÛD** Bak-> 51/43->45. 69/4.5.
- 4.**YILDIRIM ve ŞİMŞEKLİ BULUTLARLA** gelen **KASIRGA'da** HELÂK edilen milletler, **HÛD** milleti **ÂD ve ŞUAYB'ın** milleti **MEDYEN...** Bak-> 69/4->7. 26/181->187.
- 5.**HAŞERE** veya **SİNEK'lerin SALDIRISI** ile perişan edilen birçok millet var..
- 6.**SAVAŞ'larla** perişan edilen, birçok millet var...
- 7.**Bunların arasındaki birçok millet de** HELÂK ile YOK edilmiş. Bak-> 25/38.

29/41.

ALLAH'tan başka kendilerine DOST-İLÂH-PUT edinenlerin durumu, **Kendine yuva yapan ÖRÜMCEK** - örneğine benzer.!  
Çünkü, muhakkak ki evlerin en dayanıksız ve en çürüğü, ÖRÜMCEĞİN EVİ'dir. Keşke bunu bilip - anlayabilseles...

**NOT ; MEKKE** Kâfirleri bu âyetleri duyunca, ALAY ederek kin ve düşmanlıkla: "MUHAMMED'in RABBİ, SİNEK ve ÖRÜMCEK'ten ÖRNEK'ler GÖNDERİYOR.!" diyormuş. Örnekteki ÖRÜMCEK AĞI dünyadaki BÖCEK evlerinin en zayıfı ve en ÇÜRÜĞÜ'dür İBRET olarak gösterilmiş ve bunun gibi ALLAH TEALÂ'dan başka şeylere TAPAN veya ÜMİT besleyip bağlanan kimselerin de işlerinin zayıf ve çürük olduğu, ancak ALLAH'a BAĞLANAN KİMSE'nin işlerinin boşa çıkmayacağı, vurgulanmış.. Bak->3/173.174. 12/21. 21/22.23. 24/35. 25/1.2. 35/15. 52/37. 76/20.âyete.

29/42.

ALLAH, onların kendisini bırakarak **BAŞKA** şeylere bağlanıp, **bu şeylere - PUT'lara yalvardıklarını** elbette bilmektedir... ve ALLAH güçlüdür - kutsaldır ve hikmet sahibidir...

29/43.44.

**BİZ** bütün bu ÖRNEK ve ibretleri insanlara veriyoruz. **Bunları ancak İNANAN ve hakkıyla ÂLİM olanlar bilip - anlayabilirler.** ALLAH, gökleri ve yeri gerektiği gibi yaratmıştır... İşte bunlarda, inananlar için nice İBRET'ler VAR'dır.!

29/45.

**Ey MUHAMMED.!** SANA VAHY'edilen **KİTABI OKU** ve **NAMAZ KIL...** Muhakkak ki **NAMAZ, HAYÂSIZLIK ve KÖTÜLÜK'ten ALIKOYAR.!** ve **ALLAH'ı ANMAK** elbette ne büyük şey, ne büyük bir İBÂDET'tir. Ve Andolsun ki ALLAH, yaptıklarınızı elbette bilmektedir...

**NOT ; HALK** dilinde : "**NAMAZ, SAHİBİNİ YOLDA KOMAZ.**" şeklinde bir deyiş var. ALLAH TEALÂ'nın bir mucizesi olarak NAMAZ'ın birçok faydaları bulunuyor ki, bazıları bu âyette açıklanmış. Eğer **KILINAN NAMAZ'lar, SAHİBİNİ KÖTÜLÜKTEN ve HAYÂSIZLIK olan ZİNÂDAN ALIKOYMUYORSA, NAMAZ'lar TAMAM OLMADIĞINDAN'dır.** ALLAH'ın YÜCELİĞİNİ DERİN DÜŞÜNEREK ANMANIN-> İBÂDET olduğu da belirtilmiş.

**21.CÜZ BAŞI**

**20.CÜZ SONU**

29/46.

İçlerindeki **ZULM'edenler HARIÇ - KİTAP EHLİ** ile, **EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİN** ve **ONLARA :**  
"BİZE de - SİZE de indirilen KİTAP'lara İNANDIK ve BİZİM de, SİZİN de TANRI'mız İLÂH'ımız birdir - aynıdır Ve BİZ'ler, ancak ALLAH'a teslim olduk.." deyin..

**NOT ; EHL'i KİTAP** -> kendilerine KİTAP verilen **YAHUDİ ve HİRİSTİYAN'larla EN GÜZEL ŞEKİLDE MÜCADELE** edilmesi ve onların İSLÂM DİNİNE DAVET EDİLMESİ, DÜNYADA KARDEŞÇE SOSYAL-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ YAPARAK ONLARLA İYİ GEÇİNİLMESİ emrediliyor. **HİLM -> YAVAŞ + NÂZİK** ve **ADALETLİ** ve **AKIL** ve **İLİM YOLUYLA MÜCADELE** edilmesi - ZORLAMA ve ŞİDDET yolundan gidilmemesi - anlamında ve ONLARIN da ALLAH TEALÂ'nın varlığını bildiği ve inandığı hatırlatılmış.. Ancak, ONLARIN içindeki ZÂLİM'lere karşı çıkılması, serbest bırakılmış..

29/47.

**Ey MUHAMMED.!** Önce indirilen Kitapları tasdik eden BU KİTABI da SANA İNDİRDİK ve daha önce kendilerine KİTAP verdiğimiz kimseler, (**EHL'İ KİTAP**)bu KUR'AN-a da inanırlar ve ARAP'ların içinde de, bu Kitaba inanan kimseler vardır. **ÂYET'lerimizi ancak ; İNATÇI KÂFİR'ler, bile-bile inkâr ederler.**

29/48.

**Ve SEN evvelce bir yazıyı okuyamaz ve yazıyı da yazamazdın.**  
Eğer böyle olmasaydı ; (Eğer SEN, okur-yazar olsaydın)  
**BÂTIL-sapıklığa inanan KİMSE'ler, kuşkulandır şüphe ederdi..**

**NOT ; Hz.MUHAMMED'sav, ÜMMÎ'imiş -> OKUR-YAZAR DEĞİL'miş. Bak-> 7/157.**  
Eğer ÜMMÎ olmasaydı - Müşrikler : "**KUR'AN-ı kendisi uydurup - yazıyor.!**"  
diyerek ve başkalarını da - buna inandırabilirlerdi... Âyette ayrıca ;  
Bir MÛCİZE'ye de işaret edilmiş ki-> **ÜMMÎ olan PEYGAMBERE, KUR'AN-ı KERİM**  
verildikten sonra - kendisine, okuma - yazma kabiliyeti de verilmiş.!! ve  
Müşrikler buna da ŞAŞIRMIŞ'lar ve bu sebeple aralarında tartışma çıkmış..

29/49.

Evet - evet.!! **KUR'AN - KENDİLERİNE BİLGİ - İLİM VERİLEN'lerin**  
**KALPLERİNDE YERLEŞEN - APAÇIK ÂYETLER'dir** ve BİZİM âyetlerimizi  
ancak -> **ZALİM** olan kimseler bile-bile İNKÂR EDER'ler...

29/50.51.

**ONLAR :** "RABBİNDEN MUHAMMED'e başka mucizeler de verilmeliydi."  
derler. **SEN de ONLARA :** "MÛCİZE'ler, ancak ALLAH KATINDAN'dır  
ve BEN de sadece apaçık bir UYARICI - bir ELÇİ'yim..." de..  
ve ONLARA, okumakta oldukları KİTABI kendilerine indirmemiz,  
bir MÛCİZE olarak, onlar için YETERLİ değil mi.? Muhakkak ki  
KUR'AN-da, **sadece İNANAN'lar için** RAHMET ve İBRET-ÖĞÜT VAR..

29/52.

Ve **ONLARA :** "BENİMLE sizler arasında ŞÂHİT olarak ALLAH yeter..  
Ve ALLAH, göklerde ve yerde ne varsa bilir. SAPIKLIĞA İNANIP da,  
**ALLAH'ı İNKÂR edenler** işte ONLAR zarar-ziyana uğrayacaktır." de.

29/53.

Ve ONLAR SENDEN, AZABI çabucak getirmeni istiyorlar.!!  
Eğer **daha önceden ONLARA BİR SÜRE-MÜHLET VERİLMEMİŞ OLSAYDI,**  
AZAP ONLARA elbette hemen - çabucak gelirdi. Fakat ONLARIN  
anlayamayacağı bir şekilde, AZAP ONLARA ANSIZIN gelecektir.!!

29/54.55.

Evet, ONLAR SENDEN, AZABI çabucak getirmeni istiyorlar.!!  
Muhakkak ki CEHENNEM, kâfirleri tamamen kuşatacaktır ve  
O'GÜN **AZAP ONLARI,** hem üstlerinden hem de altlarından saracak  
ve ONLARA : "YAPTIKLARINIZIN CEZA'sını artık TADIN." denecek.

**NOT ; ALLAH TEALÂ'nın âdeti 1.ÖNCE BİLDİRMEK - HABER VERMEK, 2.ÖRNEK'lerle**  
**İNSANLARI KORKUTMAK, 3.İNATÇILARA SÜRE VERMEK, 4.HELÂK ile YOK ETMEK..**  
İşte bu sıra, tarih boyunca bütün insanlara uygulanmış İLÂHÎ bir YASA..  
ve pek çok âyette, bu sıranın değişmeden uygulandığına dair âyetler var...

29/56.57.

**Ey İMÂN eden KUL'larım.! Şüphe yok ki, yarattığım yeryüzü çok geniştir. Artık, YALNIZ BANA KUL olun - İBADET EDİN... HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK ve sonunda, BİZE DÖN'dürüleceksiniz.**

29/58.59.

**İNANAN ve HAYIRLI işler yapanları ; altlarından IRMAK'lar akan CENNET'lere yerleştireceğiz ve orada EBEDİ olarak kalacaklar.. Hayırlı-iyi işler yapanların MÜKÂFATI ne güzeldir. İşte BUNLAR, SABREDEDEN ve yalnız RABLERİNE güvenip - SİĞINAN KİMSE'lerdir..**

29/60.

Nice YARATIK'lar var ki, kendi RIZIK'larını elde edemez veya yanında taşıyamaz'lar. ONLARI da ve SİZLERİ de **RIZIK'landırın** ancak **ALLAH'tır** ve ALLAH her şeyi işitir ve bilir...

29/61. (31/25.âyette de var)

Andolsun ki **ONLARA** : "GÖĞÜ ve YERİ KİM YARATTI. GÜNEŞİ ve AYI EMRİ ALTINDA TUTAN KİM'dir.?" diye sorsanız "**Elbette ALLAH'tır.**" derler. Öyleyse HAK ve gerçekten niçin çevrilip - dönüyorlar.?

29/62.

**ALLAH, kullarından dilediği kimselere, RIZKI BOL olarak verir. Ve dilediği kimselerin RIZKINI da kısar - daraltır.! Çünkü ALLAH, her şeyi bilen - takdir edendir...**

29/63.

Andolsun ki **ONLARA** : "ÖLDÜKTEN SONRA, GÖKTEN YAĞMURU YAĞDIRIP, YERİ DİRİLTEN - CANLANDIRAN KİM'dir.?" diye sorsanız - **ONLAR** : "**Elbette ALLAH'tır.**" derler. **ONLARA**: "HAMD ALLAH'a MAHSUS'tur" deyin.. Fakat onların ÇOĞU bunu DÜŞÜNEMEZ - AKIL EDEMEZ'ler..

29/64. (Bak-> Benzer 6/32.âyetin altında AÇIKLAMA var.!)

ve **BU DÜNYA HAYATI, BİR OYUN - BİR OYALANMA'dan İBARET'tir.** ve **ASIL YAŞANACAK HAYAT, ÂHİRET YURDUNDAKİ HAYAT'tır..** Keşke İNSAN'lar, bunu bilmiş ve buna İNANMIŞ olsalardı..

29/65.66.

→ **BİR GEMİYE BİNDİKLERİ ZAMAN** - DİNDE yalnız ALLAH'a SİĞİNARAK, ONA YALVARIRLAR ve ALLAH ONLARI SELÂMETLE GEMİDEN İNDİRDİRİP, **KARAYA AYAK BASTIKLARI zaman hemen, ALLAH'a ORTAK KOŞAR'lar.!** Kendilerine verilen NİMET'lere karşılık olarak -> **NANKÖRLÜK** etsinler ve ZEVK-SAFÂ sürsünler.! Yakında görüp - anlarlar.! 29/67.

Çevrelerindeki insanlar birbirlerinin mallarına-canlarına TECÂVÜZ edip dururken - **BİZİM, MEKKE'yi GÜVEN-EMNİYET içinde, KUTSAL BİR İBÂDET YERİ OLARAK KORUDUĞUMUZU GÖRMÜYORLAR MI.?**

29/68.69.

**ALLAH'a karşı YALAN ve İFTİRA'lar uydurandan veya kendisine, HAK-GERÇEK GELMİŞKEN, bunu YALAN'layandan daha ZALİMİ KİM'dir.?** CEHENNEM'de kâfirlere yer yok mu sanıyorlar da YALAN'lıyorlar.?. Fakat, uğrumuzda **CİHÂD edenleri** elbette yolumuzda yürüteceğiz.. **Muhakkak ki ALLAH, İYİ-GÜZEL DAVRANAN KİMSE'lerle BERABER'dir.**

-----\*\*\*\*\*-----



## 30 - RÛM Sûresi ; 60 âyet.

RÛM = RÛM milleti -> BİZANS -> DOĞU ROMA - Anlamında.

Sûrenin tamamı MEKKE'de inmiş...

30/1.->5.âyetlerde geçen RÛM'larla ilgisi sebebiyle, SÛRE bu ismi almış...

30/1.->5.âyetler - ROMA İmparatorluğu 2-Parçaya bölününce ;  
**DOĞU ROMA** imparatorluğu olan **BİZANS**, ANADOLU topraklarına sahip olduğundan, **İRAN** ülkesine KOMŞU idi ve bunlar zaman-zaman birbirleriyle savaşmışlar ve bu âyetler bu savaşlardan bahsediyor.. **HZ.MUHAMMED**'sav, devrine rastlayan, Milâttan S.613'te Müslümanların MEDİNE'ye göçü -> HİCRET'ten 6-Yıl önce, RUM'lar -> **ATEŞE TAPAN, ATEŞ'PEREST İRAN'lı**larla savaşmışlar ve bu savaşta, HİRİSTİYAN dininde ALLAH'a BAĞLI olan RUM'lar YENİLMİŞ ve perişân olmuşlar. Bunu öğrenen MEKKE kâfirleri de MÜSLÜMAN'lara : "Eğer ALLAH sizin dediğiniz gibi **TEK GÂLİP** olsaydı.! Dindar RUM'lara **YARDIM EDER** galip getirirdi. İşte, sizde bizimle **SAVAŞIR**'sanız, **SİZ** de elbette **AYNI AKİBETE** uğrayacaksınız!." diyerek ALAY ediyorlarmış... Bu sırada - bu âyetler VAHY'edilince ; **HZ.MUHAMMED**, bu âyetleri Müslümanlara **OKUMUŞ** ve Müslümanları **ÜMİT**'lendirmiş.

Sonra M.S.621'de **BİZANS**'lılar-> İRAN'lılara **SALDIRMIŞ** ve Sûrede bildirilen **ZAFERİ** kazanmışlar ve kaybettikleri topraklarını da tekrar geri almışlar... Bu suretle ; **ALLAH TEALÂ'nın** sözlerinin doğru çıktığını gören, **pek-çok İNSAN** da, derhâl **MÜSLÜMAN**'lığı **KABUL ETMİŞ**...

SÛREDEKİ BAZI KONULAR ;

30/8.âyet - ALLAH'a GERİ dönüleceğine, **İNSANLARIN ÇOĞU İNANMIYOR**..!

30/24.âyet - **ŞİMŞEK**'ten bahsediyor...

30/30.âyette ;

**ALLAH'ın, İNSANLARA -> YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN**'den - bahsediliyor ki ;  
Bu husus - bir **HADİS**'i **ŞERİF**'te açıklanmış ;

"**HER İNSAN, MÜSLÜMANLIK FITRATI ÜZERE YARATILMIŞ**'tir.." buyurmuş..  
HAYRET edilmesi gereken-> 2004/EKİM ayındaki gazetelerde de bu hususun, Müspet ilimde tıbben ispatlandığı ve **GEN** araştırmacılarının ;

→ **İNSAN GENİNDE, DİNİ BİR GEN BULUNDUĞU**. Haberine geniş olarak yer verilmiş!.

30/37.âyette - ALLAH TEALÂ'nın, **RIZKI** dilediğine çok veya az verdiği ve

30/56.âyette - **İLİM** ve **İMÂN**'ın da ALLAH TEALÂ tarafından verildiği ve

30/59.âyette - **İLÂHİ CEZA**'nın en ağırı - en kötüsü olan ;

**KALP MÜHRÜ** - belirtilmiş...

BU SÛRENİN SONUNDA ;

\* **ATEŞ'PEREST** -> ATEŞE TAPAN **İRAN'lıların** durumunu!  
**FERHAT** ile **ŞİRİN** menkıbesi özetinde - okuyabilirsiniz...

42.SÛRENİN SONUNDA ;

\* **TARİKAT**'lere -> **ÇEŞİTLİ DİNİ YOLLARA AİT BİR BELGE** - var...

İlgili bazı **ÂYET**'ler Bak-> 5/35. 6/159. 10/19. 16/123. 19/37.

23/52->54. 30/31.32.43. 42/13.15. 46/13.14.

-----\*\*\*\*\*-----

## **BismillâhirRahmânirRahîm.**

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla.

**21.CÜZ**

30/1. (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi.)  
**ELİF, LÂM, MÎM...**

30/2->5.

**RUM'lar** - Araplara yakın bir bölgede YENİLGİYE uğradılar.!  
Fakat **RUM'lar, bu yenilgiden 3-9'Yıl içinde GALİP gelecektir.**  
BÜTÜN İŞ'ler, başında da ve sonunda da ALLAH'a AİT'tir...  
İşte **O'GÜN ALLAH'a İNANAN'lar** (Müslüman ve Hıristiyan RUM'lar)  
**ALLAH'ın bu yardımına SEVİNECEK'tir.** ALLAH, dilediğine YARDIM  
eder ve ALLAH, tek-mutlak GALİP'tir ve çok merhametlidir...

30/6.

**ALLAH bu galibiyet için, SİZE söz vermişti ve ALLAH,  
asla sözünden CAYMAZ. Fakat, İNSAN'ların ÇOĞU BUNU BİLMEZ..**

**NOT ; RUM'lar-> BİZANSLI'lar,** demek. Çünkü O'tarihte merkezleri İSTANBUL  
olmak üzere BÜTÜN ANADOLU toprağı Bizansın elindeydi ve büyük bir bölgede  
hüküm sürüyorlardı. FİLİSTİN'de, LÛT milletinin yaşadığı NİNOVA şehri  
civarında - LÛT'gölü havzasındaki savaşta RÛMLAR-> PERS ORDUSUNU yenmişti.  
**M.S.627.Bu galibiyet yukarıdaki âyette, önceden RUM'lara müjdelenmiş.!**  
Buna benzer - ileride olacak olan bazı olaylar da, âyetlerde bildirilmiş.  
Bunu gören bazı uyanıklar veya sahtekârlar, âhir zamanımızda **KENDİLERİNİ  
MEŞHUR EDEBİLMEK İÇİN, KUR'AN-ın ŞİFRELERİ, SİRLARİ.!** gibi ve sair GİZEMLİ  
sözler altında KİTAPLAR yazarak çok satıyorlar ve insanları saptırıyorlar.  
**LÛT gölü AKDENİZ'e yakın ve DÜNYANIN EN ÇUKUR BÖLGESİ** ve DENİZDEN -400 Mt.  
düşük seviyede olup, derinliği de -400 Mt.kadar olduğu tahmin ediliyor...

30/7.

ONLAR, Dünya yaşayışının ancak GÖRÜNEN yüzünü bilirler ve  
ONLAR, Âhiretten gâfil, habersiz ilgisiz'dir.!

30/8.

**ONLAR, kendi AKIL'larıyla ; "ALLAH'ın, gökleri - yeri ve  
ikisi arasında bulunan her şeyi - ancak GERÇEK ve  
belirli BİR SÜRE için yarattığını.."** HİÇ **DÜŞÜNMEZ'ler Mi.?**  
Muhakkak ki **İNSANLARIN ÇOĞU RABLERİNE KAVUŞMAYI İNKÂR EDİYOR.**

30/9. (12/109. ve 30/42.âyetlerde de buna işaret ediliyor.!)

**ONLAR yeryüzünde gezip - dolaşıp da, Kendilerinde ÖNCEKİ'lerin  
ÂKİBET'lerini GÖRÜP, CEZA'ları NE-NASIL olmuş anlamazlar mı.?**  
Hâlbuki **ÖNCEKİ'ler, KENDİLERİNDEN DAHA GÜÇLÜ - KUVVETLİYDİ..**  
**ÖNCEKİ'ler,** yerin üstünü ve altını da KAZIP, onlardan daha  
çok İMÂR etmişlerdi ve **PEYGAMBER'leri de ONLARA,** nice belgeler  
ve mucizeler de GETİRMİŞTİ ve **ALLAH,** ONLARA asla zulmetmemişti,  
fakat ONLAR, kendilerine ZULM'ediyorlardı.!

30/10.

Nihayet, ALLAH'ın âyetlerini YALAN'layıp ve bu âyetlerle,  
ALAY ederek KÖTÜLÜK yapanların - âkıbetleri de pek KÖTÜ oldu.!

30/11.

**ALLAH önce YARATIR sonra ÖLDÜRÜR, sonra onu TEKRAR yaratacaktır. Sonunda, hepiniz ONA geri DÖNDÜRÜLECEK'siniz...**

30/12.13.

Ve KİYÂMET'in kopacağı gün günahkârlar ümitsiz-suskun kalırlar. ALLAH'a EŞ-ORTAK koştukları PUT'larından da kendilerine de bir yardımcı bulamazlar ve ONLAR, bu PUT'larını da İNKÂR edecek.!

30/14.

Ve KİYÂMET'in koptuğu gün - işte O'gün ; İNANAN'larla GÜNAHKÂR'lar birbirlerinden tamamen ayrılırlar...

30/15.

İNANIP da HAYIRLI işler yapanlar, işte bunlar da O'gün ; Cennetlerde nimetler içinde ve SEVİNÇLİ olacaklardır...

30/16.

Ve âyetlerimizi ve âhirette BANA kavuşmayı da YALAN'layan kâfirler ise, işte ONLAR da AZAPLA karşılaşacaktır...

30/17.18.

**GECE'ye girerken ve SABAH'a ererken ;**

**hepiniz ALLAH'ı TENZÎH ve TESBÎH edin...**

Göklerde ve yerde de HAMD yalnız ALLAH'a MAHSUS'tur - AİT...

Ve GÜNDÜZ'ün sonunda ve ÖĞLE vaktine eriştiğiniz zamanda da, **hepiniz ALLAH'ı TENZÎH ve TESBÎH edin...**

**NOT ;** Abdullah B.ABBAS'tan rivâyet edildiğine göre ;

Bu âyetler **5-VAKİT NAMAZ'ı** içine almakta. Sûrenin tamamı MEKKE'de inmiş olması sebebiyle, **NAMAZ'ın da MEKKE'de FARZ kılındığı** - anlaşılıyor...

30/19.

**ÖLÜ'den-> DIRİ'yi ve DIRİ'den de-> ÖLÜ'yü ancak O'ÇIKARIR ve YERYÜZÜNÜ de ölümünden sonra ancak O'Canlandırır-DİRİLTİR ve ey İNSANLAR.! SİZ'ler de böylece MEZAR'dan çıkarılacaksınız.!**

**NOT ;** 24.âyette belirtildiği gibi **KURUMUŞ TOPRAK'ların GÖKTEN İNDİRİLEN SU ile CANLANIP-YEŞİLLENDİĞİ** gibi İnsanların da ÂHİRETTE yeniden DİRİLTİLMESİ aynen buna benzetilmiş ve Akla - Mantığa tamamen uygun bir ÖRNEK verilmiş.

30/20.

**SİZİ TOPRAK'tan yaratması, ALLAH'ın varlığının kanıtlarındandır. Sonra SİZ'ler, İNSAN olur ve yeryüzüne dağılırsınız...**

30/21.

Ve SİZE, kendi cinsinizden olan ve onunla **HUZÛR'a** kavuşacağınız **EŞ'ler yaratıp,** aranızda SEVGİ ve MERHAMET sağlaması da, **ALLAH'ın varlığının** delilleri ve kanıtları'ndandır...

Muhakkak ki bunlarda, **DÜŞÜNEN'ler** için nice ibretler vardır.!

30/22.

Ve GÖKLERİ ve YERİ yaratması ve **DİL'lerinizin ve RENK'lerinizin DEĞİŞİK** olması, **ALLAH'ın varlığının** delilleri ve kanıtları'dır. Muhakkak ki bunlarda da **BİLEN KİMSE'ler** için nice ibretler var.!

30/23.

Ve GECE olsun GÜNDÜZ olsun **UYUMANIZ** veya ALLAH'ın lütfundan KISMET, **RIZKI'nızı aramanız** da **ALLAH'ın varlığının** kanıtıdır. Muhakkak ki bunlarda **KULAK'verenler** için nice ibretler var.!

30/24.

Ve **SİZE KORKU** ve **ÜMİT veren ŞİMŞEK'leri** göstermesi ve **GÖKTEN SU** indirerek, yeryüzünü ölümünden sonra SU'larla diriltmesi, **ALLAH'ın varlığının** delilleri ve kanıtları'dır.

Muhakkak ki bunlarda da **AKLI erenler** için nice ibretler var.!

30/25.

Ve Göklerin ve yerin ALLAH'ın emri ile durması ve varlığını sürdürmesi de **ALLAH'ın varlığının** delilleri ve kanıtları'dır.

Sonra da ALLAH, sizleri çağırdığı zaman, SİZ'ler de hemen kabirlerinizden çıkıverirsiniz.!

30/26.27.

Ve Göklerde ve yerde bulunanların hepsi - her şey ALLAH'ındır Ve hepsi de ONA boyun eğmiştir...

Ve **önce YARATAN, sonra da bunu tekrar edecek olan ancak O'dur** Ve **bu iş, ALLAH için çok KOLAY bir iştir.!**

Ve Göklerde ve yerde olan en yüce, en üstün sıfatlar ONUN'dur. Ve ALLAH, tek-mutlak GALİP'tir ve HÜKÜM, HİKMET SAHİBİ'dir...

30/28.

**ALLAH SİZE**, kendiniz hakkında şu ÖRNEĞİ verir ; **Hizmetinizde bulunan KÖLE'lerinizi, kendinize ORTAK yapar ve onların da her şeyde SİZİNLE EŞİT olmasını kabul edebilir ve SİZE lütfedip verdiklerimizi, ONLARLA PAYLAŞABİLİR'misiniz.?** ve âyetlerimizi AKLINI kullananlar için böylece açıklıyoruz.

30/29.

Evet.!  
**Kendilerine ZULM'edenler**, KÖR ve AHMAKÇA nefislerinin isteklerine uyanlardır. ALLAH'ın SAPTIRDIĞI kimseleri doğru yola KİM eriştirebilir.? Ve ONLARA, hiçbir yardımcı YOK'tur.

NOT ; Bu âyetlerdeki anlam ; **KÖLE** veya **HİZMETÇİ'leriniz KENDİ kazancınıza ORTAK etmediğinize göre - nasıl oluyor da PUT'ları -> ALLAH'a EŞ - ORTAK koşuyorsunuz.?** - ve bu kıyaslamayı bile yapamayan KÖR ve AHMAK KİMSE'ler, Bunca âyetlere - uyarılara - rağmen İNKÂR ETMEKTE DİRENEN KÂFİR'lerdir.. İşte ONLAR -> kendilerine zulmetmiş olurlar ve cezalarını çekeceklerdir.

30/30. Bak-> 41/43. ve 42/13.âyete.!

**Ey MUHAMMED.!** Artık SEN, ihlâslı-kararlı olarak HAK-Gerçeğe, **ALLAH'ın, İNSANLARA YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN'e tamamen dön...** Çünkü, **ALLAH'ın YARATIŞI**'nda bir değişme değiştirme YOK'tur. Çünkü, **EN DOĞRU DİN** budur. Fakat **İNSANLARIN ÇOĞU BİLMİYOR.!**

NOT ; Âyette **ALLAH'ın, İNSANLARA YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN**'den bahsedilmiş. Bu husus şu HADİS'i ŞERİF'te Hz.PEYGAMBER tarafından açıklanmış ; **"HER İNSAN, MÜSLÜMANLIK FITRATI ÜZERE YARATILMIŞ'tır.."** İşte bu hususa Hayret edilmesi gerekir ki, **İNSAN GEN'lerinde -> DİNİ BİR GEN BULUNDUĞU.!** 2004/EKİM gazete haberlerine göre -> TIP âleminde ispatlanmış...

30/31.32.

**Hepiniz ALLAH'a dönün** ve ONA karşı gelmekten de sakının ve **NAMAZ** kılın ve ALLAH'a eş-ortak koşan MÜŞRİK'lerden olmayın. **O'Müşrikler, DİN'lerini DARMADAĞIN etmişler ve BÖLÜK - PÖRÇÜK OLMUŞLAR ve HER BÖLÜK de KENDİ DİNİ ile ULULANIP-BÖBÜRLENİYOR**

**NOT ; MÜŞRİK-> ALLAH'a ŞİRK -> EŞ-ORTAK KOŞANLARA** deniyor. Bu âyete göre, DİNLERİNİ PARÇALAYARAK, **PEYGAMBERİN SÜNNETİ ve TARİKATI'ndan AYRILAN** ve KENDİNİ DINDAR SAYAN **DİĞER TARİKAT MENSUPLARI - MÜŞRİK SINIFINA GİRİYOR...** Rivâyet edilen bir HADİS'e göre KİTAP VERİLEN'lerin bölünmeleri şöyle ; **Yahudiler-> 71, Hıristiyanlar-> 72, Müslümanlar da-> 73-FIRKA** olacakmış ve **EHL'i SÜNNET CEMAATİ dışındaki bütün tarikatlar MÜŞRİK SINIFINA GİRİYOR ve TARİKAT-> DİN YOLU ile ilgili bazı ÂYET'ler önemli ; Bak-> 42.SÛRE SONUNA. Bak-> 6/159. 10/19. 16/9.123. 19/37. 28/56. 23/52->54. 46/13.14.âyete..**

30/33.34.

**İNSAN'lar ancak,** başlarına bir DERT, bir SIKINTI geldiği zaman hemen - **RABLERİNE dönerek ONA yalvarırlar.** Sonra da, ALLAH katından ONLARA gönderilen bir rahmetle, bu sıkıntıları yok edilince de hemen, içlerinden bir kısmı **NANKÖR'lük EDİP,** Rablerine Eş-Ortak koşarlar.! Kendilerine verilen LÛTUF'lara karşılık olarak **NANKÖR'lük** etsin ve SAFÂ sürsünler bakalım. Yakında görüp - anlarlar.!

30/35.

Yoksa ONLARA, **Rablerine Eş-Ortak koşmalarını emreden,** kesin bir BELGE veya bir delil - bir kanıt mı indirmişiz.?

30/36.

**İNSAN'lara bir RAHMET-LÛTUF TAT'tırdığımız zaman sevinirler.** Fakat **KENDİ yaptıklarından dolayı,** başlarına bir KÖTÜLÜK, bir BELÂ gelince de, hemen ÜMİT'lerini kaybederler..

30/37.

**ALLAH'ın, KUL'larından dilediği kimselere RIZKI BOL-BOL verip, dilediği kimselere de bir ÖLÇÜYE göre KISARAK verdiği ONLAR GÖRMÜYOR'MU.? Bunlarda İNANAN kimseler için elbette İBRET var.**

30/38. Bak-> 16/90. 17/26.benzer âyetler.

**AKRABA ve YOKSUL ve YOLDA KALMIŞA,** gereken HAK'larını verin.. **ALLAH'ın RIZASINI dileyip-isteyenler için bu çok HAYIRLI'dır.** İşte bu KİMSE'ler, muhakkak ki kurtuluşa, mutluluğa ererler..

30/39.

**İNSAN'ların MAL'ının artması için FÂİZ'le ARTIRDIĞINIZ ŞEYLER, ALLAH KATINDA ARTMAZ.....** Ancak, **ALLAH'ın RIZASINI DİLEYEREK,** verdiğiniz şeyler istisna, ZEKÂT ve SADAKA böyle değildir.... İşte bu KİMSE'ler, SEVAP ve KAZANÇ'larını kat-kat ARTIRIR'lar.

**NOT ; KISMET-> İNSANIN DÜNYADAKİ RIZKI'dır ve RIZIK-> Maddi-Mânevi KISMET. İNSANIN KADERİ GİBİ DEĞİŞKEN'dir ve bu hususlar ilgili âyetlerin altındaki açıklamalarda, belgelerle izah edildi. Bu âyetlerden de anlaşılacağı gibi, HAYIR-HASENÂT sahibi olan yediren ve içiren ve başışlayanlar KURTULUYOR.. Ve sadece KENDİSİ YİYEN-İÇEN-Zevk ve Safâ süren de kendisine YAZIK ediyor. Ve mallarını RİBÂ-> HAKSIZ KAZANÇLAR ve FÂİZ ile artıranlar zarar içinde.!**

30/40.

SİZİ YARATAN, sonra RIZIK'landıran sonra SİZİ ÖLDÜREN ve daha sonra da sizi tekrar DİRİLTECEK olan ancak ALLAH'tır. ALLAH'a ORTAK koştüğünüz PUT'lar, bunlardan birini YAPABİLİR Mİ.? Ve ALLAH, ONA koştüğünüz ORTAK'lardan MÜNEZZEH ve çok YÜCE'dir.

30/41.

İnsanların yaptıkları KÖTÜLÜK'ler sebebiyle **KARADA** ve **DENİZDE DÜZEN BOZULUR**. ALLAH da tuttukları yoldan BELKİ dönerler diye **yaptıkları KÖTÜLÜĞÜN CEZASINI, onlara bu dünyada tattırır.!**

30/42. (12/109. ve 30/9.âyetlerde de buna işaret ediliyor)

**Ey MUHAMMED.!** ONLARA de ki : "yeryüzünde **GEZİP - Dolaşın da, SİZDEN ÖNCEKİ İNSAN'ların âkıbet'leri ne olmuş - bir GÖRÜN.!** İşte ONLARIN ÇOĞU PUT'perest - MÜŞRİK KİMSE'lerdi..."

**NOT ;** Âyetlerde **DÜNYADA VERİLEN İLÂHİ CEZANIN** sebebi belirtilmiş. Mâhiyeti değişik **CEZA'ların-> BİR İKAZ** ve **DOĞRU YOLA DÖNMELERİNE BİR FIRSAT** olduğu, **HADDİ AŞAN** milletlerin de, en sonunda HELÂK ile YOK edildiği vurgulanmış..

30/43.

ALLAH KATINDAN gelecek olan ve insanların gurup-gurup olacağı, O, kaçınılmaz gün gelmeden önce **KENDİNİ, EN DOĞRU DİNE DÖNDÜR..**

30/44.45.

KİM İNKÂR ederse, bu inkârı KENDİ zararınadır. FAYDALI İŞ'ler yapanlar da kendilerine rahat-huzurlu bir yer hazırlamış olur. Çünkü ALLAH, İMÂN edip de HAYIRLI işler yapanlara, LÜTFU ile KARŞILIK verecektir. Muhakkak ki ALLAH, inkâr edenleri sevmez..

30/46.

**RÜZGÂR'ları, yağmurun MÜJDE'leyicisi** olarak SİZE göndermesi ve SİZE rahmetini tattırması ve emriyle GEMİLERİN yüzdürülmesi ve lütfundan RIZKINIZI aramanız da ALLAH'ın varlığı ve birliği ve kudretinin KANIT'larıdır... Artık, belki ŞÜKR'edersiniz.!

30/47.

**Ey MUHAMMED.!** Andolsun ki BİZ, SENDEN önceki nice PEYGAMBERİ, kendi milletlerine göndermiştik de, ONLARA belge ve deliller götürmüşlerdi. ONLAR, bunları YALAN'lamaları sebebiyle de, suçlulardan **ÖCÜMÜZÜ ALMIŞTIK.!**

Ve İNANAN KİMSE'lere YARDIM etmek de BİZE AİT'tir...

30/48.49.

**O, öyle bir ALLAH'tır ki ; RÜZGÂR'larıyla BULUTLARI** yürütür ve GÖKTE dilediği gibi yayar ve guruplar halinde YIĞINAKLAR yapar. Artık - SEN de onlardan YAĞMUR yağdığını görürsün ve ALLAH, kullarından **dilediğine gönderdiği YAĞMURLA** bunları **SEVİNDİRİR..** Gerçi BUNLAR, bundan önce yağmurdan ümitlerini kaybetmişlerdi.!

30/50.51.

**ALLAH'ın RAHMETİ'nin eserlerine bir BAK ki ;** Yeryüzü ÖLDÜKTEN sonra, onu nasıl DİRİLTİYOR.! Muhakkak ki ALLAH, ÖLÜ'leri de İşte böyle diriltecektir ve **ONUN her şeye GÜCÜ-Kudreti YETER..** Ve RÜZGÂR'ları gönderip, YEŞİL ekinleri sararttığımızı, gördükleri zaman ONLAR, hemen **NANKÖR'lüğe** başlarlar.!

30/52.53

**Ey MUHAMMED.! Elbette SEN - ÖLÜ KİMSE'lere işittiremezsin ve arkasını dönüp-giden SAĞIR'lara da çağrımızı duyuramazsın ve KÖR'leri de SAPIKLIK'lardan döndürüp doğru yola getiremezsin. SEN ancak, ÂYET'lerimize gönülden İNANAN'lara duyurabilirsin. İşte bu KİMSE'ler - teslim olmuş **gerçek MÜSLÜMAN'lardır...****

**NOT ; Burada, Hz.MUHAMMED'in sav, yetkisizliği açıkça belirtilmiş ki ; İNSAN'ın İMÂN YOLUNA GİRİP-GİRMEYECEĞİ, YALNIZ ALLAH TEALÂ'nın ELİNDE.. KENDİ iradeleri ile DİN YOLUNA GELENLER ve ÂYETLERE İNANARAK MÜSLÜMANLIĞI KABUL EDENLERE - Peygamberin ve Kitapların faydalı olacağı belirtilmiş ve diğerlerinin mânevî olarak **KALPLERİNİN KÖR, SAĞIR, ÖLÜ** olduğu açıklanmış.**

30/54.

SİZİ GÜÇSÜZ-ÂCİZ olarak YARATAN ve sonra SİZE GÜÇ-KUVVET veren ve daha sonra da **güçsüz bir İHTİYAR** yapan da ALLAH'tır ve ALLAH dilediğini yaratır ve O, her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter.

30/55.

KIYÂMET koptuğu gün günahkâr-suçlular, "**DÜNYADA sadece birkaç SAAT gibi çok kısa BİR SÜRE**" kaldıklarına dair YEMİN ederler. İşte bunun gibi, DÜNYADA da HAK ve Gerçeklerden sapıyorlar..

30/56.

Kendilerine **İLİM ve İMÂN** verilen KİMSE'ler **O'GÜN der ki :** "Andolsun ki SİZ, ALLAH'ın Kitabında yazıldığı gibi - yeniden DİRİLME gününe kadar DÜNYADA kaldınız.. İşte bu gün - yeniden DİRİLME günüdür. Fakat SİZ, DÜNYADA bunu kabul ETMİYOR'dunuz"

30/57.

Artık **O'GÜN, zâlimlerin ÖZÜR DİLEMELERİ hiçbir FAYDA SAĞLAMAZ.** Ve Artık O'GÜN, ALLAH'ı RAZI edecek, MEMNUN edecek, HOŞNUT edecek işleri yapmaları da kendilerinden istenmez...

30/58.

Andolsun ki **BİZ bu KUR'AN da, insanlar için HER çeşit HABERİ, İBRET'li-HİKMET'li örnekleriyle verdik.** Buna rağmen eğer SEN, ONLARA bir MÛCİZE getirmiş olsan bile - **İNKÂCI'lar yine de :** "SİZ ancak **BÂTIL-YALAN ŞEYLERİ ORTAYA ÇIKARAN'larsınız.**" der.

30/59.

→ **ALLAH, İnatçı İnkârcıların KALP'lerini işte böyle MÜHÜRLER.!**

30/60.

**Ey MUHAMMED.! SEN SABRET.** Bil ki ALLAH'ın verdiği HABER ve sözler elbette GERÇEK'tir. **İMÂNI SAĞLAM OLMAYAN** şüpheci ve gevşek KİMSE'lerin, **SENİ hafife almalarına FIRSAT** verme ve **KENDİNİ de ÜZME sakın.!**

**Sadakallâhül'azîm.**

Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

**Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.**

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun.

## **FERHAT ile ŞİRİN MENKİBE'sinin Özeti ;**

O'ZAMAN Kİ ; RUM'ların Devlet başkanına **KAYZER**  
İRAN'lıların başkanına da, **KİSRÂ..** deniyormuş..

HZ.MUHAMMED'in, sav, İSLÂM dinini yaymaya başladığı O'devirde,  
İRAN KİSRASI ; Hıristiyan dininin azılı bir düşmanı olan ATEŞ'perest  
**HÜSREV**'dir. Ateşperest'lerin din adamlarına da-> **ATEŞ'GET** - deniyor.  
Önemli konularda sözü geçen DANIŞMAN'lar-> **ATEŞGET'ler** olduğundan,  
HÜSREV'de sık-sık bu adamlara başvuruyormuş ve ;

**HZ.MUHAMMED'sav** önce bir mektupla ve sonra da beyaz bir ATA binmiş  
bir Nûrâni İNSAN olarak rüyâsında **HÜSREV'i İSLÂM dinine DAVET eder**  
Bu konuyu güvendiği ATEŞGET'lerine danışarak cevaplandırılan **HÜSREV,**  
bu davetleri kesin olarak RED'detmiş ve bunun sonucu olarak da,  
İlâhi ağır bir CEZA'ya -> aşağıdaki şekilde çarpılmış ;

→ **ŞİRİN,** isimli çok güzel olan İRANLI KIZ, **HÜSREV'in sevgilisidir.!**  
Fakat **HÜSREV,** başka bir kadınla EVLİ'dir ve bu kadından olma ;  
GENÇ ve **ÇOK ZÂLİM BİR ERKEK EVLÂDI** vardır ve **HÜSREV'in-> ŞİŞİN'i**  
sevdiğini herkes biliyor - Ancak **HÜSREV** karısından boşanmadıkça,  
**ŞİRİN'e SAHİP OLAMIYOR..** Bu arada, **ŞİRİN'e** hediye ettiği muhteşem  
SARAYIN bahçesindeki HAVUZ, HEYKEL gibi v.s.süslü taş işçiliğini de,  
**zamanın en meşhur ustası FERHAT YAPMAKTA'dır.!**

İşte bu rastlantı ile **dağları delen FERHAT -> ŞİRİN'e âşık olur.!**  
Bu AŞK yazık ki **TEK TARAFLI'dır.** Çünkü **ŞİRİN** kalben **HÜSREV'e BAĞLI..**  
**FERHAT'ı ŞİRİN'den UZAK TUTMAK** için danışmanlar **ŞU DÜZENİ KURAR'lar,**  
**\*\*FERHAT'a başaramayacağı bir iş verip ŞİRİN'den UZAK TUTMAK için\*\***

**HÜSREV -> FERHAT'a** şu sözü verir :  
**\* Eğer FERHAT DAĞI delip de, öbür tarafındaki SUYU şehre GETİRİRSE.!**  
**FERHAT'ın-> ŞİRİN'le** evlenmesine razı olacağını ilân ettirince,  
**FERHAT, ŞİRİN'in AŞKIYLA -> DAĞI DELMEK İÇİN öyle bir girişir ki ;**  
Hiç durmaksızın 2->5 yıl gibi.?! bir sürede - neredeyse DAĞ DELİNMEK  
üzereyken telâşa kapılan **HÜSREV'in** danışmanlarının kurduğu yeni bir  
düzen gereği -> İHTİYAR BİR ÇOBAN -> **FERHAT'a** gönderilir.!  
**FERHAT ÇOBANA -> ŞİRİN'i** sorunca : **"NE YAZIK Kİ ŞİRİN ÖLDÜ.!"** Diyen,  
ÇOBANA İNANAN -> **FERHAT kahrından yere yığılır - ÖLÜR** ve  
böylece **HÜSREV - FERHAT'tan** kurtulmuş olur..

→ **Fakat HÜSREV -> ALLAH'ın Gazâbından - Azâbından asla kutulamamış.!**  
Nihayet **HÜSREV'in** nikâhlı karısı da **ÖLÜNCE,** DEVLET idaresini **ZALİM**  
oğluna **TESLİM** edip **ŞİRİN'le** evlenerek, huzurlu bir hayata başlar.!  
**İLÂHİ CEZA da** tecelliye başlar ve **ŞİRİN'e göz koyan ZALİM OĞLU,**  
babası **HÜSREV'i** önce **HAPSEDER,** daha sonra da hapisteki öz babasını  
kendi elleriyle **ÖLDÜRÜR** ve böylece **ALLAH TEALÂ'nın dünyadaki cezası**  
böylece tamamlanmış olur. **İNKÂRDA İSRAR** eden ve inatla direnenlerin  
âhiretteki cezası ise, elbette **CEHENNEM'dir...**  
**HÜSREV'in** öldürülmesine çok üzülen ve **ASİL BİR KADIN** olan **ŞİRİN** de ;  
**KENDİNİ ÜVEYİ OĞLANA TESLİM ETMEMEK** veya **HÜSREV'i** çok sevdiği için,  
Bir **BAHANE** ile **HÜSREV'in** ölüsünün yanına girer ve **İNTİHAR EDER.!**  
Hikâye çok enteresan ve çekicidir. Dileyen kimse,  
**FERHAT ile ŞİRİN** - İsimli kitaptan - geniş anlatımını okuyabilir...

-----\*\*\*\*\*-----