

# 19 - MERYEM Sûresi ; 98 âyet..

**Hz.MERYEM = Hz.İSÂ'nın, a.s ANNESİ...** Sûre MEKKE'de inmiş.

Hz.MERYEM'r.a. değerli kadınlar arasında olduğu için adı SÛRE'ye verilmiş ve ALLAH TEALÂ'ya İMÂNI ile ve AHLÂK olarak da ÇOK ÜSTÜN bir kadın olduğu belirtiliyor ve Sûrede Hz.MERYEM'in hiçbir erkekle eşleşmediği halde, mucizevi olarak **Hz.İSÂ'ya GEBE** kalarak onu doğurduğu anlatılıyor..

Ayrıca - **Hz.ZEKERİYÂ** ve oğlu **Hz.YAHYÂ**'dan da bahsediliyor...

**Bak->15.âyette - ALLAH TEALÂ, Hz.YAHYÂ'ya selâm gönderiyor.! ve**

**33.âyette - Hz.İSÂ'a.s kendisine selâm veriyor.!**

**16.CÜZ**

**BismillâhirRahmânirRahîm.**

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla.

**19/1.** (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi.)

**KÂF, HÂ, YÂ, AYN, SÂD...**

**19/2.**

Bu, RABBİNİN KULU **ZEKERİYÂ** hakkındaki Rahmetinin anılmasıdır.

**19/3.4.**

Hani **ZEKERİYÂ**, gizlice RABBİNE yalvarıp - şöyle konuşmuştu :

**"Yâ RABBİ.! Artık kemiklerim zayıfladı ve saçlarım da ağardı.**

**RABBİM.! BEN, SANA yalvarıp - DUA'lar ettiğim için,**

**bu güne kadar hiçbir şeyden MAHRUM kalmadım."**

**19/5.6.**

"Ve **BEN**, benden sonra yerime geçecek olan akrabalarımın endişe ediyorum ve **KARİM da KISIR**. BANA katından bir OĞUL ihsan et ki **YÂKUP oğullarına** hem iyi bir mirasçı - hem de sahip olsun...

**RABBİM.! Oğlumun, SENİN RIZANI kazanmasını da sağla...** Deyince,

**19/7.**

**ALLAH** şöyle buyurdu : **"Ey ZEKERİYÂ.! SANA, YAHYÂ** isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu ismi, daha önce kimseye vermemiştik."

**19/8.**

**Zekeriyâ :** **"Ey RABBİM.! Karım kısır ve BEN de son derece ihtiyar olmuşken, nasıl oğlum olabilir.?"** dediği zaman,

**19/9.**

**ALLAH :** **"RABBİN böyle diledi ve bu benim için kolaydır. Nitekim SEN daha önce hiçbir şey değilken SENİ de yaratmıştım."** dedi..

**19/10.** (Bak-> 3/41.âyete)

**Zekeriyâ :** **"RABBİM.! Öyleyse bana bir ALÂMET ver."** deyince,

**ALLAH** da : **"SENİN alâmetin, sıhhatli iken 3-Gün 3-Gece sürekli olarak İNSANLARLA HİÇ KONUŞAMAMAK'tır.!"** buyurmuştu...

19/11.

Bunun üzerine ZEKERİYÂ mâbet - mescitten çıktı ve milletine,  
**"SABAH-AKŞAM, ALLAH'ı TESBİH - ZİKR EDİN."** diye işaret etti.

**NOT ; ALLAH TEALÂ KUR'AN'ı KERİM'de pek çok mucizelerini bildirmiş.**  
 Bunlardan bir kısmı ; **HZ.ÂDEM ile HZ.HAVVA'nın babasız** yaratılmasıdır..  
 Bu sûrede, **HZ.İSÂ'nın da babasız** olarak **HZ.MERYEM'den** yaratılmış olması ve  
 ihtiyarlamış olan **HZ.ZEKERİYÂ'ya** da oğlu **HZ.YAHYÂ'nın** verilmesi olayıdır..  
 Bu işin de İlâhi bir mucize olduğu muhakkak, çünkü **HZ.ZEKERİYÂ çok yaşlı!**  
 Âyetlerde ; **ALLAH'a GİZLİCE YALVARMANIN ve ALLAH'ın RIZASINI KAZANMANIN** ve  
**ALLAH'ı HER ZAMAN ZİKRETMENİN** önemli olduğu vurgulanıyor ve bazı işlerin  
**SUSMAK - HIÇ KONUŞMAMAK** gibi bazı alâmetler olduğuna da işaret edilmiş.!

19/12.-&gt;14.

**"Ey YAHYÂ.! Kitaba-TEVRAT'a kuvvetle sarıl."** deyip, çocukken  
 ONA katımızdan **HİKMET ve KALP YUMUŞAKLIĞI ve SAFLIK verdik..**  
 O'da ALLAH'tan çok sakınır-çekinir ve ana-babasına karşı da  
 İYİ davranırdı ve baş kaldıran bir ZORBA değildi...

19/15.

Doğduğu günde ve öldüğü günde ve  
 tekrar dirileceği günde de **ONA SELÂM OLSUN.!**

**NOT ; 15.âyette - ALLAH TEALÂ, HZ.YAHYÂ'ya SELÂM gönderiyor.!** ve  
**Bak-> 33.âyette - HZ.İSÂ'a.s kendisine SELÂM veriyor.....!**  
 âyetlerde **HZ.YAHYÂ'ya** verilen **İLİM-HİKMET ve SÂLİHLİK-HÂLİSLİK** açıklanmış.

19/16.17.

**Ey MUHAMMED.!** Kitapta **MERYEM'i de an.** Hani MERYEM, âilesinden  
 ayrılarak, doğu taraftaki bir yere çekilmiş ve insanlardan  
 gizlenmek için - bir PERDE germiştir. **BİZ de CEBRÂİL'i**  
**GÖNDERMİŞTİK de - ONA, TAM BİR İNSAN OLARAK GÖRÜNÜMÜŞTÜ.!**

**NOT ; HZ.MERYEM,in imânlı bir KIZ** olduğu ve **İBÂDET için DOĞU** tarafta,  
 evine yakın ve Kasabanın dışında bir yere, bir başa **BİR BAĞÇEYE** çekilerek,  
 insanlardan uzaklaşmış olduğu anlaşılıyor. **HZ.CEBRÂİL'a.s vücut olarak çok**  
**çok heybetliymiş** ve muhakkak ki böyle birini gören her insan ürker-korkar.  
 İlâhi mucize gereği **HZ.CEBRÂİL'a.s,** her kılığa ve her şekle girebiliyor.!  
**HZ.CEBRÂİL, gerektiği zamanlarda dünyaya inerek ALLAH TEALÂ'nın emri ile**  
**bazı işler yapıyor.** Bak-> 2/87.âyette **HZ.İSÂ' Hz.CEBRÂİL'le desteklenmiş.!**  
 Bak-> 26/193->195.ve 42/52.53.âyetlere **HZ.CEBRÂİL'in KUR'AN-ı** indirdiği.  
 Bak-> 81/19->23.âyetlere **HZ.MUHAMMED'in,sav, HZ.CEBRÂİL'i** gökte gördüğü..  
 Bak-> 11/77.15/57->73.âyetlere **HZ.CEBRÂİL'in HZ.LÛT'a** giderek konuştuğu..  
 Bak-> 15/57->60.âyetlerde **HZ.CEBRÂİL'in, HZ.İBRAHİM'e** giderek konuştuğu..  
 Bu âyette de - diğer inişlerinde olduğu gibi **ÇOK YAKIŞIKLI GENÇ BİR ERKEK**  
 ekinde, **HZ.MERYEM'in yanına, ONU** korkutmadan gelmiş ve onunla konuşmuş ve  
 beraberinde getirdiği **HZ.İSÂ'nın RÛHUNU HZ.MERYEM'in karnına yerleştirmiş.**  
 Böyle bir İlâhi mucize ile - **HZ.İSÂ'a.s,** bu şekilde yaratılmış.!  
 Fakat, **HAKİKİ - GERÇEK İMÂNA erişemeyenler, ALLAH TEALÂ'nın kudretini bilemiyor.**

19/18.

**MERYEM ONA-CEBRÂİL'e :** "Eğer SEN, ALLAH'tan sakınan, çekinen  
 bir kimse isen, senden RAHMÂN'a sığınırım.!" demiştir..

19/19.20.

**CEBRÂİL** de : "BEN, SANA TERTEMİZ BİR OĞLAN BAĞIŞLAMAK İÇİN, RABBİNİN SANA GÖNDERDİĞİ ELÇİDEN BAŞKASI DEĞİLİM.! dedi.

**MERYEM** : "BANA bir erkek dokunmamışken ve BEN kötü bir kadın da olmadığım hâlde, nasıl oğlum olabilir.?" dediği zaman, 19/21.->23.

**CEBRÂİL** de : "EVET.! BU MÜMKÜNDÜR. Çünkü **RABBİN** \* BU İŞ, BENİM İÇİN ÇOK KOLAYDIR ve ONU İNSANLAR için **BİR MÜCİZE** ve **KATIMIZDAN BİR RAHMET KILACAĞIZ** \* Buyurdu." dedi ve iş olup - bitti.! ve **MERYEM, oğlu İSÂ'ya GEBE kaldı.** Bu haliyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısıyla bir **HURMA** ağacının dibine sığındı ve : "KEŞKE BUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLSAYDIM da, UNUTULUP GİTSEYDİM." dedi.

19/24.25.26. (Bak->3/37.ye.)

Bunun üzerine - alt taraftan gelen bir SES :

"SAKIN ÜZÜLME.! RABBİN, KARNINDA BULUNANI ŞEREFLİ KILMIŞTIR. **HURMA AĞACINI KENDİNE DOĞRU SİLKELE** ki, **TÂZE HURMA DÖKÜLSÜN** ve **YE-İÇ GÖZÜN AYDIN OLSUN** ve eğer, **BİR İNSAN GÖRÜRSEN ONA :** \***BEN RAHMÂN'a ORUÇ** adadım. **Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım\*** diye, O'insana işâret et." diyerek **MERYEM'e** böyle seslenildi.

NOT ; İlâhi mucizelerden birisi bu âyetlerde belirtilmiş ki ; **HZ. MERYEM,** kuru bir **HURMA** ağacının altında ve mevsim de **KIŞ** ve Ağacı silkelemesiyle hem **KURU AĞAÇ YAPRAKLANMIŞ** hem de **HURMA MEYVELERİYLE DOLMUŞ.** Silkelendikçe **Hurmalar** kolayca döküldüğü için - **HZ. MERYEM** bunları rahatlıkla yemiştir.!

19/27.->29.

Nihâyet, doğurduğu **ÇOCUĞU** alıp kavmine getirince dediler ki : "Ey **MERYEM**.! **UTANILACAK BİR ŞEY YAPTIN EY HÂRUN'un KIZ KARDEŞİ, BABAN KÖTÜ BİR KİMSE DEĞİLDİ** ve **ANNEN de İFFETSİZ DEĞİLDİ..**" **MERYEM** de (Ona sorun.! der gibi) onlara **ÇOCUĞU** işâret edince, "BEŞİKTEKİ ÇOCUK BİZİMLE NASIL KONUŞABİLİR.?" dedikleri zaman,

19/30.->33.

**Beşikteki İSÂ BEBEK** dile gelip orada bulunanlara : "BEN, **ALLAH'ın BİR KULUYUM** ve **RABBİM BANA KİTAP VERDİ** ve **BENİ PEYGAMBER YAPTI** ve **NEREDE OLURSAM OLAYIM - BENİ KUTSAL KILDI.** **YAŞADIĞIM MÜDDETÇE NAMAZ KILMAMI, ZEKÂT VERMEMİ** ve **ANNEME de İYİ DAVRANMAMI EMRETTİ** ve **BENİ, BAHTSİZ BİR ZORBA KILMADI..**" **DOĞDUĞUM GÜNDE** de ve **ÖLDÜĞÜM GÜNDE** de ve **TEKRAR DIRİLECEĞİM GÜNDE** de, **BANA SELÂM OLSUN.!**" demişti..

\* **HZ. İSÂ,** a.s... dâimâ gülermiş ve 19/15.âyette **KENDİSİNE SELÂM VERİYOR.!**

\* **HZ. YAHYÂ,** a.s.da çok ağlarmış ve 19/33.âyette **ALLAH'ın ONA SELÂMI VAR.!**

→ **Hangisi daha üstün.? ÜSTÜNLÜĞÜ BİLMEK** - ancak 2-Şekilde mümkün ki ;

A. Bu büyüklerden daha üstün olan zat ancak **HZ. MUHAMMED'sav** bunu bilir...  
B. veya bunu belirleyen bir belge - kanıt bulmalıdır - işte belge ;

\* **HZ. YAHYÂ,** a.s ile **HZ. İSÂ'a.s** arasında şöyle bir konuşma geçmiş :

"Ey **İSÂ**...! **ALLAH'ın** hesabından çok mu eminsin ki hep böyle gülüyorsun.?"

"Ey **YAHYÂ**.! **SEN** de **ALLAH'ın** affını bilmez misin ki, hep ağlar durursun.?"

Bunu duyan bir **VELÎ** : "Yâ **RABBİ**.! **Bunlardan hangisi üstün.?**" deyince,

Cevap gelmiş : "**Ey KULUM**.! **Elbette, BANA iyi niyetle bakan üstündür...**"

19/34.35.

İşte - onların şüpheye düştükleri gerçeklere göre ;  
**MERYEM OĞLU İSÂ** budur. Çünkü **ALLAH, asla ÇOCUK EDİNMEZ** ve  
**O'münezzehtir, ONUN Çocuğa - Evlâda ihtiyacı yoktur** ve **ALLAH,**  
**bir işin olmasını isterse, - sadece "OL."** der ve O'da olur...  
 19/36.

Ve **İSÂ** : "Muhakkak ki **ALLAH, BENİM** ve **SİZİN** de **RABBİ'mizdir.**  
 Öyleyse yalnız ONA kulluk edin ve en doğru yol budur." dedi.

**NOT ; Hz.İSÂ, a.s,** Hıristiyanlığı getirdikten sonra, **Hıristiyanların ÇOĞU,**  
 aralarında bölünmüş ve böylece **İNANISLARI** da değişmiş. **ALLAH TEALÂ,** bütün  
 insanların **İMÂN DERECELERİNİ TEST EDİP-ÖLÇMEK İÇİN** - insanların gözlerinin  
 önünde Dünyada bazı **MÜCİZEVİ** olaylar meydana getirmiş. Bu olaylardan biri,  
 \* **HZ.İSÂ'nın BABASIZ OLARAK YARATILMASI** ve bu bir gerçektir ve diğeri de  
 \* **HZ.İSÂ'nın YAHUDİLER TARAFINDAN ÇARMIHA GERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ** konusudur.  
**ÖLDÜRÜLME** inanişi tamamen yanlış, asılsız ve SAPIK bir **İNANİŞ'tir.** Çünkü,  
**KUR'AN'ı KERİM'e** ve Evliyâ belgelerine göre de -> **HZ.İSÂ'nın öldürülmesine**  
**ALLAH izin vermemiş ve HZ.İSÂ-> öldürme teşebbüsünden önce, GÖĞE çekilmiş.**  
**Bak->3/55.âyete ve HZ.MEVLÂNA-> Mes. 6/4367.beyitlerde bu olayı anlatıyor.**  
 Ayette, **ALLAH TEALÂ'nın,** sadece "**OL.**" emri ile her dileğinin olduğuna da  
 işaret edilmesinin sebebi -> **ALLAH TEALÂ'nın sınırsız KUDRETİNİ belirtmek.**

19/37.

Bu sebeple **GURUP'lar, kendi aralarında ayrılığa düştüler.!**  
 Vay haline O'büyük günü görecek kâfirlerin haline vayvay.!

**NOT ;** Burada - önemli olan husus ; **DİNDARLARIN BÖLÜNÜP - PARÇALANMALARI** ve  
**ÇOĞUNLUĞUN gerçeklerden uzaklaşmasıdır.!** Bildiğini gizleyen ve kendileri  
 âyetleri uygulamayan **ÂLİMLERİN** ve **İLÂHİ ÂYETLERE UYMAYAN** veya **BUNLARI**  
**SAPTIRAN CÂHİL'lerin** bilmeden konuşup-yazdıkları için, doğru yoldan sapan  
 YAHUDİ ve HİRİSTİYAN ve MÜSLÜMAN guruplarının da **BİR BÜTÜN OLAN DİNİ BÖLÜP**  
**PARÇALADIKLARI** için Cehennemde yanacağına işaret ediliyor. Ayrıca,  
 bu âyetin sonunda : **FEVEYLÜN LİLLEZİNE KEFERÜ = VAY HALİNE O'KÂFİRLERİN.!**  
 diyerek **DİNDE HADDİ AŞANLAR** ve **ALLAH'ın SÖZLERİNE, KUDRETİNE, MÜCİZELERİNE**  
**İNANMAYANLAR, "ALLAH EVLÂT EDİNDİ"** gibi sözlerle **ALLAH'a İFTİRA edenlerin**  
**KÂFİR** oldukları ve Kıyâmet gününde rezil-perişân olacakları belirtilmiş.  
 Hıristiyanların çoğu, **HZ.İSÂ'nın ÇARMIHTA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE,** inanıyor..  
 Hıristiyanların çoğu, **HZ.İSÂ'nın ALLAH'ın OĞLU olduğuna.!** da inanıyor.  
 Bazıları ; "**ALLAH + İSÂ + MERYEM'in-> 3-İLÂH-TANRI olduklarına.** inanıyor..  
 Bazıları ; "**ALLAH'ı RED ile sadece İSÂ ve MERYEM'i TANRI kabul ediyor."**  
 Bu şekildeki sapık inançlar-HURÂFELELER diğerk bazı DİN mensuplarında da var.  
**TARİKAT-> DİN YOLU** ile ilgili bazı **ÂYET'ler** önemli ; **Bak-> 42.SÛRE SONUNA.**  
**Bak-> 6/153.159. 10/19. 16/123. 23/52->54. 30/31.43. 42/13.15. 46/13.14.**

19/38.

ONLAR huzurumuza geldikleri gün, neler görüp neler duyacaklar.!  
 Fakat bugün, zâlimler apaçık bir sapıklık içindedirler...

19/39.->41.

**Ey MUHAMMED.!** SEN ONLARI, gafletle inkârda inat-ısrar edenlerin  
 pişmanlık ve üzüntü içinde kalacakları O'gün hakkında uyar ki,  
 fırsatlar kaçmasın. Muhakkak ki bir gün yeryüzüne ve üzerindeki  
 her şeye BİZ VÂRİS olacağız ve onlar da ancak BİZE dönecekler..

**Ey MUHAMMED.!** Kitapta, **İBRÂHİM'e** dair anlattıklarımızı da an..  
 Çünkü O'da dos'doğru bir insandı, SADIK BİR PEYGAMBER'di..

19/42.->45.

**BABASINA demişti ki** : ""**Babacığım!** İşitmeyen - Görmeyen ve SANA hiçbir fayda sağlamayan şeye **PUT'lara niçin tapıyorsun?**

**Babacığım!** Gerçekten, SANA gelmeyen bir İLİM BANA geldi.

Öyleyse BANA UY ve böylece seni de doğru yola ulaştırayım..

**Babacığım!** Şeytana tapma ve ONA kulluk etmekten sakınmalısın.

Çünkü ŞEYTAN, merhamet eden Rahmân'a baş kaldırdı - ÂSİ oldu.

**Babacığım!** SANA, ALLAH katından bir AZAP gelmesinden ve SENİN, tamamen şeytanın dostu olarak kalmandan **korkuyorum!**""

19/46.

**BABASI** da demişti ki : "**Ey İBRAHİM!** SEN, benim Tanrılarımın PUT'larımdan yüz mü çeviriyorsun.? Eğer bundan vazgeçmezsen, mutlaka SENİ TAŞLARIM!**!** Artık, ebediyen benden uzaklaş-git."

19/47.48.

**İBRAHİM** de : "**SANA SELÂM olsun!** Senin için BEN, RABBİMDEN bağış-af dileyeceğim. Çünkü RABBİM, bana karşı lütufkârdır. SİZDEN ve ALLAH'tan başka taptığınız putlardan uzak bir yere çekilir RABBİME yalvarırım ve BEN umarım ki RABBİM dualarımı kabul eder de, sizin gibi bahtsız - mutsuz olmam.." demişti..

19/49.

Nihayet **İBRAHİM** ONLARI ALLAH'tan başka taptıkları putları ile baş'başa bırakarak, onlardan uzaklaşıp gidince ; **BİZ de ONA, İSHÂK ve YÂKUP'u** bağışladık ve her birini de PEYGAMBER yaptık

NOT ; Beyzâvi'nin rivâyetine göre **Hız.İBRAHİM** 99'yaşında iken ilk eşi olan **HÂCER**'den **Hız.İSMÂİL** doğmuş, bu soydan **Hız.MUHAMMED'in sav, kabilesi KUREYŞ** türemiş ve İSMÂİL'den 13-Yıl sonra **Hız.İBRAHİM** -> **SÂRE** ile evlenince **2.oğlu Hız.İSHÂK**'ın soyu **Hız.YÂKUP'a.s** ve oğlu **Hız.YÛSUF'a.s**,olarak devam etmiş ve bu soydan **İSRÂİL'oğulları** türemiş Çünkü, **Hız.YÂKUP'un Lakâbı = İSRÂİL..**

19/50.

Ve BUNLARIN üçüne de - Rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve her birini de, her zaman anılan, DEĞERLİ kimseler yaptık...

19/51.

**Ey MUHAMMED!** Kitapta - **MÛSÂ**'ya dair anlattıklarımızı da an.. Çünkü O, dos'doğru ihlâslı **bir NEBİ** ve **bir PEYGAMBER'di..**

NOT ; Belgelere göre, Kendilerine **KİTAP-Şeriat verilen** seçkin uyarıcılara **PEYGAMBER** deniyor ve bu **Şeriatleri devam ettiren**, uyarıcı seçkin insanlara **NEBİ** deniyor. **NEBİ'ler Peygamberdir** fakat yenileyici değil devam ettirici. **Hız.MÛSÂ'a.s.ise - 19/51.âyette hem NEBİ - hem RESÛL** olarak anılmış..

19/52.53.

Ve **MÛSÂ'ya**, **TÛR** dağının sağ tarafından **SESLENDİK** ve **gizli bir konuşma için ONU kendimize yaklaştırdık** ve **ONA**, kardeşi **HÂRUN'u** da Rahmetimizden, PEYGAMBER olarak bağışladık..

NOT : ALLAH TEALÂ'nın **Hız.MÛSÂ** ile konuşması Hk. âyetlere ve **Bak-> 20/9.->44. 28/29.->35.âyetlere** ve belge için,**28.Sûrenin sonuna!**

19/54.55.

**Ey MUHAMMED.!** Kitapta - İSMÂİL'e dair anlattıklarımızı da an.! Çünkü O, sözüne sâdik ve ihlâslı bir NEBİ ve bir PEYGAMBER'di. O'da Halkına, NAMAZ kılmalarını ve ZEKÂT vermelerini emrederdi.. RABBİNİN katında beğenilmiş - sevilmiş bir kimseydi...

19/56.57.

**Ey MUHAMMED.!** Kitapta - İDRİS'e dair anlattıklarımızı da an.! Çünkü O'da pek doğru bir insan ve bir NEBİ idi... ONU da yüce bir makama yükseltmiştik...

**NOT ;** Rivâyete göre **H.z.İDRİS'a.s.** Hz.NÛH'un 3.Nesilden soyu. Hayvan postu yerine ilk ELBİSEYİ İCAT etmiş, KALEM kullanmış ve yıldızların hareketini incelemiş, Astrofizik işlerde uğraşmış mucizevi yaşamı olan bir PEYGAMBER. Kendisine 30-Sayfalı bir İLÂHÎ VAHY veya belge indiği de - söz konusu...

19/58.59. (**SECDE** kelimesi geçtiğinde KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır) İşte bunlar ALLAH'ın kendisine nimet verdiği Peygamberlerden **ÂDEM**'in ve **NÛH**'la birlikte GEMİYE bindirilenlerin soyundandır ve **İBRÂHİM** ile (**İsrâil**) **YÂKUP**'un soyundan seçerek doğru yola eriştirilen kimselerdir. Bunlara RABLERİNİN âyetleri okunduğu zaman, bunlar **GÖZ YAŞI** dökerek, hemen **SECDE**'ye kapanırlardı.. Bunların ardından da NAMAZ'ı bırakan ve ŞEHVET'li heveslere kapılan bir NESİL geldi. ONLAR azgınlığın cezasını görecektir

**NOT ;** **İNSANLAR**, Dine-İmâna gelip doğru yolda yaşamaya başladıktan sonraki zaman içerisinde sapıyor ve **KÖTÜ** işlere bulaşıyorlar hattâ **H.z.LÛT** milleti gibi, ahlâksızlıkta haddi aşip insanlıktan da çıkıyorlar ve işte bu âyette buna işâret edilen **sebeb ; NAMAZ'ı BIRAKIP -> ŞEHVETLİ İŞLERE BULAŞMAK** ve böyle duruma düşen milletler ilâhi gazaba uğramış, **HELÂK** ile yok edilmiş.

19/60.->63.

Ancak **TÖVBE** eden ve **ALLAH'a İMÂN** ederek **HAYIRLI İŞLER** yapanlar **caza görmezler**. İşte **BUNLAR**, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın **RAHMÂN**'ın **GAYB**'de kullarına söz verdiği yere **ADEN Cennetlerine** girecektir. Muhakkak ki **ALLAH**'ın verdiği sözler yerine gelir.. Ve **CENNETLERDE**, boş sözler değil sadece iyilik - selâm sözleri duyulur ve **BUNLAR** sabah-akşam rızıklarını da hazır bulurlar.. **BİZİM HAS** kullarımız olan ve **ALLAH'a** karşı gelmekten sakınan **TAKVÂ** sahiplerini mirasçı ettiğimiz **CENNETLER** işte böyledir...

19/64.

**CEBRÂİL**, **MUHAMMED'e** şöyle dedi : "**BİZ Melekler ancak RABBİNİN İZİNİ ile ineriz. Geçmiş ve gelecekte ve ikisi arasındaki her şeyi bilmek yalnız ONA mahsustur ve RABBİN UNUTKAN DEĞİL'dir.**"

**NOT ;** Rivâyetlere göre ; **1.Hz.MUHAMMED'in**,sav Hz.Cebrâil'e : "**Ey CEBRÂİL.!** **BİZİ DAHA FAZLA ZİYARET ETMENE BİR ENGEL VAR MI.?"** diye sorması sebebiyle. veya **2.MEKKE'li** Kâfirlerin Hz.MUHAMMED'e sordukları bazı sorulara - cevap getirmesi için beklediği **CEBRÂİL'in GEÇ GELMESİ** üzerine cevap bekleyenler: "**RABBİ, MUHAMMEDİ UNUTTU.!**" gibi sözler söyleyince - bu 64.âyet gelmiş...

19/65.

**ALLAH, Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin de RABBİ'dir.** Şu halde-yalnız ONA kulluk et ve bu ibâdetinde samimi-sabırlı ol. Eğer bilirsen,, ONA benzeyen bir şey asla yoktur...

19/66.67.

Ve İNSANLAR : "**BEN ÖLDÜKTEN SONRA, TEKRAR DİRİLTİLEREK MEZARDAN CANLI OLARAK ÇIKACAK'mıyım.?"** diyor.

**Bu İNSAN, daha evvel hiçbir şey değilken, dünyada kendisini nasıl yarattığımızı hiç DÜŞÜNÜYOR MU - niçin hatırlamıyor.?**

19/68.

RABBİNE andolsun ki **BİZ ONLARI**, şeytanlarla birlikte MAHŞERDE mutlaka toplayacağız. Sonra - CEHENNEMİN kenarında da ; ONLARI diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız...

19/69.70.

Ve her Milletten **RAHMÂN'a EN ÇOK BAŞ KALDIRAN AZGIN ÖNDERİNİ** ortaya çıkaracağız ve CEHENNEME LÂYİK OLANLARI BİZ BİLİYORUZ.

**NOT ; ÂHİRET HAYATINA İNANMAYANLARIN** - sözü ; 66.âyette belirtilmiş ve bu söze cevap 67.âyette verilmiş. Bunca Âyete-Örneğe-İkaza-Mühlete rağmen **İNKÂRDA İNAT EDENLERİN ÖNDER'leri** ortaya çıkarılacak ve bunları saptıran ŞEYTANLARLA birlikte CEHENNEME atılarak cezalandırılacakları muhakkaktır. **ÖNDER** -> O'Milletin MAL veya MAKAM olarak saygın-yetkili kimseleridir ve Bu kimseler **Bak->6/123. ve 8/22.23.âyette.** açıklanmış ve târif edilmiş..

19/71.

Ve sizlerden - **CEHENNEME uğramayacak hiç kimse yoktur.!**

Bu iş - RABBİNİN kesinleşmiş bir sözü - bir HÜKMÜ'dür...

**NOT;** Rivâyete göre; İyilerin ve Kötülerin tamamı da, CEHENNEMİ görecekmış.  
 \* **KÖTÜ'ler** -> Cehennemi hem görececek ve içine atılacaklarını bilecekmiş.  
 \* **İYİ'ler,** -> Cehennemi görececek ve içinde ceza çekenleri de tanıyacakmış.  
**Bak->7/46->49.âyetlere. A'RÂF** isimli tepenin burçlarından görülecekmiş.  
 \* **İYİ'ler** -> Meleklerle "**BİZ CEHENNEMİ GÖRMEDİK.!**" diyecek ve Melekler de: "**İŞTE BU YEŞİL BAĞÇELER CEHENNEM'di, SİZE GÜLİSTANLIK OLDU.**" diyecekmiş.  
 \* **SIRAT KÖPRÜSÜ** Cehennemin üstünde kurulu olduğundan geçenler onu görececek, İYİLER üzerinden hızla geçecek ve KÖTÜLER de geçemeyip içine düşecekmiş.

19/72.

Sonra **BİZ**, ALLAH'a karşı gelmekten sakınanları kurtaracağız... Zâlimleri de, diz üstü çökmüş olarak orada bırakacağız...

19/73.

Ve âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman **İNKÂR edenler** inananlara : "**Bu 2-Toplumdan hangisinin mevki - seviyesi ve meclisleri daha iyi - daha güzeldir.?"** derler..

**NOT ;** Bu sözü bugün bile söylüyorlar ve **İRTİCÂ** -> **DİNDAN SAPMANIN** sadece Cahil-Fakir halk tabakasında olduğu, **Mevki-Makam-İlim sahiplerinin dünyada Medeniyet içinde yaşadığı gibi** öbür dünyada eğer dirilirlirse bile orada da İYİ bir hayat yaşayacaklarına inanıyorlar ve **kendilerini kandırıyorlar.** Bu dünyada, pek-çok insana verilen **MADDİ ŞEYLERİN**, âyetlere göre ; **ALLAH'ın LÜTFUNDAN DEĞİL de KAHRINDAN VERİLDİĞİNİ,** âyetleri okumadıkları için bilmiyorlar ve **boş şeylerle böbürleneler, CEHENNEME yollanıyor.**

19/74.

Ve **BİZ**, onlardan önce - gösterişleri, varlıkları daha güzel ve daha **ÜSTÜN** olan nice nesilleri **HELÂK** ile yok etmiştik..

19/75.

ONLARA de ki : "**Merhametli olan ALLAH**, sapıklık için bocalayan kimseye uzun bir **SÜRE** verir. Nihayet ONLAR, tehdit edildikleri **AZABI** veya Kıyâmeti gördükleri zaman - taraflardan **hangisinin makamının daha kötü** ve daha güçsüz olduğunu öğreneceklerdir.."

19/76.

Ve **ALLAH**, **doğru yolda giden kimselerin doğruluğunu artırdıkça artırır** ve **SÜREKLİ OLAN İYİ-Hayırlı işler** ; **RABBİNİN** katında sevap - mükâfat olarak da ve **SONUÇ** olarak da çok daha iyidir..

19/77.

**Ey MUHAMMED.! Âyetlerimizi İNKÂR eden ve : "Kıyâmette de, BANA mal ve oğul verilecektir.!"** diyen **ADAMI** gördün mü.?

**NOT ; Rivâyete göre, FAKİR biri olan HABBÂB, müşriklerden ÂS b.VÂİL'den alacağını isteyince : "MUHAMMED'i İNKÂR ETMEDİKÇE BORCUMU ÖDEMEYECEĞİM."** demiş ve **HABBÂB'da : "ALLAH'a yemin ederim, yaşadıkça ölünceye kadar ve yeniden dirildikten sonra da PEYGAMBERİMİ asla inkâr etmeyeceğim."** demiş. Bunu üzerine borçlu olan **KÂFİR** : "Öyleyse, dirildiğin zaman bana gelirsin. O'zaman **BANA** mal ve çocuk verileceğine göre, **BEN** de **SANA** borcumu öderim." demiş ve yukarıdaki âyetin - bu sebeple indiği - rivâyet edilmiş..

19/78.

Bu adam, **GAYB**'ın sırlarını mı biliyor.? veya Bu adam, **RAHMÂN** katından bir söz mü almıştır.?

19/79.80.

Kesinlikle **HAYIR.! BİZ**, onun söylediklerini yazacağız ve **ONUN AZABINI** da, elbette uzattıkça - uzatacağız.. Ve **ONUN** söylediği mal ve evlâdı **BİZE** kalacaktır ve **kendisi de BİZE yalnız olarak, TEK başına gelecektir..**

19/81.82.

Ve **ONLAR**, kendilerine kuvvet - itibâr kazandırsın diye ; **ALLAH'ı bırakarak, başka Tanrılar - İLÂH'lar edindiler.!** **Hayır-Hayır.!** **PUT**'ları, onların ibâdetlerini tanımayacak ve onlara karşı bir **DÜŞMAN** kesileceklerdir...

19/83.

**Ey MUHAMMED.! KÂFİRLERİ daha çok inkâra sürüklemesi için, ONLARA ŞEYTAN'ları MUSALLAT ettiğimizi bilmiyor'musun.?**

**NOT ; MUSALLAT = BİR KİMSENİN BAŞINA GÖNDERİLEN BELÂ - demektir ve insanın en büyük belâsı, muhakkak ki ŞEYTAN'dır. Çünkü ŞEYTAN'ın Görevi-İşi-İdeali, insanı dünyada huzursuz etmek ve belâlara uğramasını, Cehenneme gitmesini sağlamaktır. ŞEYTAN 2.şekilde insanlara yakınlaşıyor ki ; 1.İNSANIN KENDİ İRADESİ ve İSTEĞİ İLE oluyor.... . . 2.ALLAH TEALÂ'nın bir cezası olarak, İlâhi korumadan uzak kalan insana ARKADAŞ olarak ŞEYTAN görevlendiriliyor. Bu suretle ŞEYTAN -> O'kimseyi her türlü kötülüğe sürüklüyor.!**



19/84.

Öyleyse, kâfirlerin cezalandırılması için ACELE ETME.!  
Muhakkak ki **BİZ**, onların günlerini saydıkça - sayıyoruz...

19/85.86.

**ALLAH'tan sakınanlar O'gün, RAHMÂN'ın huzurunda misâfirler gibi karşılınır** ve suçlular da suya götürülür gibi CEHENNEME sürülür.  
19/87.

RAHMÂN'ın katından bir söz almış olan ve İZİN alandan başkası, asla **ŞEFÂAT'**te bulunamayacaktır...

19/88.->93. (Bak-> 2/116 ve 18/1->5 ve 33/57.)

Bazı kimseler "**RAHMÂN, ÇOCUK EDİNDİ.!**" dediler.

Andolsun ki **SİZ**, ortaya **ÇOK KÖTÜ** bir şey attınız...

Bu sebeple **neredeyse GÖKLER PARÇALANACAK** ve **YER YARILACAK** ve **DAĞLAR da DAĞILIP-Çökecekti**. RAHMÂN'a büyük İFTİRA etmişler. Oysa **ÇOCUK** sahibi olmak RAHMÂN'ın şanına yakışmaz ve gerekmez **Çünkü** Göklerde ve Yerdeki **HERŞEY ONUN KULU** olarak yaratıldı..

**NOT ; ALLAH TEALÂ'nın EVLÂT edindiği** ve bazı Peygamberlerin **ALLAH'ın OĞLU** olduğuna dair iftiralar - tarihte sapık insanlar tarafından uydurulmuş ve bu sözler çok ağır iftira olduğu için **GÖKLERİN** ve **YERYÜZÜNÜN** bile bu ağırlığa tahammül edemediği ve **KİYÂMETTE** hayvanların su içmeye götürüldüğü gibi, bütün Kâfirlerin de **CEHENNEME** götürülecekleri âyetlerde açıklanıyor. **ÂYETLERE GÖRE ;**

**MÜŞRİK** ve **KÂFİR'ler** - **KUTSAL** şeyler için bazı sözler söylemiş ve

**ALLAH'ı** ve **PEYGAMBERİNİ ÜZEN** - **YALAN** ve **İFTİRA** olan bazı sözler için ;

**Bak-> 2/116. 3/181.182. 4/171. 5/64.72.73. 6/100. 9/30. 10/68. 16/57.**

**17/40.90->95. 18/1->5. 19/88->91. 21/26. 23/91. 37/149->158.43/19.** Ayetlere

**Bak-> KÂFİR'lerin** sözleri ile ilgili **33/57.** âyette geniş bir açıklama var.!

19/94.95.

Andolsun ki **ALLAH** her şeyi ilmiyle tek-tek sayıp-tespit etmiştir  
Ve **KİYÂMET** gününde bunların da, onlarında hepsi huzurumuza,  
**TEK** olarak, yardımcısız olarak geleceklerdir...

19/96.

Muhakkak ki İmânlı olan ve hayırlı-iyi işler yapan kimseleri,  
çok merhametli olan **ALLAH** elbette **SEVİNDİRECEK'tir**...

19/97.

**Ey MUHAMMED.!** Biz **KUR'AN-ı**, **ALLAH'a** karşı gelmekten sakınanları müjdelemen ve inkârda inat edenleri de korkutarak **UYARMAN** için, **senin Dilinde-Lisanında indirerek kolaylaştırdık**...

19/98.

Ve **BİZ** onlardan önceki nice **NESİLLERİ HELÂK** ile yok etmiştik ve **SEN** şimdi, onlardan birini hissediyor, bir ses **İŞİTİYOR'musun.?**

-----\*\*\*\*\*-----

**Sadakallâhül'azîm.**

Doğruyu apaçık söyleyen **ALLAH**, çok güçlü ve azametlidir.

**Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.**

Âlemlerin **RABBİ** olan **ALLAH'a** **HAMD'olsun.**

-----\*\*\*\*\*-----

## NAMAZ ile ilgili bazı belgeler ;

**NAMAZ** -> Bütün İLÂHÎ DİN'lerde -> İBADET'lerin ANASI-TEMELİ'dir.  
**NAMAZ'sız DİN** veya ŞERİÂT -> DİN'den başka bir iş, başka yoldur.

Bu sebeple **NAMAZ, bütün PEYGAMBER'lere emredilmiş** ve  
 Bu Sûrede de, 19/30.->33.54.55.âyetlerde örnek var..

DİNİ İBÂDET'lerde, çeşitli şekiller, dereceler var ve  
 İbâdet'lerin en basiti -> HALK'ın yaptığı İBÂDET'lerdir..

ERENLER'in İBÂDET'lerinden olan MEVLEVİ'lerin SEMÂ ÂYINLERİ'de  
 2-Çeşittir ;

- 1.Çeşidi -> MÜRİD'lerin Semâsı - CEZBE'siz düz bir gösteri,
- 2.Çeşidi -> EVLİYÂ'nın Semâsı - CEZBE ile yapılan Semâ'dır ve  
 Bu CEZBE'ye erişme - ZOR bir olay olup,  
 HERKESİN HARCİ değil.!

Bu sebeple,  
ERENLER'in, bu CEZBE YÜKÜNÜ hafifletmek için,  
KUDÜM ve DARBUKA ve NEY eşliğinde dönmeleri -> İBÂDET olup,  
RÛH'a -> Hudû ve Huşû vererek kutsallaşıyor..

Bunu ÖRNEK alarak ;  
 HALK'ın SAZ ÇALIP DANS veya ZEYBEK OYNAYARAK,  
ÂYİN YAPIYORUZ.! Demesi, DİN'lerde bile bulunmayan bir şey'dir.!  
 Böyle bir OYUN'un İBÂDET'le ÂYİNLE hiçbir ilgisi olamaz..  
 Bu husus için KUR'AN-ı KERİM'de ;

8/35.

**Onların KÂBE'deki tapınması ancak ISLIK ÇALIP EL ÇIRPMAK'tan ibarettir.** İnkârınıza karşılık olarak artık azabı tadın.!

**NOT ;** Rivâyete göre ; Mekkeli müşrikler KÂBE'yi ÇIPLAK OLARAK TAVÂF eder ve bu sırada - ağızlarıyla **ISLIK ÇALIP - ELLERİNİ ÇIRPARAK** - güvâ ibâdet ediyorlarmış. Âyette buna işaret ediliyor ve günümüzde de bazı sapmalar çeşitli dini işlerde olmakta ve **BAZI CENAZELER ALKIŞ'larla DEFN'EDİLİYOR.**!

**İNSANLARIN CAMİ veya CEM EVİ veya KİLİSE gibi yerlerde,**  
 toplanarak - DİNE UYGUN İBÂDET - ÂYİN - SOSYAL HİZMET gibi  
 DİNİN kabul edeceği işlerin yapılmasında GEREKLİ olan,  
 DİNİN ana yasal şartları var, ZİDDİ CEHENNEMİN 7-Kapısı ;

- 1.ŞERİÂT -> KUR'AN âyetlerine tam uymak,
- 2.SÜNNET -> Hz.MUHAMMED'in iş ve âdetlerine aykırı olmamak,
- 3.TESETTÜR -> İÇ ve DIŞ ÖRTÜNMEYE uymak,
- 4.SAFİYET -> İÇİ ve DIŞI bir - aynı ve ŞEFFAF olmak,
- 5.SINIR -> HADDİ AŞMAMAK. Zorlama, Mahalle baskısı olamaz.
- 6.MADDİYAT -> MUHTAÇLARA MENFAAT olmalı, ŞAHSİ menfaat değil.
- 7.İSRAF -> DİNEN HOŞ OLMAYAN her söz ve her iş yasaklanmış.

İşte bu sebeple, ilgili 8/35.âyetin KAPSAMI ALANI'na giren, **SAZLI - SÖZLÜ OYUN İŞLERİ** -> Ne İBÂDET, ne de ÂYİN OLAMAZ.. Çünkü **ŞİİR** gibi sözler bile, KUR'AN da kınanıyor ;

-----  
26/224.->226.

Ve **ŞÂİR**'lere de, ancak azgın sapıklar uyarlar, Ve bunların her vadide sersemce dolaştıklarını ve yapmadıkları şeyleri de söylediklerini görmüyor'musun.?

36/69.

BİZ MUHAMMED'e **ŞİİR** öğretmedik, bu ONA yakışmazdı..

Bu, **bir ÖĞÜT** ve **apaçık KUR'AN** dır.

52/30.

Yoksa ONLAR senin için : "**O, BİR ŞÂİR'dir. BİZLER de ZAMANIN GİDEREK ONUN ALEYHİNE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ.!**" mu diyorlar.?

69/41.->43.

**KUR'AN, ŞÂİR** sözü değildir..... Ne kadar az **İNANIYOR''**sunuz.!

**KUR'AN, KÂHİN** sözü de değildir. Ne kadar az **DÜŞÜNÜYOR''**sunuz.!

**KUR'AN, âlemlerin RABBİ** tarafından indirilmiştir..

-----\*\*\*\*\*-----

**SAZ ÇALIP - KADINLI ERKEKLİ DANS** veya **ZEBEK OYNAMAK**, DİN âlimleri ve Evliyâ tarafından DİNE UYGUN bulunmamış.

Bu sebeple,

**İBÂDET** veya **ÂYİN**'lerin -> İLÂHİ KATTA KABUL OLMASI için, İNSANLARIN değil.!. DİNİN kurallarına uygun olması gerekir ve Bu husus, aşağıdaki âyetin KAPSAMI ALANI'na girer ;

-----  
9/34.

Ey İNANANLAR.!. **HAHAM** ve **PAPAZ** ve **RAHİP**'lerin **ÇOĞU**, **İNSANLARIN MALLARINI** -> **HAKSIZ YERE YER'ler** ve **HALKI**, **ALLAH YOLUNDAN ALIKOYARLAR**. ALTIN ve GÜMÜŞ'ü biriktirip de, bunları ALLAH yolunda harcamayanlara elemli bir AZABI müjdele.

57/27.

**RAHİP** denen DİN ADAMLIĞINI, **BİZ ONLARA EMİR - TAVSİYE ETMEDİK**.

Fakat **ONLAR** bunu **ALLAH'ın rızasını kazanmak için İCAT** ettiler.

Fakat **BUNA, gerektiği gibi de uymadılar.!**

**BİZ de**, içlerindeki gerçek inançlılara mükâfatlarını verdik...

Onlardan **BİRÇOĞU** da DİNDEN, DOĞRU YOLDAN SAPMIŞ ve ÇIKMIŞ'tır.

-----\*\*\*\*\*-----

Bu âyetlere rağmen, **ALLAH KORKUSU OLMAYAN İNSAN ÇOĞUNLUĞU**, DİNİN hoş görmediği her çeşit sapık İŞE bulaşıyor ve sonra da, aşağıdaki âyet hükmü sebebiyle CEHENNEM onların yeri oluyor..

19/59.

Bunların ardından da **NAMAZ'ı bırakan ve ŞEHVET'li heveslere kapılan bir NESİL** geldi. **ONLAR** azgınlığın cezasını görecektir

MÜSLÜMAN Fırkası-Tarikatı veya başka bir DİN mensubu olsun, **NAMAZI bırakanlar** -> **ŞEHVET'e** uyuyor ve CEHENNEM'e giriyor..

-----\*\*\*\*\*-----

**96-ALÂK Sûresinde ;**

- 
- 96/9.10..SEN, NAMAZ kılan kulu NAMAZDAN ALIKOYANI gördün mü.?  
 96/11.12.Ne dersin, O'KİMSE doğru yolda mıydı.?  
 Ne dersin, O,KİMSE sakınmayı mı emrediyordu.?  
 96/13.14.Yoksa O, HAKKI YALANLIYOR ve yüz mü çeviriyor du.?  
 Yoksa O, ALLAH'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu.?  
 96/15.16.EVET.! EZÂ'dan vazgeçsin. Eğer bundan geri durmazsa,  
ONU günahkâr perçeminden tutar ve CEHENNEME atarız..

**98-BEYYÎNE Sûresinde ; (Bak-> 30-RÛM Sûresi 30/30.âyete.)**

- 
- 98/4.Fakat, Kendilerine KİTAP verilenler de, kendilerine  
apaçık delil - kanıt geldikten sonra AYRILIĞA düştüler.!  
 98/5.Hâlbuki onlara şu emredilmişti ; "DOSDOĞRU olmak + DİNİ  
yalnız ALLAH'a has kılmak + yalnız ALLAH'a KUL olmak +  
NAMAZ kılmak + ZEKÂT vermek." İşte en doğru DİN budur..

30/30.

**Ey MUHAMMED.!** Artık SEN, ihlâslı-kararlı olarak HAK-gerçeğe,  
ALLAH'ın, İNSANLARA YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN'e tamamen dön...  
 Çünkü, ALLAH'ın yaratışında bir değişme yoktur...  
 Çünkü, **EN DOĞRU DİN** budur. Fakat **İNSANLARIN ÇOĞU BİLMİYOR.!**

NOT ; Âyette ALLAH'ın, İNSANLARA YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN'den bahsediliyor.  
 Bu husus şu HADİS'i Şerif'te açıklanmış ;  
"HER İNSAN, MÜSLÜMANLIK FITRATI ÜZERE YARATILMIŞ'tır.." Sözü apaçıktır..  
 Hayret edilmesi gerekir ki ; İNSAN GENLERİNDE, DİNİ BİR GEN BULUNDUĞU.!  
 2004/EKİM gazete haberlerine göre - TIP âleminde ispatlanmış...

**107-MÂÛN Sûresinde -> NAMAZ KILAN gafillere bildiri var.!**

- 
- 107/1.DİNİ YALANLAYANI GÖRDÜN MÜ.?  
 107/4.VAY HÂLİNE O'NAMAZ KILANLARIN ki.!  
 107/5.ONLAR, HEM NAMAZ'lardan GAFİL'dir..  
 107/6.ONLAR, HEM GÖSTERİŞÇİ - RİYÂKÂR'lardır..  
 107/7.ONLAR, HAYRI ve ZEKÂT'ı da VERMEZLER...

\*\*\*\*\*

24/56.âyet ;

**SİZE ACINMASI ve MERHAMET EDİLMESİ için ;**  
NAMAZ KILIN - ZEKÂT VERİN ve PEYGAMBER'e de İTAAT EDİN...

25/77.âyet ;

**Ey MUHAMMED** Onlara de ki; **"İMÂN İTAAT ve İBÂDET'iniz OLMAZSA,**  
**RABBİM SİZE NİÇİN DEĞER VERSİN.? EY KÂFİRLER.!** **TEBLİĞ EDİLEN**  
**ŞEYLERİ YALAN'ladığınız için AZAP YAKANIZI BIRAKMAYACAK'tır."**

\*\*\*\*\*

NAMAZ'sız DİN İCAT EDENLER -> Yukarıdaki HÜKÜM'lere tâbi olur.  
 Bu sebeple NAMAZI BIRAKAN veya RED EDEN -> CEHENNEME GİRER'miş.  
İNSAN'ın kendi KEYFİNE göre bir DİN benimsemesi önemli değil.!  
 Ancak HAK DİN'in -> Bir İNSANI benimsemesi 1.Derecede DEĞERLİ,  
İNSAN'ın ÂHİRETE -> ÂCİZ-BİÇÂRE gitmesi de 2.Derecede DEĞERLİ.